

VaderKracht Centraal, nr. 42

Februari 2026,

5^e jaargang nr. 2.

Versie: 23-02-2026



© Bob de Raadt

Freelance Contextueel Maatschappelijk Werker – Methodisch Ouderbegeleider
– Pastoraal counselor - lid Connect2Grow > Connect2Fathers/Fathers4Fathers
– Auteur/boekenrecensent – (v.m.) Assistent onderzoek Verloskunde-
Gynaecologie Erasmus MC Sophia – Gastdocent Erasmus MC Academie (v.m.)
ROTTERDAM – Ambassadeur Kenniswerkplaats Pedagogische Basis (KPB) –
blogger voor vakbond CGMV.

Website: www.bobderaadt.nl – contact: bobderaadt@live.nl

Inhoudsopgave:

- Redactioneel: God de Vader, Abba -> Zijn VaderKracht Centraal – pag. 2.
- Agenda – pag. 4
- Publicaties – pag. 4.
- Boekenplank – recensies (pag. 4):
 - Stephen van der Leij (2025) *Geef Gen Z gewoon haar ZIN – Hoe zingeving een nieuwe generatie kan laten bloeien* – Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers – ISBN 978 90 435 4265 4 – 159 pp. (pag. 4).
 - Steve Lightle, Eberhard Mühlhan , Katie Fortune (z.j.) *De tweede Exodus – Laat mijn volk gaan* – Ebenezer Operatie Exodus – Almelo: Stichting Hebron Twente – ISBN 9789082823233 - 266 pp.¹ - pag. 6.
 - Henk Binnendijk (2023) *Het geheim van David – Mediteren over de Psalmen* -Utrecht: KokBoekencentrum Uitg. – ISBN 978 90 435 3917 3; 190 pp. (pag. 6).
- Connect2Israël (rubriek) – pag. 7.
- De vervulling van de Wet - studie & notities (pag. 9).
- Mannenconferentie Doorn (pag. 17).

Redactioneel: God de Vader, Abba, JHWH, Adonai ->

- De namen van God zijn bijzonder: qua aantal, qua samenstelling en qua betekenissen:
 - God de Schepper,
 - El Shaddai- de almachtige God
 - El Kadosh – de Heilige God,
 - El Olam – de eeuwige God,
 - El Eljon – de allerhoogste God,
 - El Elohee Jisraël – de God van Israël,
 - El Gibor – de sterke God,
 - El HaGadol – de grote God,
 - El HaKavod – de God van glorie en heerlijkheid,
 - El Kanah – de na-ijverige, jaloeze God,
 - Immanuël - de God die met ons is
 - God: Ik ben die Ik ben,
 - God van Abraham, Izaak en Jakob,
 - God de Vader,
 - God de Zoon,
 - God de Geest,
 - God: de Naam,
 - God: de Messias
- Zie ook bijv. de namen die genoemd zijn in Openbaring 22: 13,16 -> Ik ben de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Ik ben de Wortel en het Nageslacht

¹ www.ebenezer-oe.org/nl/ - www.alijah.nl/about - www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/israël/wonderen-in-de-grote-terugkeer-ebenezer-operatie-exodus/

van David, de blinkende Morgenster

Referenties:

- Hennie en Jakob Keegstra (2024) *Zicht op verborgen parels* – Scholten Uitg. B.V. – ISBN 9789083380476; 304 pp. -> m.n. pag. 101 – 121.
- Jolke Bomhof (2023) *De Leeuw en het Lam – 57 dagen met God* – Barneveld: Unravel Publishers – ISBN 978-90-831219-8-7.
- Hugo Bouter (1997) *ABBA Vader – De rijkdommen van Gods Vadernaam* – Alblasterdam: Stichting Boeken om de Bijbel – 90-70926-12-1; 77 pp.
- Jaap Bönker & Ruben Hadders (2026) *De Zin der Dingen, deel 3, Leven met God – 44 Bijbelse voorwerpen en hun betekenis – Offers, eredienst en heiligheid in Bijbelse tijden* - Scholten



Uitg. – ISBN 9789083581835; 206 pp.²

- Dr. S.P. Dee & prof. dr. J. Schoneveld (1971) *Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament* - Baarn: Uitg. Bosch & Keuning - pag. 289-291: Vader – vader.
- Tim Keller - De vrijgeveige God – uitzending op Family7, zaterdag 14-02-2026 – over de gelijkenis die Jezus uitsprak over ‘De verloren Zoon’, Lucas 15: 11-32.
 - De bedoeling van dit boek is de essentie van de christelijke boodschap in beeld te brengen, het evangelie.' Zo begint 'De vrijgeveige God'. Keller richt zich zowel op hen die op zoek zijn als op hen die al hun leven lang naar de kerk gaan, en geen inleiding op het evangelie denken nodig te hebben. Hij behandelt de bekendste gelijkenis van Jezus, die van de verloren zoon uit Lucas 15. In die gelijkenis laat Jezus zien hoe groot Gods vrijgeveige genade is voor ongelovigen en gelovigen. Keller beschrijft hoe er twee soorten 'verloren' mensen zijn, niet één soort. De oudste zoon in de gelijkenis is niet minder verloren dan de jongste. 'De definitie van zonde is voor bijna iedereen: het breken van een aantal regels. Maar Jezus laat zien dat een man met bijna niets op zijn morele kerfstok toch precies zo geestelijk verloren kan zijn als de meest lichtzinnige en immorele mensen. Waarom? Omdat zonde niet maar het breken van regels is. Het is jezelf in plaats van God stellen als Verlosser, Heer en Rechter (zoals elk van beide zonen het gezag van de vader in zijn eigen leven probeerde uit te schakelen).' ISBN

² **In de Bijbel schuilt een wereld die zich niet uitlegt, maar zich openbaart. Niet in concepten of dogma's, maar in beelden. Een lamp, een mantel, een kruik – alledaagse dingen die in de bijbelse verhalen dragers worden van een diepere waarheid.**

De Zin der Dingen neemt je mee op een fascinerende ontdekkingsstocht langs 125 voorwerpen die ooit in handen lagen van herders en krijgers, profeten en priesters. Van klei tot koper, van tentdoek tot koningsmantel: elk voorwerp vertelt een inspirerend verhaal. In drie delen – **leven met elkaar, leven met het land en leven met God** – lees je hoe de oude Israëlieten betekenis gaven aan de wereld om hen heen.

Een naslagwerk zoals je nog niet eerder hebt gezien – uitdagend, diepgaand en rijk geïllustreerd. *De Zin der Dingen* daagt je uit om met oosterse ogen te kijken en de bijbelse verhalen die dacht te kennen opnieuw te lezen.

9789051943542

- www.youtube.com/watch?v=K_opGNK5c-c

Agenda:

- Op **donderdag 5 februari 2026** komt de Israëlskring weer bij elkaar, 20:00 in de Ark. Hans en Marjo zullen vertellen over hun ervaringen in Israël en Bob zal hoofdstuk 3 uit het boekje "Het geheim van Israël"³ behandelen.

Publicaties:

- www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_41.pdf
- Don Ceder/ChristenUnie (2026) *Manifest 'Betrokken vaders – Bloeiende samenleving* -> vindplaats: www.christenunie.nl/nieuws/2026/02/02/christenunie-presenteert-manifest-over-vaderschap-betrokken-vaders-bloeiende-samenleving
- www.christenunie.nl/wp-content/uploads/2026/02/CU_Manifest_Betrokken_Vaders.pdf
'Betrokken vaders - bloeiende samenleving - Een pleidooi voor de onmisbare rol van vaders'.

Boekenplank: boekrecensies

Zinnige gesprekken

- ✚ **Stephen van der Leij (2025) Geef Gen Z gewoon haar ZIN – Hoe zingeving een nieuwe generatie kan laten bloeien – Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers – ISBN 978 90 435 4265 4 – 159 pp; €20.00.**



In 'Geef Gen Z gewoon haar zin' geeft voormalig studentenpastor Stephen van der Leij praktische en toegankelijke adviezen om met jongeren in gesprek te gaan over zingeving. Jongeren zijn gemotiveerd op zoek naar zingeving, maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen of hoe ze erover moeten praten. Vanuit zijn jarenlange ervaring als studentenpastor helpt Van der Leij leerlingen/studenten, ouders en professionals om de drempel naar betekenisvolle gesprekken te verlagen. Hij toont aan dat deze gesprekken middels gerichte aandacht en woordkeuze veel eenvoudiger en leuker zijn dan verwacht. De sleutel ligt niet in moeilijke vragen, maar in alledaagse, ogenschijnlijk 'onzinnige' onderwerpen die juist een diepere verbinding kunnen creëren. De auteur geeft in zijn boek veel praktische voorbeelden van deze ogenschijnlijke 'onzinnige gesprekken' die uiteindelijk voor de jongere vergaande, soms levens-veranderende gevolgen hebben. Dit raakt hun diepte zingeving.

³ Kees de Vreugd (2020) *Het geheim van Israël – zeven bijbelstudies voor kringen over het eigenen van Israël* – Chai Pres/Christenen voor Israël – ISBN 978-90-817813-4-3 - 31 pp.

Van der Leij heeft een baanbrekend boek over het fenomeen en de betekenis van zingeving geschreven. Zeker geen gemakkelijk onderwerp, wel toegankelijk benadert en inspirerend uitgewerkt. Ik denk aan vragen als: 'Stel dat je niets kunt veranderen? Besef je dat je nog steeds waardevol bent? Of bij een gastles bij een kappersopleiding: 'Stel: je bent vijf jaar verder, je werkt in een salon en een klant vertelt in je stoel dat ze kracht haalt uit haar geloof. Wat doe je dan?' "Waarom zouden mensen geloven? Reacties: hoop, richting, troost, samenzijn, houvast, wijsheid en liefde".

De auteur staat stil bij kenmerken van de generatie Z: geboren tussen 1997 en 2012 (ongeveer), vaak genoemd: 'crisisgeneratie' of 'pechgeneratie', hardwerkende jongeren. Zij doen hun best, maar wat is genoeg? Doelen halen, ballen in de lucht houden en jezelf vergelijken met anderen. Geeft dit werkelijk zin? En als je faalt? Als er naast de prachtige bergtoppen ook diepe dalen blijken te zijn! Hoe ga je om met lijden, verlies, falen, rouw, motivatieproblemen, influencers, ambitie, prestatiedruk, eenzaamheid en onzekerheid?

Van der Leij gebruikt een (kern)waardenlijst (bijv. respect, vertrouwen, gezelligheid) en vraagt daar dieper op door. Dat levert verrassende gesprekken en inzichten op. Een diepere waarde werd gekoppeld aan iemands geloof, mensbeeld en missie: 'zingeving als anker'. Zo kent dit boek talloze voorbeelden van persoonlijke en groepsgesprekken, die ZINvol zijn en betekenisgevend zijn voor jongeren van Gen Z. De auteur bespreekt ook het belang van symbolen en rituelen, van bronverhalen (heilige boeken, legendes, bijbelverhalen) en de impact van bubbels en rolmodellen.

'Geef Gen Z gewoon haar ZIN' is een boek dat je beetpakt en pas neerlegt als je het uitgelezen hebt. De auteur beschrijft op een open en innemende manier de leefwereld van Gen Z. Hij reikt bijzondere vragen en benaderingswijzen aan om met hen in gesprek te komen. Aandacht, luisteren, opmerkzaam zijn, oprecht geïnteresseerd, creatief verbinding zoeken.

Het boek toont passie voor en de mogelijkheden van het vak als opleidingspastor en zeker de bewogenheid met de ander. Het boek heeft een prachtige lay-out, is overzichtelijk ingedeeld en op een luchtige manier geschreven. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met nuttige handvatten en in elk hoofdstuk staan inzichtgevende praktijkvoorbeelden (cases). Een korte boekenlijst en de waardenlijst vullen dit boek aan.

Wie bewogen is met de jongeren van deze generatie zal veel genoeg beleven aan dit boek. Van harte aanbevolen.



✚ Steve Lightle, Eberhard Mühlán , Katie Fortune (z.j.) *De tweede Exodus – Laat mijn volk gaan – Ebenezer Operatie Exodus – Almelo: Stichting Hebron Twente – ISBN 9789082823233., - 266 pp.*

God is de harten van velen langs de Exodus route door Finland, Zweden, Denemarken, Nederland en Duitsland aan het voorbereiden en laat hen voorbereidingen maken voor de massale uittocht uit de voormalige Sovjet-Unie. Een aantal van deze voorbereidingen zijn: de aanschaf van boerderijen, grote huizen, ruimtes voor opslag, medische artikelen, opslag van graan, het leren van Russisch, er is zelfs iemand die 10.000 Russische Bijbels klaar heeft liggen en mensen lijken er enthousiast om hierin door God gebruikt te worden.

De auteur, de Amerikaan Steve Lightle, kreeg een visioen.

Daarin werd hem getoond, dat een kleine 3 miljoen Joden uit de Sovjet-Unie zouden terugkeren naar Israël. Deze exodus zou die uit Egypte ver te boven gaan. In Rusland zouden heersers komen, die de Bijbelse Faraó in wreedheid zouden overtreffen.

Steve Lightle zag ook dat Joden in Rusland een bediening ontvingen, welke groter was dan die van Mozes, de man van God. Ook werd aan de auteur getoond, dat God plagen over Rusland zou zenden. De autoriteiten aldaar zouden dan de oproep inwilligen: 'Laat mijn volk gaan (Ex.5:1). De Sovjet-Unie zou al haar Joodse onderdanen 'ophoesten'. Steve Lightle reisde de hele wereld rond om zijn



boodschap door te geven.

Prachtig boek met een indringende oproep om voorbereidingen te treffen om onderdrukte Joden de helpende hand te bieden en de weg naar het vaderland Israël te helpen vinden: gebedswerk, opvang bieden, shalom geven. Boek reikt talloze passages in de Bijbel aan die gaan over de terugkeer van de Joden naar huis, Israël → alijah maken. Ontroerend om te lezen hoe de Here God door de jaren heen tot mensen gesproken heeft om hen te instrueren om voorbereidingen te treffen. Jaren later komen de individuele puzzelstukjes samen, mede door de oproep van Steve Lightle, nadat hij zelf Gods stem in een visioen heeft gehoord.

✚ Henk Binnendijk (2023) *Het geheim van David – Mediteren over de Psalmen* -Utrecht: KokBoekencentrum Uitg. – ISBN 978 90 435 3917 3; 190 pp.



We hebben de afgelopen tijd dit boek na de maaltijd gelezen en genoten van de inspirerende uitleg en toelichting die Henk Binnendijk bij een groot aantal Psalmen heeft geschreven. De volgende Psalmen worden besproken: Psalm 2, 3 & 4, 6, 7, 8, 10 t/m 25, 27, 29 t/m 40, 51, 62, 63, 139, 145, 86. Leerzaam, persoonlijk, verrassend en zoekend naar de wil van God voor het dagelijks leven, om je als lezer en gelovige dichter bij God te brengen. De Psalmen van David laten ook iets zien van de relatie die David met de Here God had. Dit gaf hem kracht in moeilijke momenten. Aan het eind van het boek staat een gedeelte met vragen bij de beschreven Psalmen. Deze vragen nodigen uit om zelf over de Psalmen te mediteren.

Samenvatting: Een persoonlijk bijbelstudieboek over de psalmen van David met hun troostende kracht.

In het bijbelstudieboek 'Het geheim van David' neemt Henk Binnendijk de lezer mee door de psalmen van David. Hoe kan David, een koning van Israël met zo'n druk en bedreigd leven, toch de tijd nemen om stil te zijn voor God en een psalm te schrijven? Die vraag bracht Henk Binnendijk ertoe om zich in de psalmen te verdiepen. De vraag zegt namelijk heel veel over Davids relatie met God. Door het bestuderen van de psalmen werd het geheim van David duidelijk. Het geheim dat hij zijn hele leven bij zich droeg en hem steeds weer kracht gaf, ook in zijn moeilijke momenten: 'Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.'

Connect2Israel:

Connect2Israël: (08-02-2026)

- Bid voor het Joodse volk vanwege de onrustige tijd waarin zij leven. Dat zij hun aangezicht wenden tot Jahweh en Hem vertrouwen.
- Bid om verzoening tussen Joden en Arabieren. En dat aansprekende voorbeelden van deze verzoenende initiatieven de onderlinge vrede steeds meer zal bevorderen.
- Bid voor de hulpverlening aan de allerarmsten in Israël en voor goede opvang voor hen die naar Israël emigreren, hen die aliyah maken.
- Bid voor de vrede van Jeruzalem.

Shalom, Bob de Raadt - www.bobderaadt.nl/israel.php

Connect2Israël (12-02-2026):

- 'Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de Here ben', Ezechiël 38:23. Bid dat alle volken mogen zien dat de God van Israël de Schepper van hemel en aarde is.⁴
- Bid voor het Joodse volk: voor herstel na de traumatische ervaringen in de afgelopen jaren, tijdens de oorlogen met Hamas en andere terroristische groepen. Voor wijsheid om in de huidige situatie te kunnen reageren op nieuwe politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Voor besef van Zijn Aanwezigheid in alle omstandigheden. De Here is hun God en Koning.
- Bid voor hen die nu in de knel zitten en te maken hebben met de dictatuur van huidige machthebbers: in Iran, in de Gazastrook, in Syrië en in andere landen. Deze landen vormen ook een bedreiging voor het Israëlische volk.
- Bid voor Messiasbelijdende Joden en hun gemeenten, die vaak in lastige omstandigheden in woord en daad de Heer Jezus Christus, de Messias van Israël willen dienen. Bid voor hen om wijsheid en bescherming.
- Daniël Keijzer meldt in zijn gebedsgroep dat de periode van 'gebed en vasten' is ingegaan. Hij deelt in deze gebedsgroep gedeelten uit: 'Vasten 40 dagen voor Yeshua, 2026'. Gelovigen in heel Israël bidden en vasten met elkaar om dichterbij God te komen en voor de wederkomst van Yeshua. Elke dag een bijbeltekst en een toelichting. Teksten voor meditatie: Jesaja 1:17, Psalm 25:5 en 89:15.⁵

Shalom, Bob de Raadt; www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php

Connect2Israël (19-02-2026):

- In deze vastentijd is het goed om stil te staan bij onze toewijding aan onze Vader God in de hemel, de God van Abraham, Izak en Jacob, de God van Israël. Hij is de Almachtige, die ons wil ontmoeten en die graag onze dank en lofprijzing wil ontvangen. En wij zijn medewerkers van de Here God (1 Cor. 3:9a).
- We mogen bidden voor een krachtig getuigenis en een merkbare zegening door de Heilige Geest in de moslimwereld. Zeker tijdens hun vastentijd. Van 18 febr. tot 19 maart 2026 mogen wij dagelijks bidden aan de hand van het boekje '*30 dagen gebed voor de moslimwereld*', uitgave Frontiers - www.frontiers.nl/30dagen/ Het boekje bevat gebedspunten, landinformatie en links naar informerende websites, zoals www.prayercast.com/prayer-topic/jerusalem/ (Rom. 8:17) - 'Littekens in Gaza'.
- Jaap Bönker ging afgelopen zondag voor in de dienst. Hij is betrokken bij Comité Gemeentehulp Israël en deze organisatie steunt Messiasbelijdende gemeenten via diverse projecten, een ziekenhuis in Ashkelon, een Bijbelschool voor ex-verslaafden en Chaim beShefa (overvloedig leven), een messiaanse hulporganisatie. Voor meer informatie: www.comitegemeentehulpisrael.nl

⁴ Bron: Israël gebedskalender, febr. – maart 2026; Christenen voor Israël, datum: vrijdag 13-02-2026.

⁵ www.life4israel.nl

- Jaap Bönker heeft samen met Ruben Hadders de boekenserie 'De Zin der Dingen' geschreven. Drie delen die 125 bijbelse voorwerpen bespreken en de oosterse symboliek van deze gebruiksvoorwerpen beschrijven. Een boeiend naslagwerk. Van harte aanbevolen. www.bijbelsecultuur.nl
- Bid voor het Joodse volk, op weg naar het Poerimfeest. In een tijd van politieke onrust en dreiging. Bid om de vrede van Jeruzalem.

Shalom, Bob de Raadt; www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php

Connect2Israël (19-02-2026):

- In deze vastentijd is het goed om stil te staan bij onze toewijding aan onze Vader God in de hemel, de God van Abraham, Izak en Jacob, de God van Israël. Hij is de Almachtige, die ons wil ontmoeten en die graag onze dank en lofprijzing wil ontvangen. En wij zijn medewerkers van de Here God (1 Cor. 3:9a).
- We mogen bidden voor een krachtig getuigenis en een merkbare zegening door de Heilige Geest in de moslimwereld. Zeker tijdens hun vastentijd. Van 18 febr. tot 19 maart 2026 mogen wij dagelijks bidden aan de hand van het boekje '30 dagen gebed voor de moslimwereld', uitgave Frontiers - www.frontiers.nl/30dagen/ Het boekje bevat gebedspunten, landinformatie en links naar informerende websites, zoals www.prayercast.com/prayer-topic/jerusalem/ (Rom. 8:17) - 'Littekens in Gaza'.
- Jaap Bönker ging afgelopen zondag voor in de dienst. Hij is betrokken bij Comité Gemeentehulp Israël en deze organisatie steunt Messiasbelijdende gemeenten via diverse projecten, een ziekenhuis in Ashkelon, een Bijbelschool voor ex-verslaafden en Chaim beShefa (overvloedig leven), een messiaanse hulporganisatie. Voor meer informatie: www.comitegemeentehulpisrael.nl
- Jaap Bönker heeft samen met Ruben Hadders de boekenserie 'De Zin der Dingen' geschreven. Drie delen die 125 bijbelse voorwerpen bespreken en de oosterse symboliek van deze gebruiksvoorwerpen beschrijven. Een boeiend naslagwerk. Van harte aanbevolen. www.bijbelsecultuur.nl
- Bid voor het Joodse volk, op weg naar het Poerimfeest. In een tijd van politieke onrust en dreiging. Bid om de vrede van Jeruzalem.

Shalom, Bob de Raadt - www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal/php -> een online magazine waarin God de Vader centraal staat.

<p>De vervulling van de Wet ⁶ - studie & aanvullende notities. (Israëlkring, 05-02-2026, VEG De Ark-Gorinchem)</p>
--

Rom. 7:12 > *Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.*

De roeping van Israël:

⁶ N.a.v. hoofdstuk 3 *De vervulling van de Wet* – uit: *Het geheim van Israël – Zeven Bijbelstudies voor kringen over het eigene van Israël* – door ds. Kees de Vreugd – Uitg. Chai Pres (2020) Christenen voor Israël – ISBN 978-90-81783-4-3; 32 pp.

1. De Tien Geboden houden
2. De eredienst in de tempel onderhouden
3. De feesten, zoals vermeld in Deut. 16:1-17
4. Goede onderlinge verhoudingen
5. Onderscheid tussen rein en onrein, bij voedsel en andere dingen

De samenvatting van de wet:

1. Micha 6:8 > Maar de Heer heeft jullie al verteld wat hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekendgemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God.
2. Matt 22:34-40 > De belangrijkste leefregel uit de wet van Mozes
³⁴ De Farizeeërs hoorden dat de Sadduceeërs Jezus hierop geen antwoord hadden weten te geven. Daarom bedachten ze een nieuwe strikvraag. ³⁵ Eén van hen, een wetgeleerde, ging naar Hem toe en vroeg Hem: ³⁶ "Meester, wat is de belangrijkste wet in de wet van Mozes?" ³⁷ Hij zei tegen hen: "Deze: 'Houd van je Heer God met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand.' ³⁸ Dat is de eerste en belangrijkste wet. ³⁹ De tweede, die net zo belangrijk is, is deze: 'Houd net zoveel van je broeders als van jezelf.'^[a] ⁴⁰ De hele wet van Mozes en de boeken van de profeten gaan over deze twee wetten." (zie ook Marcus 12:28-31; Luc. 10:25-28).

De wet vervuld: gebod vervullen = handelen overeenkomstig het gebod; zie Bergrede; navolging.

Verzoening en bekering: Grote Verzoendag, Jom Kipoer; Jezus = het volmaakte offer = Hogepriester.

Vleeswording van het woord: Jezus – Thora – het vleesgeworden woord, Joh. 1:1;

De niet-Joodse volken: Noach, verbond met dierenrijk, mensheid en de aarde, Israël is Gods adres/brievenbus op aarde. Zodat volken zich op de Here God richten. Heidenen zijn tot het heil geroepen. Een nieuw verbond, Luc. 22:20 en Efeze 2:12-13.

Gespreksvragen: - Lees Deut. 6:1-9 en 30:1-10

Deuteronomium 6

De liefde tot God het grote gebod

1Dit nu is het gebod, dit zijn de inzettingen en verordeningen, die de Here, uw God, bevolen heeft u te leren om die na te komen in het land, waarheen gij zult trekken om het in bezit te nemen, 2opdat gij de Here, uw God, vreest door al zijn inzettingen en geboden te onderhouden, die ik u opleg, gij en uw zoon en uw kleinzoon, al de dagen van uw leven, en opdat gij lang leven moogt. 3Hoor dan, Israël, en onderhoud ze naarstig, opdat het u wèl ga, en opdat gij zeer talrijk wordt, zoals de Here, de God uwer vaders, u heeft toegezegd, in een land, vloeiende van melk en honig.

4Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! 5Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. 6Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, 7gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. 8Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, 9en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten



**Laat je
door het
licht
en de
beloften
van het
Woord
van God
leiden,
dan kom je
veilig in het
belofde
land.**

Deuteronomium 30:1

1.Wanneer alles werkelijkheid is geworden wat ik u beschreven heb, de zegeningen en de vervloekingen, en wanneer u ten slotte, door de HEER, uw God, uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken, daar lering uit getrokken hebt ² en samen met uw kinderen naar de HEER, uw God, terugkeert en Hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen – daartoe heb ik u vandaag aangespoord –, ³ dan zal de HEER, uw God, in uw lot een keer brengen: Hij zal zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen. ⁴ Zelfs al zijn sommigen verbannen naar het eind van de wereld, de HEER, uw God, zal u terughalen en weer bij elkaar brengen. ⁵ Hij zal u terugbrengen naar het land dat uw voorouders ooit bezaten en het u weer in bezit geven. Hij zal u meer nog dan uw voorouders zegenen en in aantal doen toenemen. ⁶ De HEER, uw God, zal uw hart besnijden en ook dat van uw nakomelingen, zodat u Hem weer met hart en ziel zult liefhebben en in leven zult blijven. ⁷ De vervloekingen zal Hij bestemmen voor uw vijanden en voor allen die u haatten en jacht op u maakten. ⁸ En u zult de HEER weer gehoorzaam zijn en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, in acht nemen. ⁹ De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt, u kinderrijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals voorheen bij uw voorouders. ¹⁰ Want u toont de HEER, uw God, dan uw gehoorzaamheid door de geboden en

bepalingen in dit wetboek in acht te nemen, en u wilt Hem weer met hart en ziel toebehoren.

Hand. 15:20-29 >

20 Maar hun zal aanschrijven dat zij zich onthouden ^kvan de dingen ⁴⁶die door de afgoden besmet zijn, en ^lvan ⁴⁷hoererij, en van het ⁴⁸verstikte, en ^mvan ⁴⁹bloed.

k Ex. 20:3. 1 Kor. 8:1; 10:20. ✓

46 Gr. besmettingen der afgoden, dat is, van spijsz of drank den afgoden opgeofferd, en die daardoor besmet zijn, gelijk vers 29 verklaard wordt. ✓

l 1 Thess. 4:3. ✓

47 Dit verstaan sommigen van de lichamelijke hoererij, die wel in zichzelf niet middelmatig is, Ex. 20:14, maar van de heidenen voor geen zonde en middelmatig gehouden werd, 1 Kor. 6:13, 14, 15; anderen van de geestelijke hoererij, dat is, afgoderij, die doorgaans van de profeten hoererij genaamd wordt, Ex. 34:16. Lev. 20:5. Richt. 2:17. Ps. 106:39. Jes. 23:17. Jer. 3:6, 8. Ez. 16:15, 16, en namelijk van die soort van afgoderij, die sommigen uit de heidenen bekeerd zijnde, bedreven, etende in de tempelen der afgoden hetgeen denzelven was opgeofferd; waarvan de apostel spreekt 1 Kor. 8:9, 10; 10:14, 21. Hetwelk zij meenden hun door de christelijke vrijheid geoorloofd te zijn, en zij dikwijls deden met groten aanstoot der zwakken. ✓

48 Dat is, van beesten die gestorven waren zonder bloed te laten; wat den Joden een gruwel was. Zie Gen. 9:4. Lev. 3:17. Deut. 12:23. ✓

m Gen. 9:4. ✓

49 Namelijk van het beest afgezonderd, hetzij geronnen gegeten, of ongeronnen gedronken. Hetwelk God verboden had, om de mensen van alle wreedheid en bloedstorting af te schrikken, Gen. 9:4. ✓

21 Want Mozes heeft er van oude ⁵⁰tijden in elke stad die hem prediken, en ⁵¹hij wordt op elken sabbat in de synagogen gelezen.

50 Gr. geslachten.

51 Dat is, zijn Schriften, Neh. 8:1. Luk. 16:29. ✓

Het antwoord aan Antiochië

22 Toen heeft het den apostelen en den ouderlingen ⁵²met de gehele gemeente goedgeacht, enige mannen uit zich te verkiezen en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië: *namelijk* Judas, die toegenaamd wordt Barsabas, en ⁵³Silas, mannen die ⁵⁴voorgangers waren onder de broeders.

52 Namelijk die het besluit der apostelen en ouderlingen goedgekeurd had.

53 Deze is dezelfde die Silvanus genaamd wordt, 1 Thess. 1:1. 2 Thess. 1:1. ✓

54 Dat is, die onder de voornaamsten waren van aanzien, kennis en beleid onder de kerkdienaren aldaar.



23 En zij schreven ⁵⁵door hen dit *navolgende*: De apostelen en de ouderlingen en ⁵⁶de broeders *wensen* den broederen uit de heidenen, die in Antiochië (zie bovenstaande foto) en Syrië en Cilicië zijn, ⁵⁷zaligheid.

55 *Gr. door hun hand*, dat is, dienst. *Hebr.* Hand. 7:25. Namelijk om van hen gedragen te worden aan de gemeente te Antiochië. ✓

56 Namelijk de andere gemene broeders der gemeente van Jeruzalem, die hetzelfde ook hadden goedgevonden.

57 *Gr. blijde te zijn*; hetwelk was een gemene wijze van groetenissen in het begin der brieven bij de Grieken gebruikelijk. Zie Hand. 23:26. ✓

24 Nademaal wij gehoord hebben ⁿdat sommigen, ⁵⁸die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen ⁵⁹wankelend gemaakt, zeggende dat gij moet besneden worden en de ⁶⁰wet onderhouden, welken wij *dat* ⁶¹niet bevolen hadden,

n Gal. 2:4. ✓

58 Zie vers 1. 1 Joh. 2:19. ✓

59 Dat is, de vastigheid uws geloofs en de gerustheid uws gemoeds gelijk als los en onvast makende.

60 Zie de aant. op vers 5. ✓

61 Dat is, geen last gegeven hebben zulks te leren, hoewel zij onzen naam misbruiken.

25 Zo heeft het ons, eendrachtelijk tezamen zijnde, goedgeacht *enige* mannen te verkiezen en tot u te zenden, met onze geliefden, Bárnabas en Paulus,

26 Mensen ^odie hun zielen ⁶²overgegeven hebben voor den Naam onzes Heeren Jezus Christus.

o Hand. 13:50; 14:19. ✓

62 Dat is, die met groot gevaar huns levens het Evangelie vrijmoediglijk gepredikt hebben.

27 Wij hebben dan Judas en Silas gezonden, die ook ⁶³met den mond hetzelfde zullen verkondigen.

63 *Gr. met of door het woord.*

28 Want het heeft den Heiligen Geest en ⁶⁴ons goedgeacht, ulieden ⁶⁵geen meerderen last op te leggen dan deze ⁶⁶noodzakelijke dingen:

64 Dat is, ons door ingeven des Heiligen Geestes.

65 Zie hiervan de verklaring vers 10. ✓

66 Namelijk voor dezen tijd; dewelke hoewel zij niet eigenlijk ter zaligheid noodwendig zijn (uitgenomen het vlieden van hoerij en afgoderij), zo zijn zij nochtans nodig onderhouden te worden tot noodzakelijken vrede en stichting der gemeente, om der zwakgelovige Joden wil.

29 *Namelijk* ^pdat gij u onthoudt van ⁶⁷hetgeen den afgoden geofferd is, en ^qvan bloed, en van het verstikte, en van ^rhoerij; van welke dingen, indien gij uzelfen wacht, zo zult gij ⁶⁸wel doen. ⁶⁹Vaart wel.

p Ex. 20:3. 1 Kor. 8:1. ✓

67 Zie hiervan 1 Korinthe 8, door het gehele hoofdstuk. ✓

q Gen. 9:4. Lev. 17:14. ✓

r 1 Thess. 4:3. ✓

68 Of: welvaren.

69 Gr. Zijt of wordt gesterkt. Een wijze van spreken bij de Grieken gebruikelijk in het sluiten van de brieven. Zie Hand. 23:30

Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met de hele gemeente enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochië. De keuze viel op twee leiders uit de gemeente: Judas, wiens bijnaam Barsabbas luidde, en Silas. ²³ Men gaf hun een brief mee met de volgende inhoud: 'Van de apostelen en de oudsten. Aan onze broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië afkomstig uit de heidense volken: gegroet! ²⁴



Wij hebben vernomen dat enkelen van ons u een bezoek hebben gebracht – zonder dat wij hun dat hadden opgedragen – en dat hun uitspraken aanleiding zijn geweest tot verwarring en verontrusting. ²⁵ Daarom hebben we eensgezind besloten enkele broeders naar u toe te zenden in het gezelschap van onze geliefde Barnabas en Paulus, ²⁶ mensen die hun leven op het spel hebben gezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. ²⁷ We hebben Judas en Silas afgevaardigd, en zij zullen de inhoud van deze brief mondeling toelichten. ²⁸ In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere

verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is: ²⁹ onthoud u van vlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit, en van ontucht. Als u zich hieraan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed

Toen heeft het den apostelen en den ouderlingen, met de gehele Gemeente, goed gedacht, enige mannen uit zich te verkiezen, en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië: namelijk Judas, die toegenaamd wordt Barsabas, en Silas, mannen, die voorgangers waren onder de broeders.

23 En zij schreven door hen dit navolgende: De apostelen, en de ouderlingen, en de broeders wensen den broederen uit de heidenen, die in Antiochië, en Syrie, en Cilicië zijn, zaligheid.

24 Nademaal wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggende, dat gij moet besneden worden, en de wet onderhouden; welken wij dat niet bevolen hadden;

25 Zo heeft het ons eendrachtelijk te zamen zijnde, goed gedacht, enige mannen te verkiezen, en tot u te zenden, met onze geliefden, Barnabas en Paulus.



26 Mensen, die hun zielen overgegeven hebben voor den Naam van onzen Heere Jezus Christus.

27 Wij hebben dan Judas en Silas gezonden, die ook met den mond hetzelfde zullen verkondigen.

28 Want het heeft den Heiligen Geest en ons goed gedacht, ulieden geen meerderen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:

29 Namelijk, dat gij u onthoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van welke dingen, indien gij uzelfen wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel.

1 Cor. 7:17-19 >

1 Korinthe 7:17 Maar zoals God aan ieder heeft toebedeeld, zoals de Heere ieder geroepen heeft, zó moet hij wandelen. En zo schrijf ik het in alle gemeenten voor.

1 Korinthe 7:18 Is iemand als besneden geroepen, dan moet hij die besnijdenis niet ongedaan laten maken. Is iemand geroepen die onbesneden is, dan moet hij zich niet laten besnijden.

1 Korinthe 7:19 Besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets, maar het in acht nemen van de geboden van God.



Mannenconferentie te Doorn ⁷

1 Johannes 5:20

Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven

Beste Broeder,

Welkom op de Mannenconferentie 2026.

Het jaar 2026: ongeveer 95% van de wereldbevolking gebruikt onze jaartelling. Dat betekent dat zo'n 7,5 miljard mensen dagelijks- bewust of onbewust- dit jaartal gebruiken. Op zichzelf al een getuigenis.

2026, na....ja na wat?

Na Bethlehem.

Na het Kind in de kribbe.

Het hulpeloze en heilig kind, dat de Redder van de wereld werd, want Zijn Naam is Jezus.

God werd mens Immanuël, Hij heeft onder ons gewoond. Geloof je dat?

Die waarheid vormt de kern van Gods belofte ook aan jou, zoals ook verwoord in het thema van de Mannenconferentie 2026

⁷ www.mannenconferentie.eu/conferenties/

“Wij dan.....”

Romeinen 5:1

Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus

Tijdens de conferentie zul je hier meer over horen. Vragen als: wie ben je? en wat betekent deze belofte concreet voor jouw dagelijkse leven? De sprekers zijn zich aan het voorbereiden, zie de korte omschrijving hieronder.

Conferentie thema:

Wij dan..?!

Romeinen 5:1

Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

Kernpunten:

Lezing 1: Onze positie

- Leven vanuit het volbrachte werk van Christus
- Gerechtvaardigd uit geloof en vrede met God
- In Jezus zijn
- Levend gemaakt en in de hemel gezet
- Staan in de vrijheid
- Door de Geest geleid
- Staan in genade, roemen in hoop
- Dood én levend
- Geliefd al toen we nog zondaar waren

Lezing 2: Ons volgen

- Wandelen in een nieuw leven
- Discipelschap
- Toewijding
- Ben je beschikbaar?
- Dienen en lief hebben
- Vrucht van de Geest zichtbaar
- Kruis opnemen en dragen
- Meer op Jezus lijken

Lezing 3: Onze strijd

- De goede strijd
- Waartegen
- Hoe en met wat
- Het goede willen maar niet doen
- Winnen / verliezen

Lezing 4: Overwinning en toekomst

- Ligt vast in Jezus
- Zijn verlangen
- Meer dan overwinnaars
- Verwachting
- Thuis komen
- Eeuwig leven en dan..
- Maranatha

- www.mannenconferentie.eu
- info@mannenconferentie.eu

Workshops:

Discipelschap

Mart-Jan van der Maas

Een mooi woord dat we als volgelingen van de Heer Jezus allemaal belangrijk vinden. Maar vinden we het allemaal ook niet knap lastig? Want hoe ben je discipel? Hoe maak je discipelen? Herkenbaar? Tijdens deze workshop neem ik je mee naar de praktijk. Hoe kun je handen en voeten geven aan Jezus roep om Hem te volgen, en hoe kun je zelf ook een discipelmaker zijn. We gaan aan de slag met principes die voor iedereen toepasbaar zijn, principes die jou helpen om daar waar je bent voor Hem te leven. Ik hoop je tijdens de workshop te ontmoeten

Jezus volgen in een seculiere wereld

Praktische lessen van vervolgte christenen om geestelijk weerbaar te zijn

Voor veel Nederlanders is er geen enkel verschil tussen een christen die in God gelooft en iemand die zegt in kabouters te geloven.

Hoe kun je in zo'n omgeving een getuigend christen zijn? Iemand die zich niet omver laat blazen door alles wat er op hem of haar afkomt?

Richard Groenenboom is woordvoerder spreker en podcastmaker bij SDOK, een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. De afgelopen jaren sprak hij wereldwijd veel vervolgde christenen. Ze leerden hem hoe je als christen stevig in je schoenen kunt staan in een klimaat van onbegrip en vervolging. Groenenboom deelt de verhalen van vervolgde christenen die hij wereldwijd heeft ontmoet. Ook geeft hij praktische handvatten die je helpen hun geestelijke lessen toe te passen in jouw levenssituatie.

Hoe Jezus ons in de prachtige problemen bracht

Pieter Jan Roodenburg

Het goede nieuws van Jezus verandert je identiteit – daar gaat de conferentie over.

Het betekent dat je richting, je prioriteiten en je aandacht verschuift ('bekering', noemt Jezus dat).

Voor mijn vrouw en ik betekende het dat we in 2012 een woongemeenschap in een uitdagende wijk begonnen, waar in de afgelopen jaren een houtje-touwtjekerk uit is ontstaan.

Dat is prachtig. En uitdagend.

Ik deel wat lessen uit de afgelopen dertien jaar en ga in gesprek: hoe brengt Jezus jou in de problemen?

Christen binnen werkmuren

Manna Ministries | Mirjam van Krieken & Dirk van Uffelen

Wat betekent het om Jezus te volgen in je werk? Niet alleen op zondag, maar juist op maandagochtend — in vergaderingen, op de bouwplaats, bij klanten of midden in lastige keuzes.

In deze workshop verkennen we hoe geloof en werk samenkomen in de dagelijkse praktijk. Hoe leef je vanuit vertrouwen en overgave, terwijl je verantwoordelijkheid draagt, beslissingen neemt en samenwerkt met anderen?

Aan de hand van Bijbelverhalen, herkenbare praktijkvoorbeelden en korte reflectiemomenten staan we stil bij leiderschap, keuzes en houding op de werkvloer — geïnspireerd door Bijbelse personen zelf.

Leesrooster: www.mannenconferentie.eu/actueel/

Beste Broeder,

De sprekers, Paul en Leander, hebben een leesrooster gemaakt ter voorbereiding van de conferentie. De komende 2 weken tot aan de conferentie willen zij ons meenemen door de bijbel heen om ons voor te bereiden op het thema "Wij dan...".

Wij wensen je een gezegende voorbereiding toe.

Bij lezing 1 – Onze positie

Dag 1: Efeze 1:1-14 Loof God om wat Hij in Christus deed

Dag 2: Efeze 2:1-10 Blijf je bewust van de genade die de Vader jou beweest

Dag 3: Efeze 3:14-21 Wortel door de Geest steeds dieper in de liefde.

Efeze 1: 1-14 Loof God om wat Hij in Christus deed

Van: Paulus, die door God is aangewezen als apostel van Jezus Christus. Aan: alle gelovigen in de stad Efeze, die Christus Jezus trouw volgen. Ik wens u de genade en de vrede toe van God, onze Vader, en van onze Here Jezus Christus. Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is. Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen, wij die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hém zijn en volmaakt voor Hem staan. Het is altijd zijn bedoeling geweest ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus, opdat wij Hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. En Hij heeft ons door zijn geliefde Zoon laten ervaren hoe buitengewoon goed Hij is. Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade! En dat niet alleen! God heeft ons alle wijsheid en inzicht gegeven. Hij verlangde ernaar ons het geheim bekend te maken waarom Hij Christus heeft gestuurd. Hij heeft besloten alles in de hemel en op aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van Christus, als de tijd rijp is. Door onze eenheid met Christus zijn wij het eigendom van God geworden. Dat is altijd de bedoeling geweest van Hem die alles doet zoals Hij Zelf wil en goed vindt. Hij wilde dat wij, Joden, die al zo lang gewacht en gehoopt hebben dat de Christus zou komen, Hem zouden prijzen en eren. En niet alleen wij, maar ook u, die de waarheid hebt gehoord, het goede nieuws dat uw redding is. Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest, die Hij had beloofd als een bewijs dat u van Christus bent. Deze Geest in ons is een borg voor wat God ons allemaal zal geven als Hij ons, zijn eigen volk, zal verlossen. Een reden temeer om Hem te eren voor zijn grootheid.

Efeze 2: 1-10 Blijf je bewust van de genade die de Vader jou bewees

Ook u bent door Hem tot leven geroepen, u, die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde. U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde de duivel, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn. Zo was het ook met ons. Wij hebben allemaal aan onze slechte begeerten toegegeven. Wij hebben allemaal gedaan wat ons egoïsme ons ingaf. Door naar onze eigen natuur te leven, waren wij van nature onderworpen aan Gods toorn. Maar Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij ons volledig gratie heeft verleend, zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt! Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God. Hij heeft ons, die één met Jezus Christus zijn, samen met Hem levend gemaakt en ook met Hem een plaats in de hemel gegeven. Door in de persoon van Jezus Christus zo goed voor ons te zijn, heeft God voor altijd laten zien hoe oneindig groot zijn goedheid is. Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild.

Efeze 3: 14-21 Wortel door de Geest steeds dieper in de liefde

Wanneer ik eraan denk hoe wijs en groot Gods plan is, val ik op mijn knieën voor Hem neer. Hij is de Vader van al zijn kinderen, zowel in de hemel als op aarde. Ik vraag Hem u vanuit zijn heerlijke rijkdom de innerlijke kracht van de Heilige Geest te geven. Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u Hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en

daarop uw leven zult bouwen. Dan zult u, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. U zult ervaren en begrijpen dat die liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn. God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de Gemeente door Jezus Christus. Amen!

Bij lezing 2 – Ons volgen

Dag 4: Joh.1:35-52 Geroepen om te volgen; kom en zie!

Dag 5: Luk.9:23-27, Luk.9:57-62 Volgen heeft een prijs!

Dag 6: 1 Petr.2:11-25 Volgen in Jezus' voetstappen

Johannes 1: 35-52 Geroepen om te volgen; kom en zie!

De volgende dag was Johannes op dezelfde plaats met twee van zijn leerlingen. Hij zag Jezus voorbijgaan en zei: 'Kijk, Hij is het Lam van God!' Toen zijn twee leerlingen dat hoorden, gingen zij Jezus achterna. Jezus merkte dat zij Hem volgden. Hij keerde Zich om en vroeg: 'Wat willen jullie?' Zij vroegen: 'Rabbi, waar woont U?' Rabbi betekent leermeester. 'Kom maar kijken,' zei Hij. Dus gingen zij met Hem mee, zagen waar Hij woonde en bleven de rest van de dag bij Hem. Dit gebeurde rond vier uur 's middags. Een van deze twee mannen was Andreas, de broer van Simon Petrus. Hij ontmoette zijn broer Simon en zei tegen hem: 'Wij hebben de Messias gevonden.' Messias betekent Christus, Gezalfde. En hij bracht Simon bij Jezus. Jezus keek Simon aan en zei: 'Jij bent Simon, de zoon van Johannes. Jij krijgt een andere naam, Ik noem je voortaan Kefas.' Kefas betekent Petrus, rots.

De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Onderweg ontmoette Hij Filippus. 'Kom,' zei Hij, 'ga met Mij mee.' Filippus kwam, net als Andreas en Petrus, uit Betsaida. Filippus ging naar Natanaël en zei tegen hem: 'Wij hebben degene gevonden over wie Mozes en de profeten hebben geschreven. Hij heet Jezus en is de zoon van een zekere Jozef uit Nazareth.' 'Uit Nazareth? Kan daar iets goeds vandaan komen?' zei Natanaël. 'Kom maar mee,' antwoordde Filippus, 'dan kun je Hem zien.' Toen Jezus Natanaël zag aankomen, zei Hij: 'Kijk, een eerlijke, oprechte man, een echte Israëliet!' 'Kent U mij dan?' vroeg Natanaël verbaasd. Jezus antwoordde: 'Voordat Filippus je vroeg mee te gaan, zag ik je al onder de vijgeboom zitten.' 'Meester,' zei Natanaël, 'U bent de Zoon van God! De koning van Israël!' Jezus antwoordde: 'Dat geloof je omdat ik zei dat ik je onder de vijgeboom zag zitten? Je zult nog grotere daden zien! Werkelijk, jullie zullen zelfs de hemel open zien en de engelen van God die heen en weer gaan tussen God en Mij, de Mensenzoon.

Lukas 9: 23-27 Volgen heeft een prijs!

Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: 'Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege Mij verliest, zal het behouden. Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uzelf te verspelen of schade toe te brengen? Wanneer ik, de Mensenzoon, kom in de schitterende majesteit van mijn Vader, Mijzelf en de heilige engelen, zal ik Mij schamen voor ieder mens die zich nu voor Mij en mijn woorden schaamt. Eén ding is zeker: sommigen die hier bij Mij staan, zullen niet sterven voordat zij het Koninkrijk van God hebben gezien!

Lukas 9: 57-62 Volgen heeft een prijs!

Onderweg kwam iemand naar Jezus toe. 'Ik wil U volgen,' zei hij. 'Het doet er niet toe waarheen.' 'De vossen hebben een hol om in te wonen en vogels een nest, maar Ik, de Mensenzoon, heb geen plaats om mijn hoofd neer te leggen,' antwoordde Jezus. Jezus nodigde iemand anders uit met Hem mee te gaan. De man wilde wel, maar vroeg of hij eerst zijn vader mocht begraven. Jezus zei: 'Laat het begraven van de doden maar over aan hen die geestelijk dood zijn. Wat u moet doen, is met Mij meegaan en de mensen vertellen dat God van hen houdt.' Weer iemand anders zei: 'Here, ik zal U volgen. Maar mag ik eerst naar huis gaan om afscheid te nemen van mijn familie?' Jezus antwoordde: 'Wie gaat ploegen en steeds achteromkijkt, is niet geschikt voor het Koninkrijk van God.

1 Petrus 2: 11-25 Volgen in Jezus' voetstappen

Broeders en zusters, wij blijven hier op aarde vreemdelingen, gasten. Omdat ons werkelijke thuis bij de Here is, dring ik er bij u op aan niet toe te geven aan de slechte begeerten van deze wereld, die uw leven in gevaar brengen. Laten de ongelovigen niets op uw gedrag kunnen aanmerken. Ook al mogen zij u niet en belasteren zij u, als zij zien hoe voorbeeldig uw leven is, zullen zij God wel moeten eren en prijzen op de dag dat Christus terugkomt. Gehoorzaam, ter wille van de Here, de wetten van het land waar u woont. Zowel de wetten van de keizer, die het staatshoofd is, als de wetten van de stadhouders, die door de koning zijn aangesteld om de misdaad te bestraffen en goede daden te belonen.

God wil dat door uw goede leven de mensen de mond wordt gesnoerd die onwetend zijn en dwaas praten. Wij zijn vrije mensen, maar die vrijheid geeft ons niet het recht om kwaad te doen, want wij zijn dienaren van God. Laat ieder in zijn waarde. Houd van allen die werkelijk christen zijn. Heb ontzag voor God en respect voor de keizer.

Knechten, heb ontzag voor uw meester en doe wat hij zegt, niet alleen als hij goed en redelijk is, maar ook als hij lastig is. Een gelovige mag blij zijn als hij ten onrechte een slechte behandeling moet ondergaan, omdat hij voor God een zuiver geweten wil houden. Als u geduldig de straf voor uw misdaden ondergaat, is dat natuurlijk geen verdienste. Maar als u goed doet en dan geduldig het onrecht verdraagt dat u wordt aangedaan, zult u de genade van God ervaren.

Al dit lijden hoort bij het leven waartoe God ons geroepen heeft. Christus, die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen, en in zijn voetstappen moet u treden. Hij heeft niets misdaan en zei nooit een verkeerd woord. Als Hij beledigd werd, zei Hij niets lelijks terug. Als de mensen Hem pijn deden, dreigde Hij niet het hun betaald te zetten. Hij liet het allemaal over aan God, die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft onze zonden gedragen in zijn eigen lichaam, toen Hij stierf aan het kruis. Daardoor zijn wij nu dood voor de zonde en kunnen wij voortaan leven zoals God het wil, want de wonden in zijn lichaam hebben ons genezen. Vroeger zwierven wij allemaal rond als verdwaalde schapen. Maar nu bent u teruggekeerd naar de herder, naar Hem die onze zielen onder zijn hoede neemt.

Bij lezing 3 – Onze strijd

Dag 7: Efeze 5 Volgen gaat nooit vanzelf

Dag 8: Kolossenzen 3 Zó komt je dagelijkse praktijk in lijn met je gegeven positie

Dag 9: Efeze 6:10-22 De enige remedie om staande te blijven in de strijd

Dag 10: 1 Petrus 1:13-25 Houd je hoofd/hart er goed bij!

Efeze 5 Volgen gaat nooit vanzelf

Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. Wees vol liefde, net als Christus, die zoveel van u hield dat Hij Zich voor u opofferde om uw zonden weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan, het was als een heerlijke geur voor Hem. Van ontucht, onzedelijkheid of hebzucht mag bij u geen sprake zijn. Dat past christenen niet, om over ongepaste taal en dom en flauw gepraat maar te zwijgen. Wijs elkaar liever op Gods goedheid en wees dankbaar. U moet goed weten dat in het Koninkrijk van Christus en God geen plaats is voor mensen die ontuchtig, losbandig of hebzuchtig zijn. Hebzucht is het dienen van een valse god. Laat u niets wijsmaken door hen die proberen zulke zonden goed te praten, want God zal mensen die dat soort dingen doen, vreselijk straffen. Ga zelfs niet met zulke mensen om.

Want uw hart, dat eens vol duisternis was, is nu vol van het licht van de Here. Laat dat dan ook blijken uit uw doen en laten. Het gevolg van het licht in u, is dat u alleen maar doet wat goed, juist en waar is. Probeer steeds weer te ontdekken wat de Here graag wil. Doe niet mee aan de zinloze praktijken die bij de duisternis horen, maar stel ze aan de kaak. De dingen die de goddelozen stiekem doen, zijn zo schandelijk dat wij daaraan zelfs geen woorden vuil moeten maken. Maar als het licht op hen valt, worden ze ontmaskerd. Alles wat openbaar wordt, is licht. Zo staat het ook geschreven: 'Slaper, word wakker! Sta op uit de dood en de Christus zal u licht geven.'

Let dus goed op hoe u leeft. Wees niet onnozel, maar verstandig. Grijp elke gelegenheid aan om goed te doen, want wij leven in een slechte tijd. Denk goed na en probeer te ontdekken wat de Here van u verlangt. Bedrink u niet, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest. Spreek veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel uw hart voor de Here. Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van onze Here Jezus Christus. Onderwerp u aan elkaar uit ontzag voor Christus.

Vrouwen, voeg u naar uw man net zoals u zich voegt naar de Here. De man leidt zijn vrouw, zoals Christus zijn Gemeente leidt, Hij gaf zijn leven om haar te redden! Dus, vrouwen, u moet zich in alles naar uw man voegen, zoals de Gemeente zich naar Christus voegt. Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan zijn Gemeente gaf, toen Hij Zich volledig voor haar opofferde. Christus zonderde zijn Gemeente voor Zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. Hij wilde dat de Gemeente stralend voor Hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. Zo moeten ook de mannen hun vrouw liefhebben en verzorgen als hun eigen lichaam. Want als de man zijn vrouw liefheeft, heeft hij ook zichzelf lief.

Geen mens haat zijn eigen lichaam, maar verzorgt en voedt het, zoals ook Christus zorgt voor de Gemeente, zijn lichaam, waarvan wij deel uitmaken. Dat wordt bevestigd door de Boeken, waarin staat: 'Een man verlaat zijn ouders, voegt zich bij zijn vrouw en beiden worden werkelijk één.' Dit is een diep geheimenis, maar ik zeg het om duidelijk te maken wat voor verhouding tussen Christus

en zijn Gemeente bestaat. Voor ieder van ons persoonlijk komt het hierop neer: de man moet net zoveel van zijn vrouw houden als van zichzelf en de vrouw moet haar man respecteren.

Kol 3 Zó komt je dagelijkse praktijk in lijn met je gegeven positie

Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. U bent immers al gestorven en uw leven is nu, samen met Christus, verborgen in God. Eens wanneer Christus, die ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken dat ook u deelhebt aan zijn glorierijke macht.

Weg dan met alle aardse zonden, zoals seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Door altijd maar meer te willen hebben, aanbidt u een afgod. God zal de mensen die deze dingen doen vreselijk straffen. Vroeger, voor uw bekering, deed u deze dingen ook, maar nu mag er bij u geen sprake meer zijn van bitterheid, woede en boosaardigheid, van roddel en vuile taal. Lieg niet tegen elkaar, dat hoorde bij uw oude leven, waarmee u hebt afgerekend. Maar nu bent u een nieuwe mens, die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Zo zult u meer en meer gaan lijken op God, die u gemaakt heeft. In dit nieuwe leven is het van geen enkel belang van welke nationaliteit of ras u bent en evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie u hebt.

Het gaat om Christus, die alles in allen is. God heeft u uitgekozen en houdt van u. Kleet u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zonder meer vergeven heeft.

Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de Gemeente in volmaakte harmonie bijeenblijven. Laat de vrede van God uw harten beheersen. Daartoe heeft God u ook geroepen als leden van één Lichaam. Wees daarom dankbaar. Laat uw hart vol zijn van Christus' woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Here. Wat u ook zegt of doet, doe het in de naam van de Here Jezus en dank ook God, de Vader, in zijn naam.

Vrouwen, voeg u naar uw man, want dat is wat de Here van u verwacht. En mannen, wijd u met liefde aan uw vrouw, behandel haar niet grof of onverschillig. Kinderen, jullie moeten gehoorzaam zijn aan je vader en moeder, want dat is de wil van de Here. Vaders, misbruik tegenover uw kinderen uw macht niet, want dan ontnemt u hun alle moed. Slaven moeten hun meesters altijd gehoorzamen. Probeer het hun niet alleen naar de zin te maken als zij op u letten, maar voortdurend met een bereidwillige houding en ontzag voor God. Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Here is en niet voor mensen. U weet immers dat de Here u zal belonen met een deel van de erfenis, want u dient de Christus als Here. Maar wie iets slechts doet, krijgt het zelf weer terug, en daarbij maakt God geen onderscheid.

Efeze 6: 10-22 De enige remedie om staande te blijven in de strijd

Ten slotte nog dit: word sterk door één met de Here te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Maak u klaar! Doe de gordel van de waarheid om en gesp het borstpantser van de rechtvaardigheid aan. Trek de schoenen aan van de bereidheid om het goede nieuws van de vrede met God bekend te maken.

In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben, als een schild waarmee u alle brandende pijlen van de duivel kunt doven. U zult niet zonder de helm van de redding kunnen of zonder het zwaard van de Geest, het woord van God. Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen. Bid ook voor mij, vraag God mij de juiste woorden te geven als ik mijn mond opendoe, zodat ik vrijmoedig het geheimenis van het goede nieuws bekend mag maken. Als gezant van de Here zit ik hier vast in de gevangenis. Bid daarom dat ik onbevreesd zal zeggen wat ik zeggen moet. Tychikus, een dierbare broeder en een trouwe hulp in het werk van de Here, zal u precies vertellen hoe het met mij gaat. Daarom stuur ik hem naar u toe, om u te laten weten hoe het met ons is, om u daarmee te bemoedigen.

1 Petrus 1: 13-25 Houd je hoofd/hart er goed bij!

Gebruik dus uw verstand en wees nuchter. Kijk vol verwachting uit naar de dag waarop Jezus Christus terugkomt en God zijn genade aan u zal bewijzen. Gehoorzaam God omdat u zijn kinderen bent. Geef niet toe aan de verlangens van vroeger, toen u nog niet beter wist. Wees heilig in alles wat u doet, want de Here die u heeft geroepen om zijn kind te worden, is heilig. Hij heeft dat Zelf gezegd: 'Wees heilig, want Ik ben heilig.' U roept God aan als uw Vader, die iedereen beoordeelt naar zijn daden. Daarom moet u, zolang u hier op aarde woont, ontzag voor Hem hebben. U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde.

U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam: het bloed van Christus. God kende Hem al vóór het ontstaan van de wereld, maar heeft Hem pas in deze laatste tijd ter wille van ons bekendgemaakt. Daarom vertrouwen wij op God, die Christus uit de dood heeft laten opstaan en Hem grote macht en majesteit heeft gegeven. Ons geloof en onze hoop zijn op God gevestigd. Nu u aan de waarheid gehoor hebt gegeven, bent u innerlijk gezuiverd en kunt u elkaar oprecht liefhebben. Heb elkaar dan ook altijd van harte lief. U hebt een nieuw leven gekregen, niet door geboorte uit uw ouders, want aan dat leven komt een einde, maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God, die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. In de Boeken staat er dit over: 'De mens is als

gras en zijn pracht als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem valt af, maar wat God heeft gezegd, geldt voor eeuwig.' En daarmee wordt het goede nieuws bedoeld, dat u is bekendgemaakt.

Bij lezing 4 – Overwinning en toekomst

Dag 11: Ex.17:8-16 De HEERE is mijn Banier

Dag 12: 2 Kron.20:1-30 Overwinnen in vertrouwen op de Almachtige

Dag 13: 1 Kor.15:50-58 Uitzicht op de overwinning

Dag 14: Opb.21:1-8 'Het is geschied'

Exodus 17: 8-16 De HEERE is mijn banier

Toen verschenen de Amalekieten op het toneel en vochten bij Refidim tegen de Israëlieten. Mozes zei tegen Jozua: 'Roep de mannen te wapen en vecht tegen het leger van Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf van God in mijn hand!' Jozua verzamelde zijn mannen en trok ten strijde. Ondertussen beklommen Mozes, Aäron en Chur de heuvel. Telkens wanneer Mozes zijn hand omhoog deed, had Israël de overhand, maar wanneer zijn hand niet meer omhoog was, was Amalek de winnende partij. Toen hij last kreeg van vermoeidheid, rolden zij een steen naar hem toe, waarop hij kon zitten. Aäron en Hur stonden naast hem en hielden zijn armen omhoog tot zonsondergang. Zo overwon Jozua de Amalekieten en hij vernietigde hen. En de Here beval Mozes: 'Leg deze gebeurtenissen vast zodat ze niet worden vergeten. En prent Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek voor altijd zal laten verdwijnen.' Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: 'De Here is mijn banier.' Hij riep uit: 'De hand van de Here beschermt ons vanuit de hemel en Hij voert onze strijd tegen Amalek van generatie op generatie.

2 Kronieken 20: 1-30 Overwinnen in vertrouwen op de Almachtige

Enige tijd later verklaarden de legers van Moab, Ammon en van de Meünieten koning Josafat en het volk van Juda de oorlog. Josafat kreeg de mededeling: 'Een groot leger trekt tegen u op vanaf de overkant van de Dode Zee, vanuit Syrië! Ze zijn al bij Chaseson-Tamar' (die plaats werd ook wel Engédi genoemd). Josafat schrok erg van dit slechte nieuws en hij besloot de Here om hulp te smeken. Daarom liet hij afkondigen dat alle inwoners van Juda voor onbepaalde tijd moesten vasten. Uit alle hoeken van het land kwamen de mensen naar Jeruzalem om samen met hem de Here aan te roepen. Toen het volk zich had verzameld op het nieuwe voorplein van de tempel, kwam Josafat naar voren en sprak dit gebed uit: 'O Here, God van onze voorouders, de enige God in de hemel, Heerser over alle koninkrijken op aarde, U bent zo machtig en hebt zoveel kracht. Wie kan het tegen U opnemen?

O, onze God, hebt U de vroegere inwoners van dit land niet verdreven toen uw volk hier aankwam? En hebt U dit land niet voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham gegeven? Uw volk vestigde zich hier en bouwde deze tempel voor U, in oprecht vertrouwen dat wij in een tijd als deze—waarin wij oog in oog met oorlog, ziekten of hongersnood staan—voor deze tempel en voor U kunnen gaan staan, want U woont hier in deze tempel. Wij roepen tot U dat U ons zult horen en ons zult redden. Kijk wat de legers van Ammon, Moab en het gebergte Seir doen. U wilde niet dat onze voorouders die landen zouden binnenvallen toen zij uit Egypte kwamen. Daarom trokken zij er

omheen en vernietigden hen niet. Maar kijk nu eens wat onze beloning is. Zij komen hier met de bedoeling ons te verjagen uit het land dat U ons hebt gegeven.

O, onze God, wilt U hen veroordelen? Wij hebben immers niet de kracht het tegen dit grote leger op te nemen? Wij weten niet wat wij moeten doen, maar onze ogen zijn op U gericht.’ Terwijl de mannen uit alle delen van Juda met hun vrouwen en kinderen daar voor de Here stonden, kwam de Geest van de Here over een van de mannen die daar stond. Het was Jahaziël, de zoon van Zecharja, zoon van Benaja, zoon van Jehiël, zoon van de Leviet Matthanja, die een van de zonen van Asaf was. ‘Luister naar mij, mensen van Juda en Jeruzalem, en u ook, koning Josafat,’ riep hij. ‘De Here zegt: “Wees niet bang! Laat de angst voor dit grote leger u niet verlammen. Want dit is niet uw strijd, maar de strijd van God. Trek hen morgen tegemoet en val hen aan. U zult hen tegenkomen terwijl zij de hellingen van Ziz beklimmen, aan het eind van het dal dat uitloopt in de woestijn van Jeruël. Maar u zult niet hoeven te vechten. Neem uw plaatsen in, blijf staan en kijk toe hoe God u allen op een wonderlijke manier gaat redden, inwoners van Juda en Jeruzalem! Wees niet bang of ontmoedigd. Ga hen morgen tegemoet, want de Here staat aan uw kant!”’

Koning Josafat liet zich met het gezicht naar beneden op de grond vallen en alle inwoners van Juda en Jeruzalem volgden zijn voorbeeld. Samen aanbaden zij de Here. Toen gingen de Levieten van de Kehat-Korachfamilie staan om de Here, de God van Israël, uit volle borst met lofliederen te prijzen. De volgende morgen trok het leger van Juda naar de woestijn van Tekoa. Onderweg liet Josafat halthouden en hij vroeg ieders aandacht. ‘Luister naar mij, inwoners van Juda en Jeruzalem,’ zei hij, ‘geloof in de Here, uw God, dan zult u slagen. Geloof zijn profeten en alles zal goed komen.’ Na overleg met de leiders van het volk besloot hij dat een koor voor het leger uit moest lopen om Gods majesteit te prijzen en het lied te zingen: ‘Looft de Here, want zijn goedheid en liefde duurt tot in eeuwigheid.’

En op hetzelfde moment dat zij begonnen met zingen en loven, zorgde de Here ervoor dat de legers van Ammon, Moab en het gebergte Seïr het met elkaar aan de stok kregen. De Ammonieten en Moabieten keerden zich tegen hun bondgenoten uit het gebergte Seïr en doodden iedereen. Daarna vielen zij elkaar aan. Toen het leger van Juda een hoog punt bereikte vanwaar men over de woestijn kon uitkijken, zagen ze overal lijken, zover het oog reikte. Geen enkele vijand had het overleefd. Vervolgens gingen koning Josafat en zijn mannen het slagveld op om de lijken te plunderen en kwamen terug met bruikbare voorwerpen, kleding en kostbare spullen die zij op de lijken hadden buitgemaakt. Het was zoveel dat zij drie dagen nodig hadden om alles met wagens weg te brengen. Op de vierde dag verzamelden zij zich in het Dal van de Lofprijzing, zoals het ook nu nog heet, en prezen daar de Here. Daarna keerden zij onder leiding van Josafat terug naar Jeruzalem, vol blijdschap over het feit dat de Here hen op zo’n wonderbaarlijke manier van hun vijanden had gered. Onder begeleiding van harpen, citers en trompetten trokken zij Jeruzalem binnen en gingen naar de tempel. En de omringende koninkrijken werden bang voor God, toen zij hoorden dat de Here in eigen persoon de strijd had aangebonden met de vijanden van Israël. Daarom werd Josafats koninkrijk met rust gelaten, want zijn God gaf hem rust.

1 Korinthiërs 15: 50-58 Uitzicht op de overwinning

Laat ik heel duidelijk zijn, broeders en zusters: lichamen van vlees en bloed kunnen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Onze vergankelijke lichamen kunnen niet altijd blijven leven. Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden: wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste bazuin klinkt. Ja, er zal het machtige geluid van een bazuin te horen zijn. Dan zullen

de doden levend worden gemaakt met een onvergankelijk lichaam en ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen.

Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Wanneer dat gebeurt, wordt werkelijkheid wat in de Boeken staat: 'De dood is opgeslokt in Gods grote overwinning,' en: 'Dood, je kunt de overwinning wel vergeten. Dood, wat voor kwaad zul je nu nog doen?' De dood kan ons nu nog kwaad doen door de zonde. En de zonde is zo sterk omdat de wet bestaat. Maar God zij dank! Hij geeft ons, door onze Here Jezus Christus, de overwinning over de zonde en de dood. Dus, beste vrienden, sta vast en wees onverzettelijk. Blijf actief voor de Here. U weet toch dat het werk dat u onder zijn leiding doet, niet voor niets is.'

Openbaring 21: 1-8 'Het is geschied'

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer, en ook de zee was verdwenen. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen: 'Gods woonplaats is nu bij de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is.'

Hij die op de troon zat, zei: 'Ik maak alles nieuw.' En Hij zei tegen mij: 'Schrijf het allemaal op, want wat ik zeg, is waar en betrouwbaar. Het heeft zich allemaal voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik water geven uit de bron die leven geeft, voor niets. Wie overwinnen, krijgen dit van Mij. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn kinderen zijn. Maar lafaards, trouwelozen, verdorvenen, moordenaars, mensen die ontucht plegen, tovenaars, afgodendienaars en bedriegers staat wat anders te wachten: het brandende zwavelmeer, de tweede dood.

Met dank aan de sprekers.