

# VaderKracht Centraal, nr. 35

Mei 2025,

4<sup>e</sup> jaargang nr. 5.

Versie: 28-05-2025



© Bob de Raadt

Freelance Contextueel Maatschappelijk Werker – Methodisch Ouderbegeleider  
– Pastoraal counselor - lid Connect2Grow > Connect2Fathers/Fathers4Fathers  
– Auteur/boekenrecensent – (v.m.)-Assistent onderzoek Verloskunde-  
Gynaecologie Erasmus MC Sophia – Gastdocent Erasmus MC Academie (v.m.)  
ROTTERDAM – Ambassadeur Kenniswerkplaats Pedagogische Basis (KPB) –  
blogger voor vakbond CGMV.

[www.bobderaadt.nl](http://www.bobderaadt.nl) – [bobderaadt@live.nl](mailto:bobderaadt@live.nl)

## Inhoudsopgave:

- **Agenda (pag. 2):**
- **Boekenplank (pag. 2):**  
- *Write me .... With love* – Dagboek – Stichting Jasmijn.
- **Publicatie (pag. 3)**
- **Connect2Israël** (rubriek) – pag. 3.
- **Zorgcongres 15 april 2025, Nijkerk** (verslag - berichten) – pag. 8.
- **De Koning van Israël** (bijbelstudie) – pag. 10.

## Agenda:

- **15 mei 2025** > Themabespreking: De Koning van Israël, Jezus, Yeshua, door Bob de Raadt, Israëlkring – VEG De Ark; aanvang lezing: 20.00 uur.

ABBA  
Vader,  
alle dingen zijn  
mogelijk voor U;  
neem deze drinkbeker  
van mij weg,  
maar niet wat ik wil,  
MAAR WAT U WILT...  
m a r c u s 14:36

## Boekenplank:



## Write me .... With love – Dagboek – Stichting Jasmijn.

Wij, vader, moeder, oma en tante van Jasmijn zijn deze stichting gestart na het overlijden van onze lieve Jasmijn. Ze heeft in verschillende ziekenhuizen gelegen en ik als moeder was daar ook altijd. Ik vond het erg fijn en belangrijk om bij te houden wat er elke dag gebeurde en hoe het voelde. Toch vond ik niet echt een goede manier hiervoor en ik sloeg soms zomaar meerdere dagen over. Met onze stichting willen we het makkelijker maken om zo'n dagboek bij te houden en ouders/verzorgers voorzien van een prachtig verzamelwerk voor alle herinneringen, hoe het verhaal ook afloopt. Wij willen dat ouders van een ernstig ziek kind een mooi dagboek kunnen bijhouden, wat toegankelijk is en makkelijk is om in te schrijven. De invulling is aan de schrijvers zelf, het is belangrijk dat het heel persoonlijk blijft.

In het dagboek is ook ruimte voor foto's, tekeningen of voor wat de ouders/verzorgers maar willen. Bij het dagboek ontvangen zij ook nog een mooie pen en een schrift voor extra aantekeningen of bijvoorbeeld om anderen (denk aan: familie, vrienden, verpleegkundigen) een stukje in te laten schrijven voor jou of jouw kind.

De naam Jasmijn betekent 'Geschenk van God'. En Jasmijn was écht een geschenk van God voor ons. Ze was altijd vrolijk en goedlachs en ontzettend lief. Alle medewerkers in de ziekenhuizen waren weg van haar en we hoorden vaak dat zij opviel en ook dat ze haar niet snel zouden vergeten. Ze droeg de ziekte ongelofelijk dapper en deed wat ze kon zodra ze het (weer) kon. En haar oogjes straalden altijd!

Wij geloven dat zij nu bij haar Hemelse Vader is, waar het voor altijd volmaakt Goed is. Dat is één van de redenen dat wij veel troost ervaren en de moed hebben gekregen om iets van haar korte leven uit te kunnen dragen naar anderen. Wij willen de ouders en kindjes die ook zo'n moeilijke tijd meemaken troost bieden en leren genieten van wat wél is, dankbaar zijn voor de mooie momenten, hoe klein ze ook zijn.

Gegevens: 06-27163310 - [info@stichting-jasmijn.nl](mailto:info@stichting-jasmijn.nl) - [www.stichting-jasmijn.nl](http://www.stichting-jasmijn.nl)

### Publicatie:

- [www.youtube.com/watch?v=M22KpURK1VA](https://www.youtube.com/watch?v=M22KpURK1VA) > aftermovie van het Zorgcongres, van 15 april 2025, te Nijkerk: boeiend congres over een urgent thema; met fragmenten tijdens mijn presentatie(s).

### Connect2Israël

Connect2Israël (07-05-2025):

- Aanrader om te zien: <https://youtu.be/3yPnSUBb2w0?si=TQKbc2YHaBACKII> Rake actuele analyse, vanuit Joods perspectief.
- *Een spijker aan de brug*, geschreven door Kees Sybrandi > inspirerend boek

### Samenvatting

Een Spijker aan de Brug Tussen Jodendom en christendom gaapt een brede en diepe kloof. Zal deze kloof ooit worden overbrugd? In 'Een Spijker aan de Brug' staat auteur Kees Sybrandi (Lelystad) stil bij de motivatie voor het herstelwerk aan Joodse begraafplaatsen. Hij beschrijft onder meer de diepe veroortmoediging die hieraan voorafging en de gebedsreizen naar Oost-Europa in de jaren zeventig. Het kamp Auschwitz, het Joodse getto van Warschau, de talrijke executies in Podhorodce en de pogrom van Kielce, een uiterst onrustwekkende gebeurtenis op 4 juli 1946, 14 maanden na het einde

van de Tweede Wereldoorlog. Deze geheel herziene tweede druk, die op 22 oktober verschijnt, is aangevuld met veel foto's en beschrijft hoe het werk zich in de laatste jaren heeft ontwikkeld. Het werk 'met de handen' begon in Warschau en werd in 1984 gestart in Nederland. Jaarlijks wordt er in de zomermaanden door meer dan 100 mensen een week op een of meerdere door de Joodse autoriteiten aangewezen begraafplaatsen gewerkt. Inmiddels zijn er al meer 100 Joodse begraafplaatsen hersteld in onder meer Dordrecht, Rotterdam, Nijmegen, Amersfoort, Utrecht, Enschede, Groningen en op tal van andere plaatsen. De werkgroep wordt gevormd door Christenen die zich pijnlijk bewust zijn van wat er de Joden eeuwenlang is aangedaan. De Joodse kunstenaar Marc de Klijn is evenals de auteur en de vele 'vrijwillige handen' diep geraakt door het werk. Hij tekende de prachtige aquarellen die het boekje treffend illustreren, naast sprekende foto's uit het veld. "Als iemand iets doet om verzoening na te streven, mag je hem dat niet beletten". Een Spijker aan de Brug is een uniek document en slaat een tastbare brug tussen culturen. Kees Sybrandi staat op geheel eigen wijze stil wat dit werk van verzoening uitwerkt bij de Joodse gemeenschap.



- Op donderdag 15 mei a.s. bespreken we tijdens de Israëlkring het onderwerp 'De Koning van Israël'<sup>1</sup>. Aanvang: 20.00 uur, in de Ark. U bent van harte welkom.
- Kortgeleden hebben we in de Ark een sedermaaltijd gevierd. Deze maaltijd viel samen met de Joodse viering van de Seidermaaltijd en het begin van de Pesachvieringen. In het aprilnummer van *VaderKracht Centraal* heb ik een paar foto's geplaatst van deze maaltijd/bijeenkomst en nog enige toelichting daarbij geschreven. Het verslag is te vinden op [www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php](http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php) - editie april 2025, nr. 34, pag. 3-6.
- Demonstraties in het Noorden van Gaza, van protesterende Gazanen tegen de onderdrukking van Hamas worden nog steeds bloedig onderdrukt door Hamas. In de landelijke pers wordt hier weinig aandacht aan besteed. Critiek op Hamas als onderdrukker van de eigen bevolking is amper te horen. Er klinkt geen protest tegen het gebruik van kindsoldaten door Hamas.

<sup>1</sup> Bron: *Focus op Israël – Zeven Bijbelstudies voor kringen over het volk en land Israël* (2024) – Uitg. Christenen voor Israël, Nijkerk, 48 pag.'s > Hoofdstuk 7 – De Koning van Israël, pag. 38-45.

Geen kritiek op de misbruikte subsidiegelden en miljardensteun door de Hamasleiding. Hamas weigert nog altijd om de gegijzelden hun vrijheid terug te geven. En hiermee houden zij de huidige oorlog in stand en een vreedzame oplossing tegen.

- Psalm 25:22 spreekt: 'O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden'. En die benauwdheden zijn talrijk. Ook voor de burgerbevolking in veel landen in het Midden-Oosten. Mag het verzoenend lijden en de Opstanding van onze Heer Jezus Christus, de Messias, de ogen doen openen van alle machthebbers en dat zij tot bekering komen tot de Levende Heiland. Wij verwachten de Vredevorst: totdat Hij komt.

#### Connect2Israël (15-05-2025):

- Kortgeleden hebben we in de Ark een sedermaaltijd gevierd. Deze maaltijd viel samen met de Joodse viering van de Seidermaaltijd en het begin van de Pesachvieringen. In het aprilnummer van *VaderKracht Centraal* heb ik een paar foto's geplaatst van deze maaltijd/bijeenkomst en nog enige toelichting daarbij geschreven. Het verslag is te vinden op [www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php](http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php) - april 2025, nr. 34, pag. 3-6.
- Aanrader om te zien: <https://youtu.be/3yPnSUBb2w0?si=TQKbc2YHaBACKII> Rake actuele analyse, vanuit Joods perspectief.
- We vragen uw gebed voor het Joodse volk, voor vrijlating voor degenen die nog steeds in Gaza gegijzeld worden, voor vrede in deze regio, voor verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
- We verwachten de Vredevorst, de komende Koning, die de ordening zoals de Here God het oorspronkelijk bedoeld heeft, zal herstellen.

#### **Bezoek aan het Nationaal Holocaust Namenmonument (zaterdag 17-05-2025)**

- Het monument omvat vier Hebreeuwse letters die samen het woord weergeven, dat 'In herinnering aan' betekent > [www.holocaustnamenmonument.nl/nl/holocaust-namenmonument/ontwerp/](http://www.holocaustnamenmonument.nl/nl/holocaust-namenmonument/ontwerp/)





[www.holocaustnamenmonument.nl/nl/home/](http://www.holocaustnamenmonument.nl/nl/home/) Op zondag 10 maart 2024 heeft koning Willem-Alexander, onder grote belangstelling uit binnen- en buitenland, het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam geopend. Het is het eerste museum in Nederland waarin de Jodenvervolging in heel Nederland centraal staat. 'Ruim 102.000 slachtoffers van de Holocaust hebben na meer dan 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog een eigen monument gekregen. In Amsterdam is een monument verrezen met alle namen van de Nederlandse Holocaustslachtoffers die geen graf hebben. Alle namen van Joden, Sinti en Roma die vanuit Nederland zijn vervolgd en gedeporteerd, alsmede gedeporteerde Nederlandse Joden woonachtig in andere landen, die in naziconcentratie- en vernietigingskampen zijn vermoord, alsook zij die zijn omgekomen door honger of uitputting tijdens transporten en dodenmarsen en waar geen graf van bekend is. Daarmee heeft Nederland eindelijk een tastbaar gedenkteken waar 102.000 Joden en 220 Sinti en Roma zowel individueel als collectief kunnen worden herdacht.

#### Connect2Israël (25-05-2025):

- Op 26 mei a.s. viert Israël 'Jom Jeroesjalaiem', de hereniging van Jeruzalem. Het is een nationale Israëliische feestdag en betekent letterlijk "Jeruzalemdag". Jaarlijks wordt op deze nationale feestdag gevierd dat Oost-Jeruzalem inclusief de Oude Stad middels de Zesdaagse Oorlog van 1967 in Israëliische handen kwam.<sup>2,3,4</sup>. Zie ook op [www.israeltoday.nl/read/israel-viert-58-jaar-verenigd-jeruzalem/](http://www.israeltoday.nl/read/israel-viert-58-jaar-verenigd-jeruzalem/)
- Jeruzalem is een bijzondere stad. Ook in de toekomst zal deze stad een speciale rol spelen. Zacharia 14 spreekt daarover. Ik denk daarbij ook aan de komende Hemelvaartsdag (en de rol

<sup>2</sup> [https://nl.wikipedia.org/wiki/Jom\\_Jeroesjalaiem](https://nl.wikipedia.org/wiki/Jom_Jeroesjalaiem)

<sup>3</sup> [www.beleven.org/feest/jom\\_jeroesjalaiem](http://www.beleven.org/feest/jom_jeroesjalaiem) > **28 Ijar**. Eenwording van Jeruzalem. Meest recente Joodse feestdag. Herdenking van de inname van de oude stad Jeruzalem (Al-Quds) op 7 juni 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog. 'Jom Jeroesjalaiem' (Jeruzalemdag) wordt jaarlijks op de 28-ste dag van de joodse maand Ijar gevierd.

<sup>4</sup> [isreality.nl/nieuws/wat-is-jom-jeroesjalaiem-jeruzalemdag/](http://isreality.nl/nieuws/wat-is-jom-jeroesjalaiem-jeruzalemdag/)

die Jeruzalem daarin speelt; Hand. 1:1-11) en aan de komende komst van Yeshua in Jeruzalem; Openb. 22:20 (Maranatha).

- We leven in roerige tijden. Het anti-Israël-sentiment wordt met de dag groter. De polarisatie neemt toe en de beeldvorming van armoede, honger en ellende zijn bepalend<sup>5,6</sup>. Gelukkig worden er momenteel weer voedseltransporten toegestaan en hopelijk komen deze goederen in goede handen terecht<sup>7</sup>.
- Bid om de vrijlating van de Israëliërs die nog steeds in de Gazastrook gegijzeld worden en inzet zijn van een macaber spel. Bid om herstel van vrede en verzoening.

#### Connect2Israël (28-05-2025):

- Jacques Brunt spreekt veel over Israël, het zegenen van Israël en de huidige situatie van Israël. In gesprek met Sara van Oord (Christenen voor Israël) bespreekt hij het thema: Israël is essentieel voor je persoonlijk geloof. Zijn verhaal is terug te zien op: [www.christenenvoorisrael.nl/videos/uitzending-26-mei-jacques-brunt-spreekt-op-opwekking-israel-is-essentieel-voor-je-persoonlijk-geloof](http://www.christenenvoorisrael.nl/videos/uitzending-26-mei-jacques-brunt-spreekt-op-opwekking-israel-is-essentieel-voor-je-persoonlijk-geloof). Van harte aanbevolen.
- Afgelopen week vierde Israël *Yom Yerushalayim*, Jeruzalemdag. Een impressie van de viering van deze dag vindt u op [www.israeltoday.nl/read/israel-viert-58-jaar-verenigd-jeruzalem/](http://www.israeltoday.nl/read/israel-viert-58-jaar-verenigd-jeruzalem/) of via <https://www.israelnationalnews.com/news/408917>
- In Exodus 21-22 lezen we over hoe het Joodse volk door de Here geleid werd door de woestijn. Dank God voor de wonderen die Hij tijdens die reis gedaan heeft en hoe Hij aan Zijn volk Zijn richtlijnen heeft gegeven. Om hen daarmee te zegenen.
- Daniël Keijzer deelt dagelijks (gebeds)nieuws vanuit Samaria, Israël, geeft actuele updates van gebeurtenissen en geeft commentaar bij nieuwsfeiten. Een belangrijke nieuwsbron, die u kan helpen om het nieuws uit Israël te duiden. U kunt zich aanmelden voor dit gebedsnieuws via [www.life4israel.nl](http://www.life4israel.nl)

---

<sup>5</sup> Jan van Benthem geeft in een commentaar 'Genocide moet worden verhinderd door Israël en Hamas aan te pakken' (in: Ned. Dagblad, zaterdag 24-05-2025, pag. 11) duidelijk aan dat het niet alleen gaat om Israël te beschuldigen, maar zeker ook om Hamas aan te pakken. Een commentaar, gericht op Hamas, wat weinig gehoord wordt in de Nederlandse media. "Pak ook de steun voor Hams aan:

- Hamas weigert nog steeds om de wapens neer te leggen, ondanks de destructie van Gaza en het leed onder de eigen bevolking. Ook na brede protesten van de Gazanen tegen Hamas.

- er is geen effectieve druk op Hamas en op landen die deze terreurbeweging steunen

- Turkije steunt Hamas en haar leiders kunnen zich veilig in Turkije hergroeperen en versterken. – Hamas moet de wapens neerleggen en plaatsmaken voor een bestuur in Gaza dat vrede zoekt en Gaza wil opbouwen.

<sup>6</sup> Elian Yahye schrijft in het ND (26-05-2025, p. 1) 'Voor Gaza breekt nu het eindspel aan', dat duizenden van de Gazaanse bevolking de staat op zijn gegaan om tegen de terreur van Hamas in de Gaza te protesteren 'Weg met Hamas' en dat deze protesten hardhandig zijn onderdrukt (repressief gedrag van Hamas tegen de eigen bevolking; zo handelt Hamas als regering van Gaza). "Van de eigen leiders hoeven Gazanen weinig te verwachten. Al helemaal niet van Hamas – voor wie elke dode Palestijn (lees: Gazaan, Arabier, medemens) onderdeel lijkt van een koele berekening. Hamas-woordvoerder Sami Abu Zuhri bagatelliseerde eerder dit jaar het dodental in Gaza: "Uit de baarmoeders van onze vrouwen zullen twee keer zoveel martelaren geboren worden". Deze uitspraak ging viraal op sociale media en leidde tot woede onder de Palestijnen". Dat leidde tot straatprotesten, die met geweld onderdrukt werden. Hamas duldt geen tegenspraak!

<sup>7</sup> Media bevestigen (weekend 24 en 25 mei) dat een aantal van deze transporten door – Gazaanse - bendes (Hamas-gelieerd) leeggeroofd is; na bevestiging van deze feiten door de VN.

- Bid dat de huidige voedseltransporten in Gaza op de juiste plaatsen terechtkomen en bij de juiste mensen. Bij de arme, behoeftige bevolking en niet bij de machthebbers en onderdrukkers van de Gazanen.

\*\*\*\*\*



- Duin-zee-gebied bij Burgh-Haamstede (foto Bob de Raadt)

## Zorgcongres 15 april 2025 <sup>8</sup>

- ❖ [www.youtube.com/watch?v=M22KpURK1VA](https://www.youtube.com/watch?v=M22KpURK1VA) > aftermovie van het Zorgcongres: boeiend congres over een urgent thema
- ❖ Bericht op LinkedIn; 14-05-2025 >



[Het-Zorgcongres](#)[Het-Zorgcongres](#)[333 volgers](#)[333 volgers](#)6 u • Bewerkt • 6 uur geleden • Bewerkt • Zichtbaar voor iedereen op en buiten LinkedIn

Terugblik op Het-Zorgcongres 15 april – en vooruit naar 21 november 2025

Op 15 april jl. kwamen zorgprofessionals uit het hele land samen tijdens Het-Zorgcongres. Een dag vol kennisdeling, inspirerende sprekers en waardevolle ontmoetingen.

Thema van de dag was: 'Vanuit de moederschoot in zorgverleners handen'.

We kijken met trots terug op een geslaagde editie – en blikken graag met jullie terug via de aftermovie!

Maar we kijken ook alweer vooruit...

Op 21 november 2025 vindt de volgende editie van Het-Zorgcongres plaats. Dan staat het thema

<sup>8</sup> De afgelopen maanden heb ik vaker gerapporteerd over het Zorgcongres. Zie daartoe de afgelopen edities van *VaderKracht Centraal*, op [www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php](http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php) en in *Vaderschapskennis*: [www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php](http://www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php)

centraal:

'Levensreddende zorg: suicidaliteit herkennen en behandelen in de 'acute' zorg'.  
Een uiterst belangrijk onderwerp, waarin we samen het verschil kunnen maken.

Wil je op de hoogte blijven?

Houd onze socials en de website [www.hetzorgcongres.nl](http://www.hetzorgcongres.nl) in de gaten voor updates, programma en inschrijving.

Samen maken we de zorg beter!

[hashtag#HetZorgcongres](#) [hashtag#LevensreddendeZorg](#) [hashtag#Suïcidaliteit](#)  
[hashtag#Zorgprofessionals](#) [hashtag#Congres](#) [hashtag#AcuteZorg](#) [De christelijke zorgverzekeraar](#)  
[Jozua Van Duuren](#) [Pieter van Dijkhuizen](#) [Bob de Raadt](#) [NPV-Zorg voor het leven](#) [Reformatorisch](#)  
[Maatschappelijke Unie](#) [Thijs Aarten](#) [AdQuipment medical - Neonatologie](#) [Wilbert Magré](#) [Hanneke](#)  
[ter Beek - Westerink](#)

<https://lnkd.in/e7kUKqYY> > [Het Zorgcongres aftermovie 15 april 2025](#)

- ❖ [www.hetzorgcongres.nl](http://www.hetzorgcongres.nl)
- ❖ [www.bobderaadt.nl/zorgcongres.php](http://www.bobderaadt.nl/zorgcongres.php) > lezingen en studienotities:
  1. [www.bobderaadt.nl/documents/zorgcongres/PowerPoint\\_De\\_kwetsbare\\_zorgverlener\\_Johanneke\\_Harteman\\_Bob\\_de\\_Raadts.pdf](http://www.bobderaadt.nl/documents/zorgcongres/PowerPoint_De_kwetsbare_zorgverlener_Johanneke_Harteman_Bob_de_Raadts.pdf)
  2. [www.bobderaadt.nl/documents/zorgcongres/Notities\\_Workshop\\_De\\_kwetsbare\\_zorgverlener.pdf](http://www.bobderaadt.nl/documents/zorgcongres/Notities_Workshop_De_kwetsbare_zorgverlener.pdf)
  3. [www.bobderaadt.nl/documents/zorgcongres/PowerPoint\\_De\\_psychosociale\\_stress\\_bij\\_kind\\_ouders\\_rondom\\_een\\_medische\\_opname.pdf](http://www.bobderaadt.nl/documents/zorgcongres/PowerPoint_De_psychosociale_stress_bij_kind_ouders_rondom_een_medische_opname.pdf)
  4. [www.bobderaadt.nl/documents/zorgcongres/Notities\\_De\\_psychosociale\\_stress\\_bij\\_kind\\_ouders\\_rondom\\_een\\_medische\\_opname.pdf](http://www.bobderaadt.nl/documents/zorgcongres/Notities_De_psychosociale_stress_bij_kind_ouders_rondom_een_medische_opname.pdf)



Presentatie tijdens het Zorgcongres, 15-04-2025.

## **De koning van Israël** (versie 15-05-2025)

(Israëlkring, thema van 15-05-2025)

De engel kondigt de geboorte van Jezus bij Maria aan, met de volgende kenmerken:

- Zwanger worden en een Zoon baren
- Naam: Jezus (Hebreeuwse Jesjoea, een latere vorm van Jehosjoea, waarin de naam 'Jozua' zit. Betekenis: "[Jahweh](#) is redding" of "Jahweh redt"; Verlosser)
- Hij zal groot zijn
- Zoon van de Allerhoogste
- De Heere zal Hem de troon van Zijn vader David geven
- Hij zal over het huis van Jacob Koning zijn (het geheel van de 12 stammen van Israël)
- Tot in eeuwigheid
- En aan Zijn koninkrijk zal geen einde komen (Luc. 1:30-33)

Jezus is ook in discussie met de Joodse geleerden: Joh. 10:22-42. En verwijst naar Psalm 82:6.

- Hoe zien wij de koning van Israël?
- Hoe zien wij Jezus als Koning van Israël? Als de komende Koning?
- Hoe zien wij de tijd totdat Hij terugkomt in Jeruzalem?

Tussen tijd – tussenperiode > tussen Hemelvaart en terugkomst: totdat .....

### **3x Totdat:**

- **Totdat de Zoon van David komt**
- **Totdat de tijden der heidenen vervuld zijn**
- **Totdat de volheid der heidenen is ingegaan.**

#### **1. Totdat de Zoon van David komt<sup>9</sup>**

- Matt. 21: 9-11 > Palmzondag > iedereen juicht "*Hosanna, de Zoon van David<sup>10</sup>, Hij, die komt in de Naam van de Heere. Jezus de Profeet uit Nazareth in Galilea*".

<sup>9</sup> Focus op Israël – Zeven Bijbelstudies voor kringen over het volk en land Israël (2024) – Uitg. Christenen voor Israël, Nijkerk, 48 pag.'s > Hoofdstuk 7 – De Koning van Israël, pag. 38-45.

<sup>10</sup> Lucas 1: 30-33. Bij de aankondiging van de geboorte van Jezus vertelt de Engel aan Maria dat de Here God Hem de troon van Zijn vader David zal geven (vanuit die stamboom). *Lucas 1:32 Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en de Heer, God, zal Hem de troon van zijn vader David geven, Lu 1:33 en Hij zal over het huis van Jakob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koningschap zal geen einde zijn.* (Telos)

- Matt. 27:38-39: opschrift boven het kruis: *Dit is Jezus, de Koning der Joden*, INRI.



Tussen

twee misdadigers gekruisigd. Pilatus zei tegen de Joden: Zie, jullie koning! > een geboeide man, geselsd, vol wonden.

- Matt. 25: 31-32: “Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt”.
- Matt. 23: 37-39: “Zie, uw huis wordt als een woestijn voor u achtergelaten <sup>11</sup>. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere”.
- Ik denk aan de persoonsnaam ‘Silo’ <sup>12</sup>> Silo (Eng. Shiloh) is de naam van de **Messias** genoemd in de zegenspreuk van Jacob aangaande Juda: Gen. 49:10 De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen. (HSV). De naam “Silo” is van onzekere betekenis, maar wordt meestal genomen in de betekenis van “rust”. Silo is de rustaanbrenger, de vreedstichter.
  - De woorden van Jacob doen vermoeden dat Silo uit Juda voortkomt en tot Juda komt. Hij zal de rust en de vrede herstellen.
  - Jacob voorspelde dat de scepter van Juda niet zou wijken en evenmin de heersersstaf van tussen Juda's voeten, "*totdat Silo komt...*". De scepter is het teken van heerschappij en van macht. Het "heersersstaf" (Statenvertaling: "wetgever") geeft de handhaving van de heerschappij aan. Hem zullen de volken gehoorzamen.
  - De oudste Joodse geleerden menen eenstemmig dat Silo een aanwijzing van de Messias is.

<sup>11</sup> Jezus verwijst naar de verwoesting van Jeruzalem en de daarop volgende verstrooiing, diaspora. Ook meldt hij de terugkeer van het volk. Israël en Jeruzalem worden hersteld om de Messias te verwelkomen, te ontvangen bij Zijn tweede komst.

<sup>12</sup> [www.christipedia.nl/wiki/Silo\\_\(persoon\)#:~:text=Silo](http://www.christipedia.nl/wiki/Silo_(persoon)#:~:text=Silo)

- De Heer Jezus Christus is Silo, gesproten uit de stam van Juda. Hij is de leeuw uit de stam van Juda en de Vredevorst.
- *Heb 7:14 Want het is overduidelijk dat onze Heer uit Juda gesproten is, ... (TELOS)*
- *Opb 5:5 En een van de oudsten zei tot mij: Ween niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek en zijn zeven zegels te openen. (TELOS)*
- *Mic 5:4 (5:3) Hij zal staan en [hen] weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen [veilig] wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. (HSV)*
- *Mic 5:5 (5:4) Hij zal Vrede zijn. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen wij tegen hem zeven herders doen opstaan en acht vorsten uit de mensen. (HSV)*
- *Jes 9:6 (9-5) Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; (SV)*
- De scepter en heersersstaf zullen blijven "totdat Silo komt". Hendrik van Griethuysen Antz. (1851-1907) merkte hierbij op: "Deze voorspelling is volkomen vervuld. Toen de Heer werd geboren, regeerde over Israël geen koning meer uit het geslacht van Juda, maar de Idumeeër Herodes. Toen Hij optrad onder zijn volk, waren er reeds stadhouders aangesteld, en toen Hij de kruisdood stierf, was ook aan de Joden de wetgevende en rechtsprekende macht in hoogste instantie ontnomen."
- De komst van de Messias (Joh. 10:22-42 > discussie met Joodse schrijfgeleerden; verwijt van godslastering > steniging.
- Ps. 82:6 > *Ik heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste;*
- [Jezus Christus](#) is de **Koning** der koningen en de Heer der heren, „*de overste van de koningen van de aarde*” (Opb. 1:5).
- De profeet Jeremia voorzegde de hervergadering van Israël en het koningschap van een rechtvaardige 'Spruit' van David:  
*Jer 23:3 Ik echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien, en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. Jer 23:4 Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de HEERE. Jer 23:5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Jer 23:6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID. (HSV)<sup>13</sup>*
- *Flp 2:8 En uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. Flp 2:9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam geschonken die boven alle naam is, (TELOS)*
- *Joh 12:12 De volgende dag, toen de grote menigte die naar het feest was gekomen, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, Joh 12:13 namen zij de takken van de palmbomen en gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, en: De koning van*

<sup>13</sup> [www.christipedia.nl/wiki/Koningschap\\_van\\_Jezus\\_Christus](http://www.christipedia.nl/wiki/Koningschap_van_Jezus_Christus)

*Israël! Joh 12:14 Jezus nu vond een jonge ezelsveulen en ging erop zitten, zoals geschreven staat: Joh 12:15 'Vrees niet, dochter van Sion; zie, uw koning komt, gezeten op een ezelsveulen'. (TELOS)*

- *Mt 27:11 Jezus nu stond voor de stadhouder. En de stadhouder vroeg Hem aldus: Bent U de koning der Joden? Jezus nu zei: U zegt het. (TELOS)*
- [www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/de-koning-van-de-joden](http://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/de-koning-van-de-joden)

## **2. Totdat de tijden der heidenen vervuld zijn**

- **Lucas 21:24 De Here Jezus verklaarde in Lucas 21:24, dat Jeruzalem door de heidenen vertrappt zou worden, "totdat de tijden der heidenen vervuld zijn".**
- *(De laatste 'vertreding' der heilige stad zal plaatsvinden gedurende 42 maanden, d.i. 3½ jaar, in de laatste jaarweek van Daniël 9 in de eindtijd - zie Openb.11:2).*
  - > Buitenlandse, heidense overheersingen: Babyloniërs (586 v. Chr.), de tijd van de Makkabeeën<sup>14, 15</sup> en later de Romeinen, met uiteindelijk in 70 n. Chr. De verwoesting van de tempel en van Jeruzalem, de diaspora en in de afgelopen 2 eeuwen periodes van aliya. Vervuld: als de tijd van de heidenen/de heidense overheersing voorbij is; totdat de Here God daar een einde aan maakt. Dan komt er ook een einde aan de voortdurende en groeiende vervolging van Gods volk (p. 1487 Het Nieuwe Leven Praktisch Geloven).
  - > Dat Jeruzalem vertrappt zal worden is een teken van smaad. Vervuld: "God stelt een maat aan de straf. De periode waarin de heidenen heersen over Israël, het gericht (rechter spelen) oefenen en tijd krijgen tot bekering
- **Luc. 21:27 > En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.** Heidense volken > 'niet-Joodse' volken. Is er nu een einde aan de vervulling van de heidense overheersing? Ja, want het land c.q. de staat Israël is sinds 1948 weer hersteld, en is vanaf 1967 (de Zesdaagse oorlog) groter geworden.
- Maar nu zie je een extra toename van bedreigingen voor de Joodse staat: de PLO/PA en aanverwante jihadistische groepen, de intifada's, de 3xH's ( Hamas, Hezbollah, Houthi's), 2xI's (Iran, Isis), de verschillende Gaza-oorlogen, de PR-intifada, antisemitisme en de toegenomen beveiliging van Joodse organisaties, interne verdeeldheid in Israël, één-staat-slogans (Pro-Hamas-slogans; in feite prediken die de etnische zuivering van Israël uit het hen beloofde land), verheerlijking van anti-Israël geweld c.q. legitimatie daarvan, BDS-beweging, strijdtonelen in UN, UNWRA, ICJ e.d. organisaties. Naast Iraanse bedreigingen doen ook Turkije en Syrië uitspraken die bedreigend zijn voor Israël en met name hun opeisend gedrag t.a.v. Jeruzalem. In die zin woeden de volken nog steeds door in hun strijd tegen het Joodse volk. Of kijk naar deze aspecten:
  - De Verenigde Naties heeft Jeruzalem nog niet als hoofdstad erkend.

---

<sup>14</sup> De Makkabeeën ([Hebreeuws](#): מקבים or מַכַּבִּים; Grieks: Μακκαβαῖοι) waren een Joodse [priesterfamilie](#) die vanaf [167 v.Chr.](#) de [Makkabese opstand](#) leidde tegen het [Seleucidische Rijk](#). Onder leiding van [Judas Makkabeüs](#) stichtte zij in 164 v.Chr. de dynastie van de [Hasmoneeën](#), die over [Judea](#) regeerde tot de verovering van het land door de Romeinen in [63 v.Chr.](#)

<sup>15</sup> [www.christipedia.nl/wiki/Makkabeeën\\_\(priesterfamilie\)](http://www.christipedia.nl/wiki/Makkabeeën_(priesterfamilie)) > Indertijd rukte de vergrieksing van het land der Joden op en werd de Joodse godsdienst aangetast. Overal in het land werden heidense altaren opgericht. Veel Joodse jongemannen lieten hun besnedenheid door medische ingrepen onherkenbaar maken (1 Makk. 1:15). Antiochus IV Epifanes liet een altaar voor de Griekse oppergod Zeus oprichten, bovenop het brandofferaltaar. Op het nieuwe heidense altaar werd varkensvlees, door God tot onrein voedsel verklaard, geofferd. Deze Syrische vorst vaardigde decreten uit tégen de Joodse godsdienst. Exemplaren van de wet van Mozes moesten vernietigd worden. De Joden werden gedwongen varkensvlees te eten.

- De Palestijnen claimen de helft van de hoofdstad.
- De christelijke wereld onder leiding van de paus heeft verklaard dat Jeruzalem een internationale stad zou moeten zijn voor de drie wereldgodsdiensten.
- Het hart van Jeruzalem, de tempelberg, is voor joden verboden.

### 3. Totdat de volheid der heidenen is ingegaan.

- Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (voorheen onbekend) (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid<sup>16</sup> der heidenen over Israël is gekomen van de heidenen is binnengegaan.
  - Romeinen 11:25.
  - geheimenis (voorheen onbekend) > 1 Cor, 15:51.<sup>17</sup>
  - voor een deel verharding over Israël is gekomen > toch blijft het Israël, omdat God zo naar Israël kijkt, vanuit zijn oogpunt, dat is Zijn 'barmhartigheid'
  - de volheid der heidenen (Rom. 11:12 > volheid, voltalligheid, een massabekering, brede stroom). Volheid – vervulling – voltooiing.
  - Binnengaan: in het Messiaanse, voor het heil bestemde gemeente, vanuit de heidenen; een aanzwellende stroom, die uiteindelijk Israël meeneemt in deze beweging. (Luc. 14:23)
- Rom. 11:26: en zo/aldus zal Israël gered worden/behouden worden > *De Verlosser zal uit Sion komen (Jes. 59:20). Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem (Jes. 27:9; Jer. 31:33-34; Hebr. 8:10-12; Hebr. 10:16-17). (!!!!) >> dat is de actie van God/JHWH/ik ben die ik ben.*
  - <Een commentaar: In vers 26-28 staat beschreven hoe de Verlosser uit Sion zal komen en Zelf de goddeloosheden van het Joodse volk zal wegnemen. Het Joodse volk blijft geliefd vanwege Gods verbond met hen>
- Matt. 24:14 > *En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.*

Verder lezen:

- Matt. 25:31-32 > De Zoon komt in Heerlijkheid – alle volken bijeengebracht – scheiden schapen van de bokken door de Herder -> niet-Joodse volken
- Matt. 25:40 > geringste broeders > aan Mij gedaan
- Matt. 12: 48-50: Wie de wil van Mijn Vader doet .....
- Marcus 12:28-34: vraag naar het grote gebod

### Gespreksvragen:

**- 3x totdat > Zie je iets hiervan vandaag de dag gebeuren? (Matt. 23:37-39; Luc. 21: 23-24; Rom. 11:25)**

**- Eind der tijden, herkenning in recene wereldgeschiedenis? (Matt.**

<sup>16</sup> Paulus worstelt met de vraag waarom de joden niet zien wie Jezus is. Hij spreekt hier over een gedeeltelijke verharding:

- 1% van de joden is Messiasbelijdend
- Vrome joden zijn geen heidenen, alleen hebben ze een blinde vlek voor wie Jezus is

De volheid van de heidenen waarover gesproken wordt slaat hier op de gemeente; het volle getal van de gemeenten die uit de heidenen verzameld wordt. Nadat deze volheid van de heidenen bereikt is, zal deze verharding verwijderd worden (bron: [www.isreality.nl/bijbel/4-keer-totdat-in-de-eindtijd/](http://www.isreality.nl/bijbel/4-keer-totdat-in-de-eindtijd/)).

<sup>17</sup> Bijbel met kanttekeningen (8 delen) – Baarn: Bosch & Keuning n.v.

## 24; Luc. 21:5-36).

### – Wat is je bijgebleven van de afgelopen lessen?

#### Referenties:

- *Focus op Israël – Zeven Bijbelstudies voor kringen over het volk en land Israël* (2024) – Uitg. Christenen voor Israël, Nijkerk, 48 pag.'s > Hoofdstuk 7 – De Koning van Israël, pag. 38-45.
- [www.isreality.nl/bijbel/4-keer-totdat-in-de-eindtijd/](http://www.isreality.nl/bijbel/4-keer-totdat-in-de-eindtijd/) (Isreality, 30-08-2018) > Er zijn Bijbeluitleggers die zeggen: Jeruzalem is sinds toen niet meer door heidenen vertrapt, dus deze 'totdat' is vervuld. Maar is dat wel zo?
  - De Verenigde Naties heeft Jeruzalem nog niet als hoofdstad erkend.
  - De Palestijnen claimen de helft van de hoofdstad.
  - De christelijke wereld onder leiding van de paus heeft verklaard dat Jeruzalem een internationale stad zou moeten zijn voor de drie wereldgodsdiensten.
  - Het hart van Jeruzalem, de tempelberg, is voor joden verboden.*Dit artikel is gebaseerd op het gesprek tussen Ds. Willem Glashouwer en Dolf van de Vegte op 23 mei 2017. Te zien op: [www.youtube.com/watch?v=v5lxA1NLSxg](https://www.youtube.com/watch?v=v5lxA1NLSxg)*
- Willem Glashouwer – *Totdat .... 14 profetieën* – Uitg. Groen (Heerenveen) Nederlands - Paperback - ISBN 9789088971624 - 15 maart 2017 - 160 pagina's<sup>18</sup>



- *Bijbel met kanttekeningen* (8 delen); div. schrijvers (red. dr. J.H. Bavinck & dr. A.H. Edelkoort) – Baarn: Bosch & Keuning n.v.
- Koos Veefkind (2011) *Wat betekent het koningschap van Jezus voor jou?* – p. 1182, in *'Het nieuwe leven, praktisch geloven'*. Heerenveen: Uitg. Jongbloed. (1988, Tyndale) > Het Lam van God draagt de wereldzonde weg. Jezus brengt de hemel op aarde.

---

#### <sup>18</sup> Samenvatting

'Totdat' is maar een klein woordje. Maar het heeft een verstrekkende profetische lading. De dingen, die maar eindeloos lijken door te kunnen gaan, zullen uiteindelijk toch ineens anders worden. Uiteindelijk een wending ten goede! Er is hoop! De Bijbel kent vele van dergelijke goddelijke 'totdats'. In dit boek heeft ds. Willem J. J. Glashouwer veertien van deze nader onderzocht. Het resultaat is buitengewoon bemoedigend. Het laat zien dat de geschiedenis geen cirkel is die in een kringetje eindeloos blijft doordraaien en zich constant herhaalt. De geschiedenis is een lijn. Van schepping tot herschepping. Van paradijs tot Koninkrijk Gods. Waar bevinden wij ons op deze tijdlijn van de geschiedenis? Hoe dicht zijn we nu bij dat moment dat de goddelijke verlossing van planeet aarde en haar mensheid werkelijkheid wordt?

