

VaderKracht Centraal, nr. 32

Februari 2025,

4^e jaargang nr. 2.

Versie: 25-02-2025



© Bob de Raadt

Freelance Contextueel Maatschappelijk Werker – Methodisch Ouderbegeleider –
Pastoraal counselor - lid Connect2Grow > Connect2Fathers/Fathers4Fathers –
Auteur/boekenrecensent – Assistent onderzoek Verloskunde-Gynaecologie Erasmus MC
Sophia – Gastdocent Erasmus MC Academie (n.p.) – ROTTERDAM – blogger voor
vakbond CGMV.

www.bobderaadt.nl – bobderaadt@live.nl

THEMA

Vanuit de moederschoot in **zorgverleners** handen

WANNEER?

15 april 2025



DAGVOORZITTER

Dr. Pieter van Dijkhuizen
Kinderarts

SPREKER

Jozua van Duuren

*Verpleegkundige op de
neonatale intensive care*

THEMA

Mag ik er zijn?



DOELGROEP

Kraamzorg, (kinder)
verpleegkundigen, NICU/
HC-verpleegkundigen,
verloskundigen en
specialisten.



SPREKER

Dr. Jhanneke Harteman
Kinderneuroloog

THEMA

Kwetsbaar leven, als
begin en einde dicht bij
elkaar liggen



SPREKER

Bob de Raadt

*Medisch-maatschappelijk
werker methodisch
ouderbegeleider*

THEMA

De psychosociale stress
bij kind/ouders rondom
een medische opname

SPREKER

Hanneke ter Beek

*Ambulanceverpleegkundige
en coach*

THEMA

Wat als ik...



INFORMATIE EN TICKETS

Kijk op onze
website

hetzorgcongres.nl



INHOUDSOPGAVE:

1. Agenda (pag. 3)
2. Redactioneel (pag. 3)
3. Publicaties (pag. 5)
4. Het Evangelie van Johannes: leesrooster – studiemateriaal – referenties (pag. 5)
5. Israël: Joods leven en actualiteiten (pag. 11)
6. Blog CGMC, 30-01-2025: Een nieuw jaar (door Bob de Raadt)¹ (pag. 13)
7. Getuigenissen tijdens een doopdienst (02-02-2025); (pag. 15).
8. Boekenplank: (pag. 20)
 - Marks, S. (Samuel) (1881, 2011²; 2024 Ned. vert.) *Van rabbijns jodendom naar de beloofde Messias – Het opgaan van het licht in het hart van de zoon van een rabbijn – een waargebeurd verhaal – Het verhaal van mijn leven en bekering* – Online uitgeverij OudeSporen.
 - Langendijk, Marcel (2024) *RAUW – het eerlijke verhaal van David de Vos* – Zeewolde: Uitg. Go and Tell Media; ISBN 978-90-79807-78-9. Pp. 256.
9. Mannenconferentie Doorn 2025: (1) Leesrooster, (2) Extra informatie, (3) Sprekers en thema's (4) Verslag van de conferentie (pag. 24-45).

Agenda:

- 15-04-2025: **Zorgcongres**: zie folder en website: www.hetzorgcongres.nl > programma-overzicht. Titel: *Vanuit de moederschoot in zorgverleners handen*. Voor meer informatie: www.hetzorgcongres.nl > Het zorgcongres wordt gehouden in Nijkerk (en niet zoals eerder vermeld in Zeist), locatie De Schakel, vergader- en congrescentrum – Oranjelaan 10 – 3862 CX Nijkerk. @: info@hetzorgcongres.nl

Redactioneel:

God de Vader

Degene die dit online magazine regelmatig leest, weet dat *VaderKracht Centraal* gaat over God de Vader, Abba, Aramees voor 'dierbare vader'. God de Vader is de Vader in de hemel, de Schepper van hemel en aarde. Degene, die Adam en Eva schiep en met hen wandelde in de Hof van Eden. Dat is samen-zijn, elkaar ontmoeten, contact, dialoog, communicatie, gemeenschap, aanwezig-zijn. Dat is Zijn wens. Daartoe heeft Hij de mens gemaakt. In *VaderKracht Centraal* staat de ontmoeting tussen God de Vader en de mens centraal, in allerlei varianten die aanwezig zijn. In belevenissen, in boeken, in ervaringen, in getuigenissen, in bijbelstudies, m.b.t. Zijn eerstgeboren zoon: Israël, in verhalen en gedichten, door Zijn Zoon Yeshua (Messias, de Zoon des mensen; Zijn eniggeboren Zoon).

- Jezus begint Zijn belangrijke instructie om te bidden met 'Onze Vader'. Hij maakt dat breed naar 'ons' en 'wij'. In die gezamenlijkheid, een wisselwerking. Hij is onze gemeenschappelijke Vader. Jezus brengt ons de Vader nabij en dichterbij. Jezus toont zowel Zijn afhankelijk-zijn van de Vader in Zijn machtige wonderen en genezingen. Hij toont Zijn afhankelijkheid aan Zijn Vader door Zijn houding en Zijn woorden (in de eenzaamheid van de woestijn; in Zijn gebedsleven, in Zijn tijd met Zijn Vader.

¹ Zie ook op www.bobderaadt.nl/documents/zorgcongres/blog_nieuwsbrief_cmgv_30_01_2025.pdf

² Uitgegeven door Keren Ahvah Meshilit (K.A.M.: Messiaans Broederschap Fonds) > www.kerenahvah.org

- Jezus en de Vader zijn één. Lees dat maar na in de Bijbel, zowel in het eerste Testament (Psalmen, Jesaja) al in het tweede Testament. Die eenheid geldt zowel in de hemel als op de aarde.
- God de Vader draagt vaders op zichtbare en merkbare voorbeelden te zijn. Om kinderen te trainen en te onderwijzen, te coachen en te inspireren. De vader in het boek *Spreuken* wandelt met zijn zoon; communicatieve en leerzame meetings (Klaus Guntzschel).
- De Vader-Zoon-relatie tussen God en Jezus Messias is een voorbeeld van intimiteit, elkaar kennen, directe communicatie, waardering en waarderende woorden. Uitgesproken verbondenheid: “Dit is de Zoon in wie Ik welbehagen heb” > *Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde* (zie Mattheüs 3:17; Marcus 1:9-11; Lucas 3:21-22; Johannes 1: 32-34). Zijn doop wordt door een Goddelijke bevestiging boven de normale gebeurtenissen uitgetild (bron: www.openbaring.nu/doop/jezus-als-dopeling/johannes-doopt-jezus/)
- Momenteel zijn we een week op vakantie in een huisje in Kaatsheuvel en we lezen een boek van Henk Binnendijk (2023). We lezen Psalm 2 en daarin lees ik een opvallende passage. Ps.2:12 > “**Kust de zoon**”³. Wat bedoelt de psalmist hier? Wat is er aan de hand als het tegendeel (verwaarlozing, afwijzing, mishandeling) gebeurt? “Kust de zoon” is een oproep tot genegenheid, waardering, affectie, onvoorwaardelijke liefde, wandelen met je zoon, aandacht geven, weten wat er in hem leeft/kennen, liefdevol corrigeren: een liefdevolle relatie. David, de schrijver van deze Psalm (Hand. 4:25-26) had zelf veel problemen met zijn kinderen. Teun Stortenbeker heeft een boekje geschreven over David en zijn kinderen: “*Als David je vader is*”. In het boek ‘*Van rabbijns jodendom naar de beloofde Messias*’ (Samuel Marks, 1881, 2011, Ned. editie 2024) wordt ook gerefereerd naar deze passage uit Psalm 2:12. In dit boek, in het levensverhaal van Samuel Marks, is dit een verwijzing naar het erkennen van Jezus als de Messias en de Verlosser voor de Joden. “Allen zullen gezegend worden die hun vertrouwen op Hem stellen”.⁴ Wonderlijk om opeens 2x bij zo’n tekst bepaald te worden.
- Mogelijk valt er heirover meer over te schrijven en te bestuderen, maar daarvoor ontbrak de tijd.

Referenties:

- **Binnendijk, Henk (2023)** *Het geheim van David – mediteren over de Psalmen* – Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers; ISBN 978 90 435 3917 3 – 190 blz.
- **Guntzschel, Klaus** - *Vaders waar zijn zij?* - Zwolle: Uitg. Daniël, ISBN 9789079718405.
Samenvatting: 'Vaders' - een ras dat met uitsterven bedreigd wordt? Zeker, er is een gebrek aan goede voorbeelden, ook vaak als vader aan zijn vader terugdenkt... Maakt onze samenleving na het huwelijk ook het gezin kapot? Zijn niet talloze kinderen 'vaderzielalleen'? Of is vaderschap slechts een 'vadmorgana'? Het spiegelbeeld op z'n kop van de Bijbelse vader-kind-verhouding? De Bijbel toont ons precies waar het probleem van nú zit. God wil, dat de harten van de vaders en die van kinderen weer bij elkaar komen!
- **Marks, S.** (1881, 2011⁵; 2024 Ned. vert.) *Van rabbijns jodendom naar de beloofde Messias – Het opgaan van het licht in het hart van de zoon van een rabbijn – een waar*

³ Binnendijk (2023), pag. 14.

⁴ Marks (1881, 2024), pag. 79 en 83.

⁵ Uitgegeven door Keren Ahvah Meshilit (K.A.M.: Messiaans Broederschap Fonds) > www.kerenahvah.org

gebeurd verhaal – Het verhaal van mijn leven en bekering – Online uitgeverij OudeSporen – ISBN 978-90-9039250-9; pp 148.

- **Stortenbeker (2002)** *Als David je vader is* – Heerenveen: Uitg. Jongbloed - ISBN 9789050305884. Over problemen door relaties en gezagsverhoudingen binnen het gezin.
- **Strengolt, Jos M.** (2020, Geheel herziene versie 2023) *Bidden met Jezus - Schatgraven in het Onze vader* - Voor informatie: - www.nijlvallei.nl/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-Onze-Vader.pdf.
- www.bijbelseoverdenkingen.nl/meditaties/mag-ik-god-mijn-vader-noemen/ Wilco Vos, Veenendaal 04-07-2014.

Publicaties:

- o **Bob de Raadt (2025)** *Een nieuw jaar* – Blog voor CGMV (30-01-2025) > www.cgm.nl/blog/een-nieuw-jaar-blog-bob-de-raadt/?utm_source
- o **Bob de Raadt (2025)** Geschiedenis, heden en toekomst van een complex, boekrecensie: *Het zorgstelsel ontrafeld* (Martien Bouwmans (2023)); in: *Vakblad Sociaal Werk*, nr. 1, febr. 2025, pag. 36, rubriek: ‘luisteren, kijken & lezen; ISSN 2468-7464 (online).⁶

Het Evangelie van Johannes

1. Leesrooster

2. Studiemateriaal

3. Referenties

1. Leesrooster

Week 7

Dag 1

Johannes 11: 45-57 <https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21,HSV/JHN.11>

In dit gedeelte wordt door de hogepriester en het Sanhedrin besloten dat Jezus gedood zou moeten worden. Wat in eerste instantie een pragmatisch besluit lijkt, is vooral een egoïstisch besluit om zelf aan de macht te kunnen blijven. Meer nog dan dat is het een stap in het reddingsplan van God voor de mensen (het volk en de verstrooide kinderen van God). God gebruikt ook de mensen die niet in hem geloven. Hij gaat altijd door met Zijn plan, Hij heeft alles in Zijn hand!

Vraag: Twijfel jij weleens aan of God alles altijd in Zijn hand heeft? Wat betekent dat voor jou?

Dag 2

Johannes 12: 1-19 <https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21,HSV/JHN.12>

Vandaag 2 bijzondere stukjes. Zowel de voetenzalving door Maria, als de intocht in Jeruzalem laten zien dat het bij God en in Zijn Koninkrijk niet zo rationeel aan toe gaat als wij misschien wel denken.

In 1 Samuel 16 staat dat God niet naar het uiterlijk kijkt, maar het hart aan ziet.

Vraag: Als God zo naar mensen kijkt, wat betekent dat voor ons?

Dag 3

⁶ Zie ook op www.bobderaadt.nl/documents/vaderschapskennis/Fathers4Fathers_bericht_35.pdf - pag. 3-5.

Johannes 12: 20-36 <https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21,HSV/JHN.12>

In dit gedeelte wordt heel duidelijk dat de climax nadert: “Het uur is gekomen...” De Heer Jezus kondigt zijn dood aan, en zelfs de manier waarop. Maar de boodschap is ook voor ons: “Wie mij dient, moet mij volgen...” Ook de Heer Jezus had angst voor wat er zou komen, maar het gehoorzamen en eren van de Vader was voor Hem het allerbelangrijkste.

Vraag: Lees vers 24-26 nog een keer. Wat denk jij bij dit stukje als het gaat over de dood?

Dag 4

Johannes 12 : 37-50 <https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21,HSV/JHN.12>

Hier is het blijvende ongelooft van de Joden zichtbaar, ondanks alle tekenen die Jezus in hun bijzijn heeft gedaan. Toch geloofden een aantal leiders wel in Jezus maar willen Hem niet belijden als hun Heer omdat ze bang zijn voor de Farizeeën en dat ze dan uit de synagoge worden gezet, zij

hadden meer op met de eer van mensen dan met de eer van God. Wie in Jezus gelooft, gelooft ook in God die Hem gezonden heeft. Hij is gezonden om het Licht te zijn en ons te verlossen uit de duisternis, niet om ons te oordelen, maar om ons te behouden. We mogen samen zeggen of bidden: Heere Jezus U bent het licht in ons leven, laat nooit toe dat het duister tot ons spreekt.

Open ons voor Uw liefde!

Vraag: Hoe kunnen wij zelf tot een licht zijn in onze omgeving

Dag 5

Johannes 13 : 1-20 <https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21,HSV/JHN.13>

De voetwassing, verricht als dienst aan gasten, was in de zuidelijke landen een gebaar van gastvrijheid alvorens men aan tafel ging om te eten. In de Bijbel en bij het volk dan ook een bekend ritueel. Jezus, De Heere, de Meester, stelt zich dienstbaar en nederig op, dient hier als een slaaf, en

laat zo een daad van broederliefde zien. Deze liefde van Jezus zal ertoe leiden dat wij die dienst ook bij elkaar kunnen blijven doen om zo in gemeenschap met Hem te blijven. De Heere Jezus had het hen ook kunnen vertellen maar door zelf het voorbeeld te geven, heeft Hij dit direct in praktijk gebracht en hebben de discipelen het ook persoonlijk ervaren. Eerst onderwijs krijgen en het dan zelf ook gaan doen.

Vraag: Wat betekent voor jou elkaars voeten wassen? En hoe breng jij dit in praktijk?

Week 8

36. Johannes 13:21-38

Jezus verloochenen... Heb je dat ooit gedaan in woord en daad of misschien door juist te zwijgen? Je ben niet de enige die dit gedaan heeft. Je kunt om vergeving vragen, opstaan en doorgaan met wandelen met Jezus.

Het tweede deel van de tekst: “Heb elkaar lief” is geen “warme gloed” of gevoel, nee, het is een werkwoord. Volg Jezus voorbeeld en dien de andere. Almachtige God, wilt u ons helpen hierbij?

37. Johannes 14:1-14

“Wees niet ongerust... ik ga een plaats voorbereiden voor jou.” Stop eens even; denk na en wees stil. Kun je dit accepteren en geloven? “Ik ben de weg, het waarheid en het leven.” Leef in het volle besef dat Jezus het enige antwoord is voor deze wereld, wij hoeven niet verlegen te zijn hierover. Roep het uit, leef het uit!

38. Johannes 14:15-31

De woorden van een oud Engels lied zijn; "Trust and obey, for there's no other way. To be happy in Jesus, but to trust and obey." Gehoorzaam jij Jezus altijd? Ervaar je de hulp van de helper (Heilige Geest) die de Vader heeft gestuurd? Je mag er gewoon om vragen, het is Zijn gekozen weg om te werken in deze wereld.

39. Johannes 15:1-17

De wijnstok⁷; de kern van een leven in geloof. Wij kunnen het niet alleen en gelukkig hoeven wij het ook niet alleen te doen. Wij moeten in het wijnstok blijven om gevoed en ondersteund te worden. Maar hoe doe je dat? Het begint met een verlangen en begrip dat wij afhankelijk zijn van Hem. Bidden en lezen in Zijn woord helpt. Zeggen wij elke ochtend als wij wakker worden; "Goede morgen Heere Jezus. Kom, vul mij en gebruik mij vandaag?' Vol verwachting kunnen wij dan de dag tegemoet treden. Wat soort vrucht ga je dragen vandaag?

40. Johannes 15:18-27

Veel moderne mensen denken dat christenen gelovig zijn omdat ze een steun nodig hebben in dit, vaak moeilijke, leven hier op aarde. Ze krijgen hulp uit een sprookje of een mythe die valse hoop biedt in de duisternis. Maar wat de sceptische humanist mist in zijn redenering, is het feit dat geloof in Christus enorm krachtig is, omdat het gebaseerd is op de waarheid, een echte persoon en God die nabij is. Altijd. Ervaar je dit?

Ja, Christus is een steun in het leven. Verdwijnen dan alle problemen en moeite? Nee, vaak kennen christenen zelfs meer moeite en last in hun levens dan iemand die meegaat met de stromingen van de huidige samenleving. Maar je mag altijd om hulp vragen van boven!



Week 9:

Dag 1 Johannes 16 : 1-15

Jezus vertelt zijn discipelen dat hij van hen weg zal gaan, terug naar de Vader, en dat ze alleen achter zullen blijven. Hij waarschuwt hen ook voor vervolging en martelaarschap als ze Hem zullen navolgen. Als troost belooft Jezus de komst van de Heilige Geest op aarde, de Heilige Geest zal de wereld en de mensen die daar op leven duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. - *Merkt u de aanwezigheid van de Heilige Geest in uw leven? en zo ja kunt u daar voorbeelden van geven?* - Luisterlied Opwekking 343

Dag 2 Johannes 16 : 16-33

⁷ www.alleengeloof.nl/ik-ben-de-ware-wijnstok/

In dit stukje probeert Jezus zijn discipelen duidelijk te maken dat Hij hen over een korte tijd zal verlaten en dat de wereld daar blij om zal zijn terwijl de discipelen er verdriet over zullen hebben. Maar na dit alles, als Jezus is opgestaan uit de dood en daarna als de Heilige Geest op aarde zal komen, zal hun verdriet in vreugde veranderen. Jezus verzekert de discipelen dat wat je ook aan de Vader zal vragen in Zijn Naam je het ook zal ontvangen. Jezus heeft de wereld overwonnen! - Naar aanleiding van dit stukje zegt Jezus dat hij door middel van beelden en gelijkenissen over Zijn Vader spreekt, kunt u er een aantal noemen? - *Welke gelijkenis is een houvast voor u in het dagelijks leven?*

Dag 3 Johannes 17 : 1-11

We horen hoe de Zoon aan de Vader vraagt om Hem te verheerlijken, om vervolgens voor Zijn discipelen te zorgen als Hij niet meer bij hen zal zijn en om ten slotte de discipelen een plaats bij Hem in de heerlijkheid te geven. Het zijn vragen die niet zozeer een verzoek inhouden, maar een delen met de Vader van dingen die precies zo in het hart van de Vader leven. De Heer weet dat allemaal, maar Hij wil dat wij zullen weten dat Hij voorspraak voor ons doet bij de Vader. Dit gebed laat ons zien hoe Hij de Voorspraak is. In dit deel spreekt de Heer tot de Vader met het oog op Zijn verheerlijking en Zijn verbinding met Zijn discipelen. - Bid en dank om een krachtige, levende relatie met de Vader en leiding van God in uw leven.

Dag 4 Johannes 17 : 12-26

In dit gedeelte spreekt Jezus met Zijn Vader over de discipelen in hun verbinding met de wereld. Jezus vraagt de Vader om de verdere zorg van de discipelen op Zich te nemen. Hij doet dat in de wereld waarin ook Hij Zich nog steeds bevindt, zodat zij het kunnen horen. Zij bevinden zich ook in de wereld en zullen daar nog blijven als Hij van hen is heengegaan naar de Vader. Zij zijn niet meer van de wereld, zij behoren niet meer tot de wereld, maar moeten er nog wel doorheen. Door Zijn gebed mochten de discipelen toen, maar wij ook nu, weten dat we altijd omgang mogen hebben met de Vader, dat de Vader altijd volkomen aandacht voor ons heeft en naar ons wil luisteren. - Luisterlied van Sela: “Gebed voor de werkdag”⁸.

Dag 5 Johannes 18 : 1-11

In Johannes 18 begint een nieuw gedeelte. Jezus gaat met zijn discipelen naar Gethsemane, een tuin aan de voet van de Olijfberg, daar wordt hij door Judas verraden en gevangen genomen door een legerafdeling soldaten, tempeldienaars en Farizeeën. Wat we hier lezen is dat Jezus hen zelf tegemoet treedt en zich vrijwillig overgeeft. Maar Petrus, mens als hij is, geeft zich niet zomaar gewonnen en wil zijn leven geven voor zijn Heer Jezus, hij slaat met zijn zwaard het oor af van de slaaf van de hogepriester. Maar Jezus vraagt Petrus om zijn zwaard weg te doen, geneest het oor van Malchus. Uit Jezus' spreken blijkt hier dat Hij Zich heeft verzoend met de wil van de Vader en dat Hij de beker van het lijden vrijwillig gaat leegdrinken. - *Hoe zou Judas precies geweten hebben dat Jezus en de discipelen in de tuin waren en bijv. niet in de eetzaal waar hij hen het laatste samen had gezien?*

⁸ [www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=Sela:+“Gebed+voor+de+werkdag”](http://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=Sela:+%22Gebed+voor+de+werkdag%22)



Week 10

1. Johannes 18:12-27 Jezus wordt twee keer onofficieel verhoord, eerst door Annas, de voormalig hogepriester die nog steeds veel aanzien had. Het tweede verhoor vindt 's nachts plaats door Kajafas, de schoonzoon van Annas. Bij dit verhoor zijn de leden van de Joodse raad aanwezig, het verhoor eindigde ongeveer om 3 uur 's ochtends (toen de haan kraaide). Het is duidelijk dat dit geen officieel verhoor is, maar een complot om Jezus uit de weg te ruimen. Jezus had de Schriftgeleerden en Farizeeën openlijk ontmaskerd en veroordeeld. Zij zagen dat ze hun grip op het volk aan het verliezen waren en waren jaloers dat het volk naar Hem luisterde. *Vraag: Hoe verklaar je het dat de leden van de Joodse raad Jezus niet herkenden als Messias, terwijl ze zoveel wisten van de profetieën?*



2. Johannes 18: 28-40 Jezus werd drie keer door niet-Joden berecht, Hij werd eerst door Pilatus verhoord, daarna door Herodes en tenslotte weer door Pilatus. De Joodse godsdienstige leiders zeiden dat Jezus een misdadiger was en gaven Pilatus een duidelijke aanwijzing dat hij niet tot een ander oordeel moest komen dan zij hadden bepaald. Zij wisten dat de Romeinse manier van de doodstraf kruisiging is (en niet steniging, zoals zij de doodstraf kenden). Ze beseften niet dat op deze manier de profetieën in de bijbel van honderden jaren eerder (Psalm 22:17 en Jesaja 53: 5-6) letterlijk in vervulling zouden gaan! *Vraag: Waarom is de manier waarop Jezus stierf van belang, denk je?*

3. Johannes 19:1-16 Toen Pilatus hoorde dat Jezus de zoon van God was, werd hij bang en probeerde hij Jezus vrij te laten. Maar onder druk en intimidatie van de Joden, die dreigden hem bij de keizer aan te klagen, zwichtte hij en gaf Jezus over om gekruisigd te worden.

Vraag: Als je de vier evangeliën naast elkaar legt, heeft Jezus 7 kruiswoorden gesproken, welke zijn dat?

4. Johannes 19: 17-30 vs 30: “nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: Het is volbracht! Hij boog zijn hoofd en gaf de geest” Gedicht van Theo Coenraads: **”Het is voorbij, de dood heeft zijn buit. Over een moordenaar opzij, sprak Hij nog genade uit. Toen heeft Hij, door God en mensen verlaten, Zijn onschuldige leven gelaten, voor wat het is: Liefde. Vergeving van zonden, genade voor recht. Vastgespijkerd aan een kruis, stierf hij als een beest. Toch kwam Hij veilig thuis: Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest”.**

Vraag: Wat spreekt je aan in dit gedicht? Welke zin zou je zelf anders formuleren?

5. Johannes 19: 31-41 Jozef van Arimatea was een rijk man en hij was een discipel van Jezus geworden. Hij was een goed en rechtvaardig mens en had niet ingestemd met het besluit en de handelswijze van de Joodse raad (waar hij ook lid van was). Terwijl hij zich vroeger uit angst op de achtergrond hield, stapte hij nu moedig op Pilatus af en vroeg hij hem om het lichaam van Jezus.

Vraag: Ben jij weleens bang om te vertellen dat je een volgeling van Jezus bent? Waarom wel of niet? Wat zou je helpen of heeft je geholpen om er toch openlijk voor uit te komen?

De zeven kruiswoorden van Jezus zijn de laatste uitspraken die Hij deed tijdens zijn kruisiging. Ze zijn als volgt:

1. **"Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen."** (Lucas 23:34)
2. **"Voorwaar, ik zeg u: heden zult gij met Mij in het paradijs zijn."** (Lucas 23:43)
3. **"Vrouw, zie, uw zoon! ... Zie, uw moeder!"** (Johannes 19:26-27)
4. **"Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?"** (Matteüs 27:46)
5. **"Ik heb dorst."** (Johannes 19:28)
6. **"Het is volbracht."** (Johannes 19:30)
7. **"Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest."** (Lucas 23:46)

2. Lesmateriaal 3^e avond over het Evangelie van Johannes, door Steven Verhorst – 11 febr. 2025.

Serie Johannes

In deze serie van drie avonden over het Evangelie van Johannes leggen we op de eerste avond eerst een basis. We bespreken de context en grote lijnen van het Evangelie. De tweede avond gaat over "Christus is God", waar we zien hoe Johannes de Goddelijkheid van Jezus Christus belicht. Op de derde avond onderzoeken we "Geloof", een zeer belangrijk thema in Johannes. De nadruk ligt op wat geloven volgens Johannes betekent en hoe dat ons persoonlijk raakt.

De studies bevatten altijd ruimte voor vragen en reflectie.

Vorbereiding voor de kringavonden

Hieronder volgt per thema (per avond) een aantal Bijbelteksten met daarbij een aantal vragen. Die kunnen ter voorbereiding op de studie en voor nabespreking op een kring worden gebruikt om goed in het thema te komen.

Tijdens de Bijbelstudies zelf worden meer Bijbelteksten gebruikt. Deze teksten worden ná de studies op de website beschikbaar gesteld om te kunnen downloaden.

Het webadres is: www.stevenverhorst.nl/studie/ark2425

Geloof

Op deze derde avond bekijken we een ander, belangrijk thema in het Evangelie van Johannes, namelijk geloof. Voor Johannes geloven essentieel. Het is de reden dat hij dit Evangelie geschreven heeft.

Lees in de groep één of meer teksten en bespreek samen de vragen.

Johannes 5:24 – “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mij woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is overgegaan uit de dood in het leven.”

Wat betekent het om "over te gaan uit de dood in het leven"? Hoe verandert geloof in Gods woorden onze kijk op leven en oordeel? Hoe zit het met je eigen geloof: heeft het werkelijk leven gebracht?

Johannes 11:25-26 – “Jezus zei tegen haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?”

Jezus verbindt geloof met de opstanding en eeuwig leven. Wat betekent het voor ons om te geloven dat Jezus de opstanding en het leven is? Geloven we in de opstanding? Gaat dat leven over de eeuwigheid of ook al over nu?

Johannes 6:35 – “Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger krijgen, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.”

Jezus biedt aan de diepste behoeften van de mens te vervullen. Wat betekent het dat geloof in Jezus ons "honger" en "dorst" kan stillen? Hoe zoeken wij soms vervulling buiten Hem en wat kunnen we hiervan leren?

Johannes 20:31 – “Maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.”

Johannes noemt geloof als doel van zijn evangelie. Hoe kunnen we dit 'leven in Zijn Naam' vandaag ervaren? Wat betekent het om niet alleen in Jezus te geloven, maar om ook actief in Zijn naam te leven?

3. Referenties – documentatie – websites – literatuur:

- Levine, Amy-Jill & Marc Zvi Brettler (2024) *Het Nieuwe Testament met Joodse toelichtingen – NBV21* – Antwerpen/Haarlem: Uitg. Ned.-Vlaams Bijbelgenootschap; pag.
- Poot, ds. Henk (2020, 3e druk 2024) *Uittocht – Het Evangelie van Johannes* – Uitg. Scholten B.V. i.s.m. Christenen voor Israël – ISBN 978 90 83083 71 0.

Israël: Joodse leven en actualiteiten:

Connect2Israël: (30-01-2025)

- Afgelopen maandag werd wereldwijd de Holocaust herdacht. De president van het Joods Wereldcongres, Ronald Lauder heeft bij de herdenking in Auschwitz⁹ indrukwekkende woorden gesproken: "De aanval op Israël op 7 oktober 2023 en de gebeurtenissen in

⁹ Arnon Grunberg heeft in het boek 'Bij ons in Auschwitz – Getuigenissen' (Uitg. Querido, 2020; ISBN 978 90 214 2004 2) getuigenissen gebundeld van schrijvers die in Auschwitz gezeten hebben en die de verschrikkingen van het vernietigingskamp beschreven hebben. Indrukwekkend getuigenissen, van binnenuit.

Auschwitz hebben 1 ding gemeen: een diepe haat voor Joden. 7 Oktober was een grote waarschuwing voor de wereld". Een staande ovatie volgde op die woorden¹⁰.

- Tijdens deze herdenking in Auschwitz¹¹ werd maandag j.l. Psalm 42 gelezen. Hoopvolle woorden: 'Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!' (Ps. 42:12b).

- Momenteel lezen we als gemeente het Evangelie van Johannes. Per week is er een leesrooster beschikbaar. Een bundeling van deze leesroosters is te vinden in de januari-editie (nr. 31) van het online magazine 'VaderKracht Centraal'.

Vindplaats: www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php - pag. 9-22.

- Tijdens een avond van de Israëlskring in onze gemeente hebben we het boek van ds. P. den Butter besproken, getiteld 'Volk tussen eeuwigheid en eenzaamheid' (1e deel). Een samenvatting van dit boek kunt u lezen in hetzelfde nummer van *VaderKracht Centraal*, op pag. 27-44 > www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php

- Ook deze week vragen wij uw voorbede voor het Joodse volk en het land van belofte: Israël. De vijand toont op straat z'n macht en z'n haat-ideologie. Het vrijkomen van de gegijzelden gaat moeizaam en met veel militair vertoon. Bid voor het Joodse volk: dat zij veilig in hun beloofde land kunnen wonen. En dat de waarschuwing van Lauder serieus genomen wordt.

Connect2Israël 16-02-2025):

- Afgelopen donderdag 13 febr. werd in Israël het feest 'Toe Bisjvat' gevierd: men viert het ontwaken van de natuur na de winter. Het is vooral een landbouwfeest. Een dag om bomen te planten¹²
- In het dagboek dat wij lezen, staat de volgende passage: "De diepste liefde van God voor Zijn volk heeft Hij laten zien in Zijn Zoon, want Hij heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven".¹³
- Oscar Lohuis heeft een informatief boek geschreven met de titel '*30 Misverstanden over Israël waardoor het antisemitisme toeneemt*'¹⁴. Van harte aanbevolen om te lezen.
- Graag voorbede voor het Joodse volk en de christenen in Israël en de Gazastrook. De wereld is in beroering en de vijand van Israël toont zijn ware gezicht: met veel militair machtsvertoon, het vernederen van gegijzelde mensen, onderdrukking van de eigen Gazaanse bevolking, met valse beschuldigingen van het schenden van het actuele bestand, met het in stand houden van hun marteltunnels¹⁵.

¹⁰ Bron: Nederlands Dagblad, 28-01-2025, p. 1. Bericht van Jan Blacquièr: 'Herdenking Auschwitz met politieke lading' – In het voormalig vernietigingskamp Auschwitz stonden overlevenden en staatshoofden maandag stil bij tachtig jaar bevrijding. Hoewel de organisatie politiek buiten de deur wilde houden, bleek dat niet eenvoudig.

¹¹ [www.https://nos.nl/artikel/2553457-herdenking-80-jaar-auschwitz-overlevenden-en-wereldleiders-naar-voormalig-vernietigingskamp](https://nos.nl/artikel/2553457-herdenking-80-jaar-auschwitz-overlevenden-en-wereldleiders-naar-voormalig-vernietigingskamp) - <https://www.auschwitz.org/en/home-page-80/>

¹² Datum: **donderdag 13 februari 2025**. 15 Sjevat. Met Toe Bisjvat viert men het ontwaken van de natuur na de winter. Het is vooral een landbouwfeest. Letterlijk vertaald betekent Toe Bisjvat (ook: Tu Bishvat, Toe Bisjevat of Toe Bisjwat) de 15e Sjevat. Bomenfeest of Joods nieuwjaar der bomen. Boomplantdag. Bron:

www.beleven.org/feest/toe_bisjwat - www.nl.wikipedia.org/wiki/Toe_Bisjwat

¹³ Uit: 'De Bijbel lezen met het oog op Israël' – 365 dagen – dagboek – Kees de Vreugd (red), 2023 – Leeuwarden: Groen/Jongbloed Christelijke Media; ISBN 978908897697; 371 pag's. Citaat staat op pag. 284 (door: C.M. Baan).

¹⁴ Oscar Lohuis (2024) *30 Misverstanden over Israël waardoor het antisemitisme toeneemt* – Uitg. Goed Nieuws Bediening (www.goednieuwsbediening.nl) – ISBN 978-90-820003-8-2; 172 blz.

¹⁵ Zie het redactionele commentaar van Jan van Benthem in Ned. Dagblad, 12-02-2025, pag. 3.

- Ondanks alle beroering: JHWH is de Almachtige en Hij is bewogen met Zijn verbondsvolk. Bid om Zijn shalom, Zijn barmhartigheid en Zijn vrede, in Jezus Christus, de Gezalfde, de komende Messias.

Connect2Israël (20-02-2025)

- Vandaag kreeg ik een videobericht binnen van Daniël Keijzer. Hij staat bij de Jaffa Gate en vertelt over de moeilijke periode waar het Joodse volk momenteel doorheen gaat. De intimiderende shows van Hamas als er weer gijzelaars worden vrijgelaten. Degenen die als gijzelaars dood zijn en overgedragen worden aan het Israëlische volk. De troepenopbouw door het Egyptische leger in de Sinäi en de dreigende aanval van Egypte op Israël. En dan is er ook nog het aflopende bestand tussen Israël en Libanon. Daniël vraagt om aanhoudend voor Israël en het Joodse volk te bidden. De dreiging is groot.
- In de Israëlkring hebben we een vorige keer een bespreking gehad van het boek *Volk tussen eeuwigheid en eenzaamheid*, geschreven door ds. P. den Butter. U kunt een samenvatting van deze lezing vinden in het januarinumnummer van VaderKracht Centraal (vindplaats: www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_31.pdf) Op donderdagavond 27 februari bespreken we het 2e deel van dit interessante en actuele boek (om 20.00 uur, in de Ark).

Blog – CGMV – 30-01-2025 – Nieuwsbrief CGMV:



BLOG - Bob de Raadt

Een nieuw jaar¹⁶

Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen en nieuwe ontwikkelingen. Voor Bob de Raadt betekent het een bijdrage aan het Zorgcongres¹⁷ op 15 april over het thema: ‘*De psychosociale stress bij kind/ouders rond een medische opname*’.

¹⁶ Bob de Raadt (2025) *Een nieuw jaar* – Blog voor CGMV (30-01-2025) > Vindplaats: www.cgm.nl/blog/een-nieuw-jaar-blog-bob-de-raadt/?utm_source

¹⁷ www.hetzorgcongres.nl

Zowel uit persoonlijke als professionele ervaring weet ik hoe groot de impact is van de opname van een baby op de Intensive Care Neonatologie. Die persoonlijke ervaring zal ik nooit vergeten, zo indringend is die geweest. Ik voelde me onzeker en machteloos en dat gaf angst en tranen.

Hoe zou het gaan met mijn kind? Hoe gaat het nu met haar, en zal zij hier goed doorheen komen? Ik zond gebeden en gedachten omhoog, als een hotline. Ik liep door een lange, schier eindeloze gang en kon mijn tranen niet bedwingen.

Op de couveuse-afdeling werd ik gelukkig goed opgevangen en kreeg ik deskundige uitleg. "Het was best spannend, maar haar toestand is nu stabiel," vertelde de verpleegkundige. Later sprak ik de kinderarts die meer details van de behandeling gaf.

Enigszins gerustgesteld stond ik bij de couveuse en zei iets tegen mijn dochter. Ik heb een vinger in haar knuistje gelegd en er was wederzijds contact. Een ontroerend moment, onvergetelijk. Ik was blij dat ik dit aan mijn vrouw kon vertellen, want zij had nog niet bij haar kunnen zijn.

Stress

De bevalling van een tweeling is al een bijzondere situatie: fysiek, medisch, verpleegkundig en relationeel. En het is een wonder! Als vader stond ik bij het bed om mijn vrouw te steunen. Ik zag de baby's geboren worden. Wonderlijk.

Maar ik merkte ook de voelbare stress bij het team, omdat de baby's om medische redenen geboren moesten worden. Even werden zij bij elkaar gelegd maar direct daarna moest de jongste naar de couveuse-afdeling. Het was een groot contrast: de ene baby sliep rustig in een wiegje naast het bed van mijn vrouw, de andere lag op de IC.

Mijn stress kwam voort uit onmacht, onzekerheid, afhankelijkheid, angst, ongerustheid. Ik pendelde tussen de verschillende afdelingen om mijn vrouw te vertellen wat ik op de couveuse-afdeling had gehoord en gezien. Ook dat veroorzaakt spanning. Daarnaast leeft de familie mee en wil geïnformeerd worden, wat tijd en energie vraagt.

Zorgcongres

Vanuit deze persoonlijke ervaring herken ik de stress bij ouders van wie een kind op de IC komt te liggen. Een opname van een kind op een IC is

ingrijpend en vaak een emotionele rollercoaster. Wat er zich op zo'n afdeling afspeelt, is voor de buitenwereld veelal onbekend. Ouders moeten die kloof overbruggen. Die stress geldt ongeacht de leeftijd van het kind, of het nu een baby is of een puber, en de ziekte acuut of chronisch.

Ook op de afdelingen verloskunde en neonatologie kennen de ouders stress. Dat uit zich bijvoorbeeld in onmacht, slaapproblemen, spanningsklachten, het gevoel geleefd te worden, onbegrip, hoofdpijn, een kort lontje, tijdgebrek en paniek.

Op het Zorgcongres wordt aandacht besteed aan deze aspecten, zeker met het oog op de geboortezorg. Denk maar aan postpartum stress en kenmerken van een [postpartum depressie](#)¹⁸, zowel bij de moeder als bij de vader/partner. Dat laatste is veelal een te weinig gesignaleerd en onderkend probleemveld.

Persoonlijk

Ik ben blij dat een aantal christelijke organisaties dit Zorgcongres steunen. Ik denk dat deze problematiek ook herkenbaar is voor CGMV-leden en daarom deel ik deze informatie met jullie.

In Hem verbonden,
Bob de Raadt

Bob de Raadt is contextueel hulpverlener, freelance gastdocent, vadercoach, boekenrecensent, auteur van 'Vaderschapskennis', eigenaar van www.bobderaadt.nl, pensionado.

Getuigenissen tijdens een doopdienst:

Doop Getuigenis (1)

Aan het begin van dit schooljaar, toen het nog zomer was en de zon langer op bleef, waren er avonden waarop ik in mijn eentje naar een eenzaam plekje ging, daar was een oud bruggetje dat aan alle kanten omringt met weilanden, net buiten het dorp, zodat de kerkklok kleiner leek dan een

¹⁸ www.bobderaadt.nl/postpartumdepressie.php

horloge. Het bruggetje had geen reling dus soms zou ik op de rand van het bruggetje gaan liggen, genietend van de vogelgeluiden en de langzaam ondergaande zon, soms nam ik wat brood mee en voerde ik de vogels die onder mij heen en weer zwommen terwijl ik op de rand van het bruggetje zat. Maar altijd zou ik mijn bijbel meenemen met een kladblokje en een pen, en zou ik wat lezen en interessante Bijbelteksten opschrijven, en vaker dan niet zou ik tijdens het lezen versted komen te staan van Gods grootheid en liefde, dan zou ik opkijken en mijn bijbel aan de kant leggen om te voorkomen dat de tranen van geluk in mijn bijbel zouden vallen, om vervolgens rond te kijken en niks anders te zien dan Gods wonderlijk mooie schepping, In het zwanenpaar dat een eindje verderop door de waterlelies probeerde te zwemmen, In de fuut die onderdook en bovenkwam, maar ook in de wolken die schitterde als glimmend koper terwijl de zon langzaam onderging.

Het zijn de momenten als deze waarop ik werkelijk realiseer hoe groot onze God is en hoeveel hij van ons mensen houdt, dat hij deze mooie schepping gemaakt heeft met ons als kroonstuk. Gods liefde voor ons gaat zo ver dat zelfs als wij, als zijn perfecte schepping in de hof van Eden, er een zoitje van maken, hij zijn eniggeboren zoon opoffert om ons de mogelijkheid te bieden om weer bij hem te komen. Van die liefde wil ik leven en daarom sta ik hier vandaag, omdat ik die liefde niet voor mezelf wil houden, maar wil erkennen en delen waar ik mijn vreugde vandaan haal, in de hoop dan een ander die vreugde ook mag vinden. Daarom sta ik hier vandaag.

(2)

Doopdienst 2 februari 2025

Getuigenis Dyane

Een speciaal welkom voor familie, vrienden, collega's en muziekmaatjes die gekomen zijn. Ik vind het echt onwijs bijzonder dat jullie hier vandaag zijn. Misschien nog nooit in een kerkdienst geweest, misschien is mijn keuze jouw keuze absoluut niet. En toch ben je hier, onwijs gaaf! Ik hoop dat jullie hier vandaag een stukje van Jezus' liefde zullen ervaren, want dat is prachtig.

Daar sta je dan. Inmiddels ben ik wel gewend aan het podium met een microfoon in mijn hand, maar dit is toch echt even anders. Ik zal het proberen kort te houden, maar ik sta hier niet zomaar. Daar ging heel wat tijd en strijd overheen.



Even terug naar exact 32 jaar -12 dagen geleden. Op 14 februari stonden mijn ouders namelijk met mij als klein baby'tje in de hervormde kerk om mij te dopen. En daar ben ik hen onwijs dankbaar voor. Zij hebben God vanaf baby af aan in mijn leven betrokken, iets mooiers kan je je kind denk ik niet geven. Vandaag absoluut geen streep door die kinderdoop maar een dikke vette bevestigende streep eronder!

Ik groeide op in Hoogblokland, ging naar de Christelijke school waar ik netjes iedere week een psalm leerde. Ik bezocht de clubmiddagen (en later avonden) en ging zelfs netjes naar hoe wij dat zeiden 'kattenbak'. Catechisatie was niet helemaal mijn ding, want je moest alleen maar luisteren naar die man en je kon verder toch niks, zou ik altijd gezegd hebben volgens mijn ouders. Het kletsen buiten achteraf was wel altijd erg gezellig.



En daar stopte het toen eigenlijk wel. Ik had geen zin meer in de kerk, werd niet geraakt en het boeide me gewoon niet meer. Niet dat ik niet meer geloofde, maar een levend geloof was het niet. En dan komt er wederom een hele grote dankjewel aan mijn ouders die het niet lieten afglijden maar op zoek gingen naar wat anders. God leidde ons naar De Ark. De eerste keer kwam ik hier samen met mijn moeder. Ik weet nog precies waar de preek over ging; het verhaal van de verloren zoon en dat eigenlijk niet de weggelopen zoon verloren was, maar juist de ander als verloren kon worden beschouwd, omdat hij ondanks dat hij alles had, niet zag wat hij eigenlijk had!

Een warm bad met vriendelijke geïnteresseerde mensen.

Liederen die me echt tot in mijn hart raakten, preken die me wat zeiden en raakten. Dit was even anders. En toen werd ik vrij snel ook nog gevraagd bij de Friends (jeugdgroep) en sinds die dag deed ik, als verlegen introvert die ik normaal was, alles mee! De eerste avond was een 'iedereen brengt wat te eten mee avond', kom je daar aan met je hapjes, je kent niemand. Dat is als kat uit de boom kijker best wel spannend, maar wauw wat een tijd! Ik liet meteen het examenreisje naar Londen schieten voor een weekend opwekking met mensen die ik eigenlijk niet eens zo goed kende. God draaide mijn leven echt om en wat kijk ik met vreugde terug naar die tijd.

In die tijd stond ik hier ook. 13 mei 2012 deed ik namelijk belijdenis. Vol overtuiging Jezus is mijn Heer! En ook dat schuif ik niet aan de kant. Wat doe ik hier dan, ik heb toch alle vakjes afgevinkt? Daar ging die jaar strijd ook over.. Want ja maar, wat als voerde lange tijd de boventoon.

Ik heb op één moment eerder nagedacht over doop. Tijdens de reis door Israël in 2015 met Johan en Linda Schep. Zonder teveel uit te wijden wat er daar gebeurde kan ik zeggen dat zij mij op mijn meest gebroken en verloren in mijn leven hebben gezien. De dag dat de mogelijkheid om te dopen was, kan ik me zelfs nauwelijks herinneren. Maar langzaam kwam God dichterbij, mocht ik spreekwoordelijke bergen verzetten, angsten overwinnen, plakte Hij alle gebroken stukjes langzaam weer aan elkaar en voelde God daar midden in de woestijn in Israël dichterbij als ooit tevoren.

Niet lang daarna ontmoete ik Tijn, toen ik nog heel hard riep dat ik echt voorlopig zeker geen



man nodig had. We bleken een goede match en na wat flesjes heen en weer gooien op funkyfish werd het veel appen, spraken we af, kregen een relatie, verloofden ons en trouwden we op 24 mei 2017. Nu bijna 8 jaar later staan we samen hier. Gezegend met twee lieve kinderen. Ik kan wel zeggen dat we heel wat hebben meegemaakt en het echt niet altijd makkelijk was, maar God ging met ons mee en hielp ons overal doorheen tot door mijn burn-out heen aan toe. Op bijzondere wijze leidde Hij mij ook naar een andere baan, omdat ik met mijn HSP-hoofd niet lekker op mijn plek zat in een drukke kleutergroep en ik ben in een prachtig team terechtgekomen! Waar ik mij direct op mijn gemak voelde, weer geen kat uit de boom kijk moment.

Het is niet helemaal gelukt om het heel kort te houden, maar ik beloof dat we er echt bijna zijn!

Want waarom dan nu nog dopen? Je bent toch gedoopt? Je hebt toch al belijdenis gedaan? Je hebt zelfs je twee kinderen hier laten dopen?!

Dat klopt. Maar ik werd enorm geraakt tijdens een doopdienst bijna een jaar geleden¹⁹.

Tijdens die dienst kreeg ik al het beeld voor me van mij met mijn vader in dit doopbad. Eerst drukte ik het weg, die dienst was gewoon mooi, daarom zal het wel in mijn gedachte hangen, toch? Toen ik het later met mijn toenmalige duo-collega had over volwassendoop zei ze 'maar jij bent toch niet gedoopt? Dan wil ik er wel bij zijn hoor!' 'Nee, ik niet, maar als het zo is krijgen jullie sowieso een uitnodiging!' Was mijn antwoord. HUH?! Wacht... mijn antwoord was toch altijd, nee ik ben als kind gedoopt, punt?! En toen gingen mijn ogen open en zag ik al die zetjes en knipogen van God. Ik heb mezelf tot Samuël XL vernoemd, want ik had iets meer dan 3x Gods stem nodig om te luisteren en handelen...

Door bijbelteksten, de kaartjes bij het avondmaal, dagboekjes, spotify die uit 't niets aanspringt op bepaalde nummers, ik verzin het echt niet hoor, allemaal echt gebeurd! Preken die over doop gingen. Een preek die helemaal niet over doop ging, maar waar random opeens wel 1 zin over doop werd gezegd. Gesprekken met mijn broertje, wat is God ook in zijn leven bezig, zo ontzettend tof! Nooit, maar dan ook nooit verwacht dat ik door hem mijn dooplied zou vinden, dankjewel! Wekelijks kwam het op mijn pad en het verlangen in mijn hart, dat kleine zaadje, groeide en groeide...

Oké God, als er op het podium nog iets gezegd wordt over doop en ik zie Alice in de dienst, dan hak ik de knoop door. 3x raden... Er werd iets gezegd over 'ook als je twijfelt meld je dan gewoon aan', BAM dit was voor mij. Alice zag ik de hele dienst niet, maar stond 'opeens' naast me in de gang na de dienst. Ik ben snel naar Tijn gegaan en we besloten die zondag, we gaan ervoor.

¹⁹ Zie in: *Noach- Ark-magazine*, nr. 348, febr. 2025, pag. 20-24 > 'Sweet memories': Terugblik op de doop van Marleen, Debora, Trudie, Ruth, Esra en Laura. Hun getuigenissen zijn te lezen in 'VaderKracht Centraal', nr. 23, pag. 4-14 en in nr. 29, pag. 23-30. Vindplaats: www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php

En dus sta ik hier... Want als God mij roept, wie ben ik dan om te zeggen ik doe het niet? Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon voor mij gegeven! Wie ben ik dan om weg te lopen? Hij is degene die me door alle mooie en moeilijke momenten heen leidt. Dus ik sta hier en doe wat Jezus zei, laat je dopen! Ik wil me, heel bewust, vandaag hier laten dopen. Mijn oude leven afleggen. Vandaag is het moment om te sterven en op te staan met Hem en zijn liefdevolle genade te accepteren. Ik wil leven voor Hem, want Hij is mij alles waard!



(3)

Doopdienst 2 februari 2025

Getuigenis Tijn

Ik ben iemand die absoluut niet houdt van op een podium staan, dus dat was een behoorlijke drempel. Ik sta hier vandaag toch, wel met briefje om het te kunnen voorlezen, anders is het wel erg spannend.

De reden dat ik me wil laten dopen gaat eigenlijk al jaren terug, maar door omstandigheden en gebeurtenissen in de familie heb ik het idee aan de kant gezet. Ik mocht trouwen en we ontvingen van God twee geweldige lieve kinderen.

Dopen is voor mij samen met GOD verder gaan, in de doop mijn oude leven achter laten. Ja, ik ben vroeger gedoopt en ik heb belijdenis gedaan. Ik wil dat nu met deze doop bevestigen en niet de kinderdoop tenietdoen. In de Bijbel staat ook 'Kom, bekeer je en laat je dopen!' Dat wil ik vandaag dus doen, een hele bewuste keuze.

Al heel wat jaren ben ik hier in de kerk actief met het geluid en bij veel doopdiensten heb ik dichtbij het doopbad gezeten met de microfoon. Soms tot slaapvoeten aan toe, maar het is zo gaaf om het van zo dichtbij mee te maken elke keer. Ik zag bij degene die gedoopt werden altijd zoveel gebeuren, dat is niet te omschrijven. Nu is het eindelijk eens tijd dat ik zelf de grote stap zet.

Op de Bijbelkring Hoornaar zei Hendrik ooit God schildert elke ochtend zijn schilderij af, en wij mogen daarin geschilderd worden!! Hij schiep de aarde in 6 dagen met zijn stem, alleen al met z'n stem. Hoe geweldig en krachtig is zijn kracht dan al niet, en God wilt in ons hart wonen dan zit die kracht ook in ons!
Op diezelfde kring hadden we het ook weleens over doop. Ik zat daar



bij Hendrik thuis op de bank en het zette me tot nadenken... Thuis was het eigenlijk ook niet anders. Dyane kreeg vanuit verschillende kanten signalen dat het weleens het moment kon zijn om deze stap te maken. Dit zorgde er bij mij ook voor dat het weer ging leven en het verlangen om me te dopen terug kwam. Dus die avond bij Hendrik heb ik de knoop doorgehakt en thuis meteen gedeeld dat ik me ook wilde laten dopen. Samen hiernaartoe leven is wel echt bijzonder! Nu mag ik me samen met Dyane laten dopen. We trouwden 24 mei 2017 in deze kerk en sloten met God de driehoek verbond af en dat blijft centraal staan in ons leven ook nu doen we dit samen met elkaar!!!

Gaat het leven makkelijk? Nee, zeker niet altijd. Met ups en downs, maar samen met God kunnen we het aan! Hij laat nooit los en daarom sta ik hier vandaag. Ik leg mijn leven in Gods handen want ook al weegt mijn last soms zwaar, God weet precies wat ik kan hebben. En dus kies ik heel bewust voor een leven met Hem!

Daarom heb ik gekozen voor het nummer Praise²⁰ want Hem loven en aanbidden dat is wat ik maar al te graag doe, op welk moment in het leven dan ook.



Boekenplank:

- ✚ **Marks, S. (Samuel)** (1881, 2011²¹; 2024 Ned. vert.) *Van rabbijns jodendom naar de beloofde Messias – Het opgaan van het licht in het hart van de zoon van een rabbijn – een waar gebeurd verhaal – Het verhaal van mijn leven en bekering – Online uitgeverij OudeSporen – ISBN 978-90-9039250-9; pp 148.*

Enige zoon

Een opmerkelijk boekje. Bijzonder om dit levensverhaal te lezen. Een jongen met een bewogen leven. Opgegroeid in het binnenland van Polen, waar zijn vader opperrabbijn was. Hij is ook de enige zoon en dat heeft betekenis. “Omdat ik zijn enige zoon was, was hij er erg op gebrand dat ik hem in de komende jaren, in zijn officiële hoedanigheid, zou vervangen in de Joodse gemeenschap, waar hij zeer gerespecteerd werd en algemeen geliefd was. Zijn grote zorg was om mij van jongs af aan een diepe eerbied voor God en de Talmoed bij te brengen, en hij bracht in mijn jeugdige geest de vurige hoop op en spoedige komst van de Messias bij”.²² Samuel wordt niet naar school gestuurd. Hij krijgt thuisonderwijs van zijn vader, “die dacht dat ik niet veel goeds kon leren door met andere kinderen om te gaan. Ik had dus geen speelkameraadjes zoals andere kleine Joodse jongens. IK werd strikt in de kamer gehouden om mijn lessen te leren aan de zijde van mijn vader, in absolute stilte” (p. 23). “Ik luisterde soms naar de kinderen van de burens die zich vermaakten in hun tuin en ik wenste vurig dat ik

²⁰ www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=praise+the+lord

²¹ Uitgegeven door Keren Ahvah Meshilit (K.A.M.: Messiaans Broederschap Fonds) > www.kerenahvah.org

²² Marks, p. 18.

geen zoon van een rabbijn was geweest, zodat ik in de tuin had kunnen spelen in het groen, met dezelfde vrijheid als zij'. Een pijnlijke ervaring; een isolement. Marks doet verslag van zijn 'Bar Mitsva', op 13-jarige leeftijd en hij wordt dan meerderjarig in de Joodse traditie, een feest. Op jonge leeftijd verliest hij kort na elkaar zijn vader (hartstilstand) en zijn moeder. Een oom in Londen ontfermt zich over hem. Hij past zich snel aan in de Engelse cultuur.

De Nazarener, Messias

Aanvankelijk ontwikkelt hij zich als een tegenstander van de 'Nazarener'. Totdat hij in een boekenstalletje een 'Nieuw Testament' koopt en daar in gaat lezen. Hij wordt geraakt door Psalm 2:12, een verwijzing naar de Messias en de Verlosser. Hij stelt vragen bij Gen. 3:15, Gen. 22:18, Gen. 49:10, Deut. 18:15, Jes. 7:14, Jes. 11:2, Jer. 23:6, Jes. 53:7, Jes. 35:5,6; Jes. 53:3, Hooglied 5:10-16, Ps. 45:8, Ps. 22:7, Jes. 9:5, Ps. 2:12, Dan. 9:26. Bijbelgedeeltes die hij deelt met zijn – kritische – schoonvader. Uiteindelijk komt hij uit bij Joh. 14:1 > 'Laat uw hart niet in beroering raken, u gelooft in God, geloof ook in Mij'. Hij leest Mattheus 27 en dat geeft hem vrede in zijn ziel. Zijn leren kennen van de Messias veroorzaakt in familiekring een grote schok en veel onenigheid. Zijn vrouw gaat haar eigen weg en leert ook de Messias persoonlijk kennen. Samen gaan zij door een diep dal van armoede en pijn, totdat Samuel op een wonderlijke wijze werk vindt. Hij en zijn vrouw ervaren de trouw van God, JHWH en zij getuigen van hun Heer Jezus, de Messias. Dat geeft bijzondere ontmoetingen en momenten van vergeving en genade.

Motivatie

Marks omschrijft zijn motivatie "Sinds mijn bekering heb ik één brandend verlangen in mijn hart, namelijk om 'te geven en gegeven te worden' in dienst van mijn dierbare Verlosser; door de zielen voor Hem te winnen uit het verstrooide Israël en door mijn niet-Joodse broeders aan te moedigen om oprechte moeite te doen voor hen". Die bewogenheid met het Joodse volk mogen wij van Samuel Marks leren!

Een levensverhaal, dat indruk maakt. De titel van het boek maakt duidelijk dat dit geen vanzelfsprekende 'story' is. Van harte aanbevolen om te lezen.



📖 **Langedijk, Marcel (2024) RAUW – het eerlijke verhaal van David de Vos – Zeewolde: Uitg. Go and Tell Media; ISBN 978-90-79807-78-9. Pp. 256.**

Levensverhaal

David de Vos vertelt in dit boek zijn levensverhaal en de geloofsontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. Het is niet alleen een spectaculaire geloofsreis, het is ook een verslag van een psychologische ontwikkeling, een personal story vanuit de familiecontext. Het is ook een verhaal van David, die zich nog een klein jochie voelt, die behoefte heeft aan affectie, erkenning, met name van zijn vader. De behoefte om gezien te worden, op schoot genomen te worden, om geknuffeld te worden. De band met vader is er zeker wel en David is daar best positief over. Hij praat dan over het samen vissen en die hobby heeft David nog steeds. Hij kreeg van zijn vader een hengel en was daar uren zoet mee. Of later het motor rijden; dat had impact op David om samen met zijn vader motor te rijden. Zijn vader ging ook mee op (zendings)reis en was trots op de geloofsdaden van zijn zoon. Maar het kleine jochie in hem wilde ook bescherming, erkenning, genegenheid. De geschiedenis van gepest worden, heeft diepe sporen op David achter gelaten. Wie nam het voor hem op? Later zag hij hoe zijn eigen zoon (Jemuel) het opname voor zijn jongste zoon (Manasse). Zo'n beschermer had David in zijn jonge jaren ook graag gehad.

Geloof en geloofsreis

David de Vos komt al jong tot geloof in een persoonlijke Heiland, Jezus Christus, de Zoon van God en verkondigt al snel het evangelie, aan wie dat maar horen wil. Hij zit op een bakkersschool en begint steeds vaker te preken. Zijn publiek wordt steeds groter en hij droomt ervan dat hij voor massa's mensen (s)preekt. De Duits-Amerikaanse prediker Reinhard Bonnke is zijn grote voorbeeld en David mag met hem mee op (zendings)reis in Afrika. Hij bezoekt bij voorbeeld Ghana, Burkino Faso en Tanzania. Hoe groter de massa, hoe beter. Hij wordt gezegend in deze activiteiten vanuit zijn stichting 'Go and Tell'.

Fysieke klachten

Totdat hij te maken krijgt met fysieke klachten, burn-out klachten, die hem tot stilstand brengen. Uiteindelijk volgt de diagnose ADD (Attention Deficit Disorder, verwant aan het drukkere etiket ADHD). Hij zit in een medische en psychologische traject en dat wordt in zijn wereldje en binnen zijn achterban niet gewaardeerd. Daar gelden ongeschreven regels, die best dominant zijn. Je vertrouwt als gelovige volledig op God en om die reden gebruik je geen medicatie, geen vaccinaties, geen psychologische hulpverlening. Vertrouw uitsluitend op God en Hij zal jou heel maken en herstel geven. David kan uiteindelijk met deze visie niet uit de voeten, hetgeen ook tot conflicten leidt in de familiekring; zeker in de coronatijd. Voor hem is dit een mijnenveld: complex, explosief, moeilijk traceerbaar, gevaarlijk, bedreigend, lonely.

Inzicht

Bij David de Vos groeit het inzicht, dat hij meer nodig heeft, dan 'geloof alleen'. Door therapie komt hij tot het inzicht van dieperliggende oorzaken van zijn fysieke en psychische klachten. Het is niet alleen burn-out, het is niet alleen de diagnose ADD; ook de diagnose Sarcoidose of de ziekte Besnier-Boeck (een zeldzame auto-immuunziekte waarbij je lijf je eigen cellen aanvalt) wordt vastgesteld. Een heftige diagnose en een ingrijpend ziektebeeld. Vage klachten krijgen een naam. Dat geeft ook meer kans op een angststoornis of depressieve klachten. Dat verklaart veel en dat geeft in zekere zin rust.

Veranderingen

Dit inzicht geeft hem de ruimte om tot leefstijlveranderingen te komen: hij wijzigt zijn eetpatroon in een gezondere leefwijze/leefstijl. Hij gaat meer letten op zijn ademhaling en doet gerichte ademhalingsoefeningen. Een boek van Edith Egar geeft hem nog meer inzicht en inspiratie: *Het*

geschenk – 12 lessen die je leven kunnen redden.^{23,24}. Een interessant boek van een psychologe en Holocaustoverlevende; voor David de Vos een houvast, inspiratiebron en een richtingwijzer. En hij is daarin niet de enige. David heeft moeite om van zichzelf te houden. Dat kost hem veel strijd. Op een berg in Frankrijk doorbreekt hij dit patroon en wil gaan leren om van zichzelf te (gaan) houden. Geen gemakkelijke weg en toch deze route ingeslagen. Hij schrijft een brief aan zichzelf (p.201-202) en schrijft een nieuw gebed (p. 253-254), als leerpunt en kompas voor elke dag.

“Ik ben dankbaar voor het leven.

Ik ben dankbaar voor deze nieuwe dag.

Het leven is een cadeau en het leven is vóór mij.

Ik ben geliefd door het leven, door mensen om me heen en door God zelf.....” (fragment).

Waardevol inzicht

David de Vos heeft de moed gehad om zijn verhaal te delen. Hij heeft nu een goede balans gevonden in geloof en leefstijl, “na een slopende reis”. Zijn boek is een kritische noodkreet om niet alleen vanuit God en Zijn beloften te leven, en ook zorgvuldige aandacht te schenken aan somatische en psychische klachten, dan wel aan sociale life-events die ingrijpend zijn in iemands kinder- en jeugdleven. Voor David waren dat de ongeschreven regels in het gezin (een belangrijke gezinstherapeutische, systemische factor) naast de pesterijen die hij ondervonden heeft. Dit werkt isolerend in iemands leven.

RAUW is een openhartig verslag van een lange zoektocht naar erkenning, thuiskomen, zelfacceptatie en Gods’ liefde en aanwezigheid. “Ik dank God voor alle mooie mogelijkheden. Boven alles houd ik van mezelf, zodat ik ook vandaag weer liefde mag geven”. Van ‘RAUW’ naar ‘HOOP’ en vervulling. Het boek is gemakkelijk leesbaar; echt een pageturner. ‘RAUW’ biedt handvatten om het negatieve om te buigen naar iets positiefs, iets zinvol in het leven. Een intrigerende geloofsreis, Waardevol om



te lezen en om van zijn reis kennis te nemen.

Van harte aanbevolen!

²³ www.academiegeesteswetenschappen.nl/boekrecensie-het-geschenk-edith-eger/ - www.eo.nl/artikel/10-levenslessen-edith-eger-holocaustoverlever

²⁴ Nederlands Hardcover – ISBN 9789400512252 - 06 oktober 2020 - 223 pagina's > Edith Eva Eger werd geboren in Hongarije. Als zestienjarige belandde ze in concentratiekamp Auschwitz waar ze moest dansen voor de enge dokter Mengele. Diezelfde dag werden haar ouders vergast. Na de tweede wereldoorlog verhuisde ze naar de Verenigde Staten, waar ze psychologie studeerde. In haar praktijk behandelt ze onder meer militairen en oorlogsveteranen, en slachtoffers van lichamelijke en geestelijke mishandeling. ‘De keuze’ is haar eerste boek.



Marcel Langedijk & David de Vos

mannenconferentie



Mannenconferentie 2025

(1) Leesrooster, (2) Extra informatie, (3) Sprekers en thema's²⁵ (4) Verslag van de conferentie.

De sprekers hebben Bijbelteksten opgegeven om je voor te bereiden op het thema. **“niet door kracht, niet door geweld..... “**

1 Korinthe 2:12 En wij hebben niet ontvangen de geest van de Wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.

(1)

Beste Broeder,

Onze sprekers Ruud en Wim hebben voor ons een leesrooster gemaakt ter voorbereiding van de conferentie. De komende 2 weken tot aan de conferentie willen zij ons meenemen door de bijbel heen om ons voor te bereiden op het thema over de Heilige Geest van God. Wij wensen jou een gezegende voorbereiding toe.

Dag 1 Genesis 1:1-3 en Openbaring 22:17-21: Van begin tot eind Geestelijk De Heilige Geest komen we letterlijk tegen van het begin tot het einde van de Bijbel. Van Genesis 1:2 tot Openbaring 22:17. De Geest van God zwevend als een moedervogel over de duistere watermassa's tot en met de Geest die samen met de bruidsgemeente verlangend zegt: Kom Heer Jezus! Waar de Geest van God als een duif gaat zweven, zal chaos in kosmos veranderen. In duisternis zal licht opgaan door Gods Woord en Geest. En komt er een hartelijk verlangen naar de Heiland: Kom in mijn hart Heer jesus én Kom toch spoedig terug!

Dag 2 Lukas 1:13-17: een Geest vervulde baby Ook in het midden van de Bijbel komen we opvallend veel activiteiten van de Geest tegen. Met name rond de geboorte van Christus. Na een eeuwenlange stille nacht tussen het einde van het Oude Testament en het begin van het

²⁵ Overgenomen met toestemming van de organisatie en de sprekers.

Nieuwe Testament wordt de Geest vaardig over mensen en laat Hij weer van Zich horen. Vijf personen worden bij name genoemd in Lukas 1 en 2 die door de Geest worden vervuld: Johannes de Doper, Zacharias, Elizabeth, Maria en Simeon. We staan er bij stil in de komende dagen. Bid daarom: Heilige Geest van God vul opnieuw mijn hart!

Dag 3 Lukas 1:39-45: een Geest vervulde moeder De oude zwangere Elizabeth en haar jonge nicht Maria vallen elkaar in de armen en wanneer haar buiken elkaar raken, springt de ongeboren Johannes van pure vreugde op in de schoot van zijn moeder. Vreugde om de eveneens ongeboren en nog onzichtbare Messias! Johannes was al wederom geboren voordat hij geboren was! En de aanstaande moeder Elizabeth stroomt helemaal vol in haar hart. Ze spreekt met luide stem: De moeder van mijn Heer komt tot mij?! Ze noemt de vrucht Maria's schoot háár persoonlijke Heer. Wat een vreugde en wat een heilszekerheid komt erover je als de Geest je vol maakt van Jezus! Hoe oud of hoe jong je ook bent. Gods prenatale zorg!

Dag 4 Lukas 1:57-68: een Geest vervulde vader Wat ontzettend bijzonder dat we van een heel gezin lezen dat zowel kind als ouders Geest vervuld zijn! Johannes als eerste (1:15) en dan de moeder (1:41) en als laatste (!) toch ook priester-papa Zacharias (1:67). Hoewel hij ambtsdrager was en dienaar in Gods huis, komt hij geestelijk achteraan. Er was meer ongeloof dan geloof in zijn hart. Maar toch, het kwam: van een zwijger werd hij toch een zanger! De smeulende vonk werd opnieuw een laaiend vuur: Lof zij de God van Israël! Ben jij wel gelovig, maar allang niet meer Geest vervuld? Bidden we dan samen: Heilige Geest blaas mijn geloofsvonk weer aan tot een heilig vuur! Verdrijf het ongeloof (1:20) en laat mijn zwak geloven een uitbundig U lóven worden!

Dag 5 Lukas 1:30-33: een Geest vervuld tienermeisje De engel Gabriel belooft Maria dat de Heilige Geest over haar komt, haar zal overschaduwen en zo wordt Christus in haar binnenste ontvangen. Daar komt geen man of mens aan te pas, dat doet de kracht van de Allerhoogste. Is het zo ook niet als wij wederom geboren worden? Dat is geen wilskeuze van ons of door 's mensen toedoen (Joh1:13), maar de Geest van God werkt in ons hart (Joh3:5) en zo komt de Heere Jezus van buiten naar binnen. Van boven in de hemel tot binnen in mijn hart. Het Woord van de engel over Christus werd in geloof door Maria ontvangen (:38) en op datzelfde moment legde de Geest de Christus in haar hart. Woord en Geest en geloof: een drie-eenheid.

Dag 6 Lukas 2: 25-32 een Geest vervulde senior Als laatste in de geboortegeschiedenis lezen we van de wellicht al oudere Simeon in de tempel. Drie keer zelfs wordt de Heilige Geest in verband met Simeon genoemd. De Geest was op hem én de Geest had hem een aanwijzing gegeven dat Jezus eerder zou komen dan dat hij zou sterven én de Geest bracht hem in de tempel waar we hem even later met Jezus in de armen horen lof zingen in bijzijn van Jozef, Maria en Anna. De Geest van God stuurt ons naar het huis van God, verbindt ons met het volk van God en te samen jubelen we over de Zoon van God! Zo zien we alle leeftijden rond de geboorte van Christus en allen kunnen de Geest ontvangen van een ongeboren baby tot een hoogbejaarde. Bidden we dan de hemelse Vader die zoveel te meer de Heilige Geest geeft aan allen die Hem daarom bidden (Luk. 11:13) dan dat aardse vaders goede dingen aan hun kinderen geven.

Dag 7 Micha 2:13 en 3:8: een Geest vervulde dienstknecht Als laatste een vrij onbekende tekst, die mij als voorganger bijzonder aanspreekt. Ik durf dat van mezelf niet te zeggen, maar bid er wel om telkens als ik dien in Gods koninkrijk. Van alle 12 kleine profeten heeft Micha het meest over de komende Messias gesproken. In alle zeven hoofdstukken van zijn boek. De reden: hij was vol van de Geest van de Heere en dan ben je ook vol van de Christus. Je bent dat tegelijk heel scherp in het aanwijzen van de zonden onder de gemeenteleden (:8b). Dat vergeten we nog wel eens: heel ruim over Jezus en heel scherp in het afwijzen van de vuile zonden. Lees ook eens Jesaja 4:4: de Geest van oordeel en uitbranding. Broeders: bid voor Wim en mij: bid ons vol met de Geest dan zullen we u vol van Jezus preken op de aanstaande mannenconferentie! In alle ruimte en in alle scherpte.

Dag 8 Exodus 31:1-5 – Vervuld met de Geest van God Mocht je denken dat er alleen in het Nieuwe Testament sprake is van vervulling met de Geest, dan heb je het Oude Testament nog niet goed gelezen. Met alle verschillen die er zijn, ook vóór Pinksteren werden mensen vervuld. Maar dan vaak tijdelijk en verbonden met een specifieke dienst aan God. In Exodus 3 lezen we over de roeping van Bezaleël. Bij het grote publiek vast niet zo bekend, maar we lezen eerst in vers 2 hoe deze man door God bij zijn naam wordt geroepen. En dan volgt in vers 3 dat hij wordt vervuld met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en vakmanschap. Wat was de roeping die God op zijn leven had gelegd? De bouw van de tabernakel en alles wat daar bij hoorde. En let eens op, door de vervulling met de Geest ontvangt hij wijsheid, inzicht en kennis. Dat was ook wel nodig om zo'n mobiele tempel te kunnen bouwen. Wat dan ook heel specifiek wordt genoemd is dat hij door de vervulling allerlei vakmanschap ontvangt. Wat mooi. De Geest zorgt ook voor vakkennis en creativiteit. Hij werkt dus op alle terreinen van het leven! Lees maar eens door wat dit vakmanschap allemaal inhoudt.

Dag 9 Joël 2:28-29 en Hand. 2:17-18 – De uitstorting van de Geest Wat een geweldige belofte mag de oudtestamentische profeet Joël geven over wat er in de laatste dagen zal gebeuren. Dan zal het geschieden dat Gods Geest zal worden uitgestort op alle vlees. Bij de 'laatste dagen' denken we wellicht al snel aan de periode vlak voorafgaand aan de wederkomst van de Heere Jezus, maar het is Petrus die duidelijk maakt dat de 'laatste dagen' zijn begonnen met wat er gebeurde tijdens dat bijzondere Pinksterfeest in Jeruzalem. Want als uitleg over wat er was gebeurd en als reactie op de beschuldiging dat de net met de Geest vervulde mensen dronken waren, refereert hij aan de profetische woorden van Joël. Het Pinksterfeest is dus de vervulling van de belofte van de uitstorting van de Geest. Niet voor een enkeling. Niet voor een bepaalde taak of periode. Nee, voor allen! Voor zonen en dochters. Voor jonge mannen en ouderen. Voor dienaren en dienaressen. Niemand wordt overgeslagen. Denk eens na over het woord uitstorting. Dat wijst op een overweldigende ervaring. Morgen meer daarover.

Dag 10 Johannes 7: 38-39 – Stromen van levend water Tijdens de laatste dag van de viering van het Loofhuttenfeest was Jezus in de tempel. Tijdens deze dag was er altijd een bijzonder moment, waarbij er vanuit de bron Siloam onder het zingen van Jesaja 12:2-3 water werd gebracht naar de tempel. Dat was waarschijnlijk het moment dat Jezus riep: Als iemand dorst heeft, laat Hij tot Mij komen en drinken. Vervolgens legt Hij gelijk uit wat Hij hiermee bedoelt. Hij heeft het dan over de Geest, die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden. En dan nog deze opmerkelijke toevoeging: want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus

nog niet verheerlijkt was. Dit betekent niet dat de Heilige Geest niet in het Oude Testament aanwezig was, maar dat Hij nu op een heel andere manier zichtbaar zou gaan worden. Na de hemelvaart van Christus werd de Geest uitgestort en vanaf dat moment mag iedere zoon en dochter van God iemand worden uit wiens binnenste stromen van levend water vloeien. Let op: geen druppels, maar stromen van levend water! Leesrooster Mannenconferentie 2025

Dag 11 Romeinen 8:15-19 – De Geest leert ons te zeggen: Abba, Vader! Weet je nog de eerste conferentie van de drieluik over de drie-enige God? Het was in 2023 dat we mochten nadenken over het thema ‘Abba, Vader’. Wie geeft ons de vrijmoedigheid dat we de heilige en almachtige God mogen aanspreken als ‘Vader’? Ja zelfs als ‘Abba’, het in die dagen veel gebruikte Aramese woord voor ‘papa’? Het is de Heilige Geest, Die Zelf met onze Geest getuigt dat wij kinderen van God zijn! Hij is het die ons leert te zien op het volbrachte werk van Christus en ons de overtuiging geeft dat Jezus de Heer is en Hij is het die ons leidt in de intieme omgang met de Vader. Zo intiem, zo close dat we als een kind bij de Vader op schoot mogen zijn. Waar soms wordt gesteld dat je maar niet te zeker moet zijn van je behoudenis, is het juist de Geest die ons de diepe en blijvende geloofszekerheid wil geven. Ervaar je dat ook zo in je leven?

Dag 12 1 Korinthe 3:16-17 en 6:19-20 – Een tempel van de Heilige Geest Om duidelijk te maken wat de vervulling met de Heilige Geest betekent, gebruikt Paulus tot twee keer toe het voorbeeld van de tempel in Jeruzalem. Dat was de plaats waar God woonde. Daar werd Zijn heerlijkheid gezien. Daar sprak Hij. Daar werd geofferd en werd Hij aanbeden. Alles draaide om de tempel. Maar na Pinksteren is dat anders geworden. God wil nu wonen in het leven van zijn kinderen. Hun levens en hun lichamen worden nu een tempel van de Heilige Geest genoemd. In 1 Korinthe 3:16-17 gaat het over de kerk en in 1 Korinthe 6:19-20 over de individuele gelovige. Over jou en mij. En dat heeft consequenties. We zijn niet langer van onszelf. Niet langer baas in eigen huis. Want we zijn duur – door het bloed van Christus – gekocht en daarom verheerlijken we nu God in ons lichaam en in onze geest, die beiden van God zijn. Wat doet het jou te beseffen dat je een tempel van de Heilige Geest bent?

Dag 13 Efeze 6:18-20 en Judas 1:20 – Bidden in de Geest De oproep van Paulus om dagelijks de geestelijke wapenrusting aan te doen sluit af met een oproep om bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking te bidden in de Geest. In het korte briefje van Judas vinden we een vergelijkbare oproep om onszelf op te bouwen in ons allerheiligst geloof én te bidden in de Heilige Geest. Volgens sommigen gaat het bij ‘bidden in de Geest’ over tongentaal, waar Paulus in 1 Korinthe 14:14 over schrijft. Dat zou kunnen, maar het heeft ook zeker een bredere betekenis. Het gaat erom dat we ons in ons bidden laten leiden door de Heilige Geest. Dat voorkomt dat onze gebeden een voorspelbare opsomming worden van gebeds- en verlanglijstjes, maar maakt ons gebed dynamisch en helpt om te bidden naar Gods wil. Durf het daarom maar gewoon te vragen of de Heilige Geest je gebedsleven steeds weer opnieuw wil verfrissen en verdiepen. Dat zal je aan ander gebedsleven geven.

Dag 14

Openbaring 2:7; 2:11; 2:17; 2:29; 3:6; 3:13 en 3:22 – Wat de Geest tegen de gemeenten zegt Elk van de zeven briefjes die we in Openbaring 2 en 3 te lezen krijgen, sluit – voor een ieder die oren heeft – af met de oproep om te horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. De zeven gemeenten van het toenmalige Asia (het huidige Turkije) die door Johannes worden

aangeschreven staan min of meer model voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Ga er maar vanuit dat elke brief dan ook wel een actuele boodschap heeft voor de kerk van vandaag en zeker ook voor ons leven als mannen van God. Ons verlangen is dat de komende mannenconferentie ook weer een plek zal zijn waar de Geest zal spreken en bid de komende dagen maar voor geopende oren. Niet alleen voor de oren van je hoofd, maar vooral die van je hart.

(2) **Uitnodiging Mannenconferentie 21 en 22 Februari 2025**



Beste Broeder,

Hierbij ontvang je de uitnodiging voor deelname aan de mannenconferentie in Doorn op D.V. vrijdag en zaterdag 21 en 22 februari 2025. Wat fijn dat je je hebt opgegeven voor deze conferentie. Hoe waardevol is het om 2 dagen apart te zetten om na te denken over de grootheid van onze God! Wij zien uit naar jullie komst. In 2023 hebben we ons verdiept in ABBA, onze hemelse Vader²⁶ en vorig jaar in de Zoon, onze Heere Jezus Christus, we deden dat vanuit het thema: zo Vader zo Zoon^{27, 28}.

Deze conferentie willen we ons verdiepen in het werk en de persoon van de Heilige Geest. **Het thema: “niet door kracht, niet door geweld.....”** In de tijd waarin wij nu leven is dat wel een flinke tegenstelling. Alles om ons heen gaat om zoveel mogelijk geweld. Is het niet met wapens, dan is het wel met woorden. Wie het meeste kracht moet bijzetten, wint de aardse slag. En dan, niet door kracht, niet door geweld? Maar hoe dan wel....? Laat je vullen en verrassen door wat de Heilige Geest tijdens deze conferentie gaat doen!

Prijst de Vader, prijst de Zoon.

Prijst de Geest, die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid.

Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Danken en bidden:

We vragen je te danken voor:

- *Vaders liefde voor zonen - Jezus' verlossing voor broeders*
- *Vaders Geest in jou*
- *De vreugde en vrede van onze God drie in Eén voor jou*
- *De mogelijkheid dat we een conferentie kunnen bezoeken*
- *Alle medewerkers en sprekers*
- *De gemeente van Jezus Christus waar ook in de wereld*
- ...

We vragen je te bidden voor:

²⁶ Verslag van deze conferentie is te vinden op:

www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Special_1.pdf > *VaderKracht Centraal - Special (1): 'De wachtende Vader'* (Maart 2023). (door: Gerrit van Dijke) – zie ook op: <https://mannenconferentie.eu/jaar/2023/>

²⁷ De foto's en lezingen van de afgelopen conferenties kun je op onderstaande pagina bekijken en beluisteren: <https://mannenconferentie.eu/jaar/2024/> - <https://mannenconferentie.eu/conferenties/>

²⁸ Verslag van deze studies is te lezen in '*VaderKracht Centraal*' nr. 22, pag. 16-28, te vinden op www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php

- *Shalom en vervulling met de Heilige Geest*
- *Shalom voor de wereld*
- *Shalom voor alle mannen die naar de conferentie willen komen, er zijn ook broeders alleen! - Shalom voor de gemeente van Jezus Christus*
- *Shalom voor Israël*
- *Shalom voor de sprekers en alle betrokkenen bij de conferentie*
- *Shalom voor de mannen die het spannend vinden om deel te nemen*
- *Shalom voor het personeel van Zonheuvel*
- *Shalom als je na de conferentie weer naar huis gaat*
- *Shalom.....*

(3) Sprekers en thema's:

Sprekers over het thema:

- *Ruud van Campen*

Mannenbroeders,

Wat vinden jullie het belangrijkste christelijke feest? Ben jij een Kerstchristen, Paaschristen of een Pinksterchristen? Voor mij is Pinksteren het belangrijkste. Zonder de Geest van God geen verbinding met de Heer Jezus en ook geen Abba, Vader.

In 2 lezingen wil ik jullie meenemen naar:

(a) Het begin: Héb je eigenlijk wel de Heilige Geest ontvangen? Zeker weten? Hoe merk je dat dan? Efeze 1 en Handelingen 19.

(b) Hoe word je Geest vervuld: Mijn beker vloeit over naar...

Wat betekent dat in de praktijk concreet voor jou, je omgeving, je gemeente en voor de Vader? Efeze 5 en Johannes 7.

Als we gaan spreken over de Geest, laten we ons dan goed voorbereiden door de Vader te bidden om de krachtige werking van Zijn Geest! Dan zal de plaats waar we gaan samenkomen bewogen worden. We zien naar Hem en naar jullie uit.

Hartelijke groet,

Broeder Ruud van Campen.

- *Wim Grandia*

Broeders,

Na twee bijzondere conferenties over onze hemelse Vader ABBA en over zijn geliefde Zoon, onze Here Jezus Christus, gaan we nu het Woord onderzoeken over de persoon en het werk van de Heilige Geest.

In de twee lezingen die ik weer mag verzorgen wil ik je als het ware meenemen in:

(a) Een nadere kennismaking met de Heilige Geest. Tijdens de laatste maaltijd die Jezus met zijn discipelen had (Johannes 14-16) leert Hij hun en daarmee ons veel over wie de Heilige Geest is en wat Hij in en door ons leven wil doen. Ook Paulus geeft in zijn onderwijs veel aandacht aan het werk van de Geest en hoe we in en door de gemeenschap met de Heilige Geest komen tot vrucht dragen.

(b) Geestelijke gaven en veel vrucht. Want zoals het is in het natuurlijke is het ook in het geestelijke: vrucht is altijd het gevolg van gemeenschap. In met name de eerste brief aan de Korintiërs staat Paulus ook uitvoerig stil bij de gaven van de Geest, die door God zijn geschonken tot opbouw van de gemeente.

Hoe functioneren deze gaven in ons leven en in onze tijd?

Mijn verlangen is dat we veel gaan leren en vooral... dat dit mag gaan leiden tot een diepere vervulling mét en een rijker leven dóór de Heilige Geest. Tot lof en eer van de Vader en de Zoon! Tot snel!

Broeder Wim Grandia.

(4) Verslag van de conferentie:

Een onbewoonbaar verklaarde woning onverklaarbaar bewoond

Mannenconferentie Doorn 2025

Sprekers Ruud van Campen en Wim Grandia

3^e Thema: de Heilige Geest

(eerdere thema's waren: de Vader in 2023 en de Zoon in 2024)

'Niet door kracht, niet door geweld'

Titel van het thema wordt ontleend aan Zacharia 4:6

'Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.'

Eerste lezing is van Ruud van Campen met als titel:

'Heb je wel de Heilige Geest ontvangen?'

Naar aanleiding van Zacharia 4:6 toont Ruud ons een foto van de Menorah – de zesarmige kandelaar

De kandelaar zelf staat voor de Heilige Geest en behoudenis – Handelingen 2:38

De bovenste twee armen staan voor Bijbelstudie, wijsheid en verstand – Handelingen 2:42

De middelste twee armen staan voor overwinning, raad en sterkte – Johannes 13:17

De onderste twee armen staan voor totale overgave, kennis en vreze – Filippenzen 3:10-11

Inleiding bestaat uit: Wie? Wat? Waar? en Hoe?

Inleiding: Wie?

Wie is de Heilige Geest?

De omlijsting van de Geest is lofprijzing.

a.- Prijs de Vader, prijs de Zoon, prijs de Geest.

b.- Ere zij aan God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, de Trooster.

Lofprijzing op God de Vader boven ons – in tegenstelling tot de wereld.

Lofprijzing op Jezus de Zoon met ons (Immanuel) – in tegenstelling tot de duivel.

Lofprijzing op de Heilige Geest in ons hart – in tegenstelling tot het vlees.

De Heilige Geest wordt in de Bijbel met drie verschillende woorden omschreven.

Ruach, Pneuma en Spiritus.

Het bijzondere hiervan is het Hebreeuwse Ruach – dit is namelijk vrouwelijk.

Pneuma (Geest/Wind) is dan zonder geslacht.

En Spiritus is Geest in het Grieks en is mannelijk.

Als Jezus zegt in Johannes 16 dat Hij een andere Trooster zal zenden, dan is de vrouwelijke benaming voor Gods Geest de meest voor de hand liggende.

Het zijn doorgaans de moeders die hun kinderen troosten als zij verdriet hebben.

De Heilige Geest is in de Bijbel aanwezig van Genesis 1 tot en met Openbaring 22.

Genesis 1:2 *'De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.'*

De oerscheping bestond uit chaos, en de Geest maakt daar kosmos van.

Kosmos – cosmetica – is mooi maken.

De Heilige Geest is een Mooimaker.

Eenzijds de Binnenschilder van je hart.

Anderzijds de Buitenschilder – je leven verandert.

De Heilige Geest maakt van een zondaar een sieraad.

Bij een prediking zijn er altijd twee vragen.

De eerste vraag is: waar is het Lam, waar is de Christus?

Wanneer Christus niet centraal staat in de prediking, kun je beter maken dat je weg komt.

De tweede vraag moet dan zijn: waar is de Heilige Geest?

Inleiding: Wat?

De Geest is een Verbinder: vinculum amoris = liefdesband

Genesis 24 leert ons alles over de Heilige Geest in de Drie-eenheid Gods.

Deze drie grote waarheden kenmerken de dagen waarin wij vandaag leven:

- Er is een Mens in de heerlijkheid – Christus Jezus
- Er is een Goddelijk Persoon op aarde – de Heilige Geest
- De Heilige Geest is gekomen om de gemeente te vormen, haar door deze wereld heen te leiden en voor te stellen aan Christus op de dag van Zijn toekomstige heerlijkheid.

Deze drie grote waarheden zien we achtereenvolgens in Genesis 24.

Dit rijke hoofdstuk toont ons in beelden hoe iedere Persoon in de Godheid werkzaam is in ons leven.

- Abraham als type beeld van God de Vader
- Isaäk als type beeld van de Heere Jezus
- de knecht als type beeld van de Heilige Geest
- en Rebecca als type beeld van de Gemeente die zalig wordt.

De knecht Eliëzer beeldt de Geest uit als Thuisbezorger en Toepasser.

De Heilige Geest overtuigt van zonde, namelijk ongeloof – Johannes 16

De Heilige Geest getuigt van de Zoon – Johannes 18

Begrijp je Genesis 24, dan ben je in staat om de hele Bijbel te begrijpen.

Inleiding: Waar?

Dit brengt ons bij de wedergeboorte.

Wederom geboren worden is een onveranderlijke grondwet in Gods Koninkrijk voor alle tijden.

Er zijn hier drie werkterreinen:

1.- Algemeen: bij de (her)schepping (Rom.8), natuur (Psalm 104), cultuur en geschiedenis, waait de Wind van God.

2.- Bijzonder: Geest van God in verband met: a. Gods Woord - b. Gods Zoon - c. Gods volk

3.- Zaligmakend: Johannes 3 wedergeboorte en geloof in Jezus (Zacharia 12:10)

Hier vind je de Geest als Binnenschilder en Buitenschilder: hart én leven!

Inleiding: Hoe?

- A. Kom tot je Heiland omdat je bang bent voor oordeel en dood.
- B. Kom tot je Heiland omdat je verlost wilt worden van schaamte en schuld.
- C. Kom tot je Heiland omdat je de Waarheid als diamant gaat bewonderen.
- D. Kom tot je Heiland om je onvervulde verlangens te laten vervullen.
- E. Kom tot je Heiland om hulp bij een dringend probleem.
- F. Kom tot je Heiland omdat je verlangt naar iemand die van je houdt.



Vijf voorbeelden:

- A. Gezongen Woord: lied, gezang, psalm, Messiah, Bach, muziek.
- B. Gesproken Woord: gesprek, ouders, onderwijzers, opvoeding, JV-weekend, conferentie, vriend, collega's, ontmoeting, gebeden.
- C. Gelezen Woord: Bijbel(studie).
- D. Gepredikte Woord: kerk, preek, catechese, getuigenis.
- E. Zichtbare Woord: Vb. sacramenten, rituelen, schilderij, film, gebeurtenis.

Na de inleiding komt het hoofddeel, namelijk de negen kenmerken uit Handelingen 2

Er zijn negen vruchten van de Geest – Galaten 5 (fruitschaal)

Er zijn negen gaven van de Geest – 1 Korinthe 12 (gereedschapskist)

Er zijn negen kenmerken van de Geest – Handelingen 2 e.v.

De negen kenmerken op rij zijn:

1. Geloofszekerheid
2. Gehoorzaamheid
3. God groot maken
4. Gebed
5. Christus gelijk worden
6. Gevoel (bewogenheid)
7. Getuigen
8. Geestelijke gaven
9. Gevecht – strijd

Kenmerk 1 – geloofszekerheid

- Handelingen 2:36 *'Laat heel het huis van Israël zeker weten'*

Vb. Christen bij het kruis van Christus (Christenreis-Bunyan)

- Veilig – zeker – gelukkig

Vb. Simeon in vrede heengaan. (lofzang van Simeon)

Kenmerk 2 – gehoorzaamheid

- Handelingen 2:37 *'Wat moeten wij doen?'*

Onderscheid tussen geestelijke en vleeselijke christenen

Vb. de 2^e vraag van Saulus bekering: Wat wilt U dat ik...?

1 Korinthe 12: Jezus is onze Heer (Kurios)

Kenmerk 3 – God groot maken

- Handelingen 2:11 *'Wij horen hen over de grote daden van God spreken'*

Vb. midden van de Bijbel:

- Lofzang van Maria
- Lofzang van Zacharias
- Lofzang van Simeon

Kenmerk 4 – Gebed

- Handelingen 2:42 *'Zij bleven volharden in de gebeden'*

Oude Testament: Zacharia 12 – Geest der genade en der gebeden

Vb. Saulus van Tarsen: *'Zie hij bidt...!'*

Vb. Handelingen 4: *'Terwijl zij baden, werd de plaats bewogen en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord.'*

Kenmerk 5 – Christus beeld gelijk

- Handelingen 2:25 *'Ik zag de Heer altijd voor mij.'*

Galaten 4:6 de Geest van Zijn Zoon in onze harten uitgezonden.

2 Korinthe 3:18 *'De heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heere, de Geest.'*

Kenmerk 6 – gevoel

Innerlijke ontferming = zetel van gevoelens.

(-) Handelingen 2:37 zij werden in het hart getroffen en zeiden: diepgeraakt in het hart.

(+) Handelingen 2:46 zij namen voedsel met vreugdegejuich.

Kenmerk 7 – getuigen

- Handelingen 2:4 *'Zij begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest gaf uit te spreken.'*
- Handelingen 2:14 *'Petrus stond op, verhief zijn stem, en sprak hen toe.'*

Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.

Kenmerk 8 – geestelijke gaven

- Handelingen 3:6 *'In de Naam van Jezus, sta op en loop.'*

Jaag naar de liefde de vrucht van de Geest, die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: veelkleurig, verschillend en dankbaar.

Kenmerk 9 – gevecht

- Handelingen 2:13 *'Anderen zeiden spottend: ze zijn vol zoete wijn.'*
- Handelingen 4:2 *'Priesters en sadduceeën verstoord op hen afkomend, sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring'* = tegenoffensief van de satan.

Maarten Luther zei al:

Wo Gott eine Kirche baut, da baut der Teufel eine Kapelle

Slotzin van Ruud:

'Als de Heilige Geest je hart laat ontdooien, dan gaan je ogen druppelen'

Tijdens de conferentie zijn alle punten uitvoerig toegelicht en behandeld

Voor alle info verwijs ik naar de website van de mannenconferentie waar u de lezingen van Ruud en Wim rustig kunt naluisteren.

Tweede lezing is van Wim Grandia met als titel:

'Een nadere kennismaking...'

Wim begint met de toelichting van 2 teksten

1 Korinthe 12:1 *'Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent.'*

Handelingen 3:38 *'En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.'*

Wim legt ons het onderscheid uit tussen de 'gaven' meervoud en 'gave' enkelvoud.

Wat heeft Jezus ons geleerd over het werk van de Heilige Geest?

Johannes 14:15-18 *'Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.'*

Het begint altijd met:

- Jezus liefhebben.
- Zijn geboden onderhouden.

Deze twee kun je niet scheiden.

Gehoorzaamheid is dan ook het kernwoord (Handelingen 5:32)

De belofte is dan:

- Een andere Trooster in Jezus' plaats.

Tot in de eeuwigheid – de Geest blijft!

Johannes 16:7 *'Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen.'*

De Geest in plaats van Jezus Zelf is beter voor ons.

Het woordje 'Trooster' is in het Grieks Parakletos, en komt van Parakaleo.

Parakletos

- Een erbij geroepene
- Iemand die bijstand verleent (advocaat, pleitbezorger)
- Iemand die je helpt en kracht geeft (helper)
- Iemand die je onderwijst en leidt (leraar/coach)

Parakaleo

- Te hulp roepen of erbij halen
- Vriendelijk vermanen of troosten
- Bemoedigen en aansporen

Johannes 16:13 *'Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid.'*

De Heilige Geest is de Geest van Waarheid.

Jezus Zelf is de Weg, de Waarheid en het Leven.

De Geest gaat van Jezus uit, en is daarmee de Geest van Waarheid.

De Heilige Geest wijst altijd op Jezus – dat is Zijn belangrijkste werk.

Daarnaast zal de Geest ons de weg wijzen!

Als een Geestelijk ingebouwde navigatie.

Maar wel met een groot verschil tussen een gewone navigatie.

Bij de navigatie in de auto bepaal ik zelf de route en de eindbestemming.

Maar eenmaal wederom geboren, bepaalt de Geest zowel de route als de eindbestemming.

Wij ontvangen dan ook, zegt Paulus in 1 Korinthe 2:12 *'de Geest Die uit God is.'*

Terug naar Johannes 14:15-18

'...maar u kent Hem!'

Wij hebben een persoonlijke relatie met de Heilige Geest.

De Heilige Geest is een Persoon

- Kennis (1 Korinthe 2:11)
- Gevoel (Romeinen 15:30 en Efeze 4:30)
- Wil (1 Korinthe 12:11)

Wim toont ons een foto van het mysterie Drie-eenheid Gods

God = Vader

God = Zoon

God = Geest

De Vader is niet de Zoon

De Vader is niet de Geest

De Zoon is niet de Vader

De Zoon is niet de Geest

De Geest is niet de Vader

De Geest is niet de Zoon

'...maar u kent Hem!' Ginōskō

Ginōskō is het Griekse woord voor:

- Leren kennen, te weten komen, begrijpen.
- Een voortgaand proces
- Gemeenschap (Mattheüs 1:25 en Lukas 1:34)

Er is sprake van een voortgaande kennismaking – een intieme relatie.

En deze intieme relatie geeft vrucht.

2 Korinthe 13:13 *'De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.'*

Nogmaals terug naar Johannes 14:15-18

Belofte van Jezus: *'Hij blijft bij u!'*

2^e Belofte van Jezus: *'Ik kom terug!'*

- Hij blijft bij u!

Het verschil tussen een gast en een bewoner.

Een gast komt en gaat, een bewoner blijft.

Johannes 14:23 *'Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.'*

De oude vertaling zegt: 'Woning maken'

Opmerkelijk het woordje 'Wij'

Zowel de Vader als de Geest maken woning in ons hart!

Daarom noemt Paulus in 1 Korinthe 6:19 ons lichaam een tempel van de Heilige Geest, die wij van God hebben ontvangen.

Voor alle duidelijkheid:

Van nature staat er op onze woning een bordje: onbewoonbaar verklaarde woning.

En tóch maakt God woning bij mij (ons) – onverklaarbaar bewoond.

Petrus zegt in Handelingen 2:38

'Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.'

Dus ja, het is waar, de Geest van God moet je gegeven worden.

Maar dit is een halve waarheid.

Want wij moeten er wel om vragen!!!

Efeze 5:18 *'En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest.'*

Dit is een opdracht!

Vragen om, en tegelijkertijd de opdracht tot!

Let erop, dat je na inwoning door Gods Geest, niet meer van jezelf bent.

1 Korinthe 6:19 en 21 – je bent niet van jezelf, je bent gekocht!

Vrijgekocht door het kostbare bloed van het Lam.

Je bent dus geen eigen baas meer in huis.

De Heilige Geest is vanaf nu de regisseur van je leven.

En Hij gaat met je aan het werk!

De Geest wil vanaf nu:

- Heiliging
- Vernieuwing
- Bevrijding
- Verandering

Heiliging

1 Thessalonicenzen 2:13 *'Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.'*

Heilige Geest is een Geest van heiliging.

Vernieuwing

Titus 3:4-5 *'Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.'*

De Geest wil ons nieuw maken – Hij maakt van ons een nieuwe schepping.

Bevrijding

2 Korinthe 3:17 *'De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.'*

De Geest van God maakt ons vrij. Vrij van alle soorten verslavingen en vrij van alles wat ons bij God vandaan trekt. Zelfs vrij van de wet.

Verandering

2 Korinthe 3:18 *'Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.'*

Wij worden door de Geest gelijkvormig gemaakt naar het beeld van Jezus.

Tijdens de conferentie zijn alle punten uitvoerig toegelicht en behandeld

Voor alle info verwijs ik naar de website van de mannenconferentie waar u de lezingen van Ruud en Wim rustig kunt naluisteren.

Dag 2

De derde lezing is van Wim Grandia met als titel:

'Jagen en streven'

1 Korinthe 14:1a *'Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven.'*

Deze woorden van Paulus zouden de belangrijkste kenmerken moeten zijn van elke christen.

Vrucht en gave van de Geest vormen het hoofdthema van deze dag.

Johannes 15:1-2 *'Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.'*

En vers 8 *'Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.'*

Drie belangrijke punten:

- Geen vrucht
- Wel vrucht
- Veel vrucht tot eer van God

Er zijn kinderen van God, die wel wederom geboren zijn, maar dan stil vallen.

Zij hebben zich bekeerd, hebben Christus aangenomen, hebben hun ticket voor de hemel op zak, en dan stopt het. Er gaat niets van deze christenen uit.

Anderen kinderen van God brengen wel vrucht voort, maar dat is niet altijd tot eer van God. Zij zijn verlost door het bloed van hun Heiland, en vervolgens beginnen zij aan een wettisch leven. Zij getuigen wel, en vertellen anderen wat God in hun leven gedaan heeft, maar tot meerdere glorie van zichzelf – kijk mij eens een goede christen zijn.

Maar wij worden opgeroepen om **veel vrucht** te dragen!

En dan niet zomaar veel vrucht, nee, **vrucht tot eer van God!**

En hoe gaan wij veel vrucht dragen?

Door gesnoeid te worden – en snoeien doet pijn.

Alles wat in ons leven niet tot eer van God is, dat moet er uit.

Maar juist de rank die gesnoeid wordt, die gaat meer vrucht dragen.

Dit is ook een blijvende vrucht.

Johannes 15:16 *'En Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven.'*

De dichter van Psalm 92 zingt: *'Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is.'*

Vrucht dragen houdt ons jong – het zorgt dat wij in de ouderdom nog frist en groen zijn.

En waarom? Tot eer van God!

Om te verkondigen – te getuigen – dat Jezus de Waarheid is.

Johannes roept ons dan ook op in Mattheüs 3:8 *'Brenge dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering.'*

Het geloof in Jezus moet altijd zichtbaar zijn in ons leven.

Vruchten hangen zichtbaar aan een boom, anders zou niemand ze plukken.

Van nature dragen alle mensen stinkende vruchten, zoals Paulus omschrijft in Galaten 5:19-21 *'Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke.'*

Maar doordat God met Zijn Geest in ons hart komt wonen, verandert dit.

Vanaf nu komen er vruchten in overeenstemming met onze bekering.

Galaten 5:22 *'De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.'*

Dit zijn vruchten tot eer van God.

Terug naar 1 Korinthe 14:1a *'Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven.'*

Jagen en streven.

Dat is niet passief, maar actief!

God vraagt activiteit van ons.

Jaag de liefde na, en streef naar geestelijke gaven.

1 Korinthe 12 – 14

- Hoofdstuk 12 toont ons: vele gaven, één Geest.
- Hoofdstuk 13 toont ons: gaven zonder liefde (vrucht) zijn niets.
- Hoofdstuk 14 toont ons: klanktaal en profetie in de samenkomsten.

1 Korinthe 13 wordt vaak uit zijn verband gerukt, maar de context is: hoe met de gaven om te gaan.

Een kerk of gemeente zonder actieve gaven van de Geest, die is gehandicapt, die draait maar op halve kracht.

1 Korinthe 1:4-7 *'Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht.'*

Het ontbreekt een gezonde gemeente aan geen enkele genadegave.

De drie kenmerken van een gezonde gemeente zijn:

- Christocentrisch
- Charismatisch
- Maranatha

Christocentrisch – Christus het middelpunt van de gemeente en van de prediking

Charismatisch – een gemeente vervuld met de gaven van de Heilige Geest

Maranatha – het verwachtend uitzien naar de wederkomst van Christus.

En Paulus wil dat wij ons hier van bewust zijn.

1 Korinthe 12:1 *'Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent.'*

1 Korinthe 12:2-3 maken ons vervolgens duidelijk dat:

Vóór onze bekering werkt de Geest aan ons,

En ná onze bekering werkt de Geest ín ons.

'U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest.'

Dus vervolgt Paulus in 1 Korinthe 12:4-6

Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest.

Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere.

Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.

- Genadegaven (charismata)
- Bedieningen (diakoniõn)
- Werkingen (energmatõn)

Charismata is gunstbewijs, geschenk, genadegift.

Het woord Charis komt van schoonheid, innemendheid, liefdebetoon.

Wel is er onderscheid tussen gaven en talenten.

Talenten ontvang je bij je geboorte - Talenten zijn natuurlijk.

Gaven ontvang je bij je wedergeboorte - Gaven zijn bovennatuurlijk.

1 Korinthe 12:7

'Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.'

De gaven die wij ontvangen zijn dus niet voor onszelf, maar bedoelt voor de gemeente.

En in de verzen 8 tot en met 10 noemt Paulus negen verschillende gaven van de Geest:

- 1 - Een woord van wijsheid
- 2 - Een woord van kennis
- 3 - Gave van geloof
- 4 - Gave van genezingen
- 5 - Werkingen van krachten
- 6 - Profetie
- 7 - Onderscheiden van geesten
- 8 - Allerlei talen (tongentaal)
- 9 - Uitleg van talen

1 – Wijsheid komt direct van God. En zegt Jacobus *'Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.'*

2 – Kennis is inzicht in het Woord van God, en in situaties die zich voordoen.

3 – Niet het geloven in Jezus is een gave van God, maar het geloof om te groeien – het geloof om stappen te zetten – het geloof om in Jezus' naam samen met Petrus uit de boot te stappen.

4 – Gave van geloof tot genezing – Jacobus zegt: *'Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten.'*

5 – Wonderen doen (geen sensatie) – en ook vandaag gebeuren er nog altijd veel wonderen – Jezus is gisteren en heden Dezelfde tot in de eeuwigheid.

6 – Wie profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost.

7 – Belangrijk in onze tijd – er is zo'n grote verscheidenheid aan leer. Maar God heeft ons geen leer gegeven tot zaligheid, maar een Naam – Jezus! Streef naar deze gave – weet wat uit God is.

8 en 9 – Geen of/of, maar en/en. 1 Korinthe 14:5 *'En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert, is meer dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt.'*

En het is de Geest van God die geeft wat Hij wil aan wie Hij wil.

Dat brengt ons bij zeven gedachten over de gaven van de Geest:

- 1 – Het hoeft ons aan geen genadegave te ontbreken.
- 2 – God wil ons niet onwetend laten over de gaven.
- 3 – De Geest wil in iedereen zichtbaar aan het werk zijn.
- 4 – We jagen naar de liefde en streven naar de gaven.
- 5 – De Heilige Geest bedeeft de gaven toe zoals Hij wil.
- 6 – De gaven zijn bedoeld om anderen mee te helpen.
- 7 – De gaven zijn bedoeld voor de opbouw en het welzijn van de gemeente.

Aantekening bij 'tongentaal' – tongentaal is een taal naar God, en niet naar mensen.

Tongentaal – Glossolie – glōssa (tong) en lalein (spreken)

Het is een taal die door de Heilige Geest wordt ingegeven.

Een taal van intimiteit tussen mensen en hun hemelse vader.

Een taal van gericht gebed en aanbidding van God.

Maar zegt Paulus in 1 Korinthe 14:4-5 *'Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert.'*

Tot opbouw van de gemeente is profetie veel belangrijker dan het spreken in tongen.

En wat is profetie?

- Een boodschap die God je in gedachten geeft.
- Specifiek voor één persoon of voor de gemeente.
- Bestaande of toekomstige situaties.
- Bemoedigend, vermanend en vertroostend.

Tegelijkertijd:

- Pas op voor grote woorden.
- Waak voor 'wishful thinking'.
- Laat het toetsen door geestelijke mensen.

Tot slot, hoe kun je deze gaven ontvangen?

- Wordt vervuld met de Heilige Geest (Efeze 5:18)
- Blijf niet onwetend over de gaven (1 Korinthe 12:1)
- Streef naar de gaven – strek je er naar uit (1 Korinthe 14:1)
- Laat je de handen opleggen (1 Timotheüs 4:14)

Tijdens de conferentie zijn alle punten uitvoerig toegelicht en behandeld

Voor alle info verwijs ik naar de website van de mannenconferentie waar u de lezingen van Ruud en Wim rustig kunt naluisteren.

ZACHARIA 4:6



De vierde lezing is van Ruud van Campen met als titel:

'Mijn beker vloeit over'

Uitgangspositie voor de lezing zijn de volgende twee Schriftgedeelten:

Johannes 7:37-39 *'En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.'*

Efeze 5:18-21 *'En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.'*

Jezus zegt: als je in Mij gelooft, stromen van levend water stromen uit je buik...

Mis je het vuur en de passie in je gemeente, wees dan zelf het vuur!

Laat je gemeente dan drinken van het levende water dat bij jou naar buiten komt.

Dit brengt een pinkstervolheid.

VVV – Verzoening – Verwachting – Vervulling.

- Verzoening bij de wedergeboorte.

- Verwachting in de Maranatha gedachten – uitzien naar de wederkomst.
- Vervulling met Gods Geest.

Jesaja 4:4-5 een moeilijk stukje in Gods Woord.

‘Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding, dan zal de HEERE over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook, en 's nachts een schijnsel van vlamvend vuur; ja, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn.’

Ruud gaat dit uitleggen met een zaklantaarn die niet werkt – in plaats van batterijen zitten er oude lappen in – eerst moeten die oude lappen (zonden) eruit – dan werkt de lamp echter nog steeds niet – nu moeten ook de batterijen (Heilige Geest) er nog in – nu werkt de zaklantaarn wel.

Zo zegt God het ook tot de gemeente.

De vuilheid – de zonden – moeten uit de gemeente weg.

Alleen dan kan de Geest van God ten volle werkzaam zijn in de gemeente.

Dit geldt voor alle gemeenteleden, maar in het bijzonder voor de dienaar van het Woord.

Een priester in het Oude Testament kreeg bij zijn heiliging een beetje bloed op zijn oorlel, op zijn rechter duim en op zijn rechter teen – zowel zijn horen, als zijn handel en wandel moesten zijn tot eer van God.

En hoe zorg je er dan voor dat je altijd vervuld bent met de geest?

Zie het als een stopcontact.

Stop – met je zelf – contact – met de Vader.

Blus de Geest niet uit, maar blijf altijd in verbinding met God.

Ruud gaat – zoals een echte dominee – vier punten gebruiken in zijn lezing

1 - Schriftuurlijk

2 - Noodzakelijk

3 - Heerlijk

4 - Mogelijk

Punt 1 - Schriftuurlijk

Wel gered – niet vervuld

Begin – einde – midden Bijbel: aarde vol t/m vol verwachting!

In Lukas 1 en 2 vinden we mensen die vervuld waren met verwachting

Johannes de Doper, Elizabeth, Zacharias, Maria en Simeon.

In Handelingen 1 en 2 vinden we gebed om en vervulling van (3x)

In Johannes 4 en 7 lezen we:

A – Kom tot Mij = met je zonden, leegheid.

B – Drink = geloof in Mij: *overgave aan*

C – Stromen uit Jou = Geest in de gelovigen: *overlopen van*

Binnenste=beker: bodempje, of vol tot de rand.

Overstromend naar ander: grotere cirkel om je heen.

Je kunt jezelf niet vullen met Gods Geest, maar je kunt er wel aan bijdragen.

Iemand kan zeggen als je op vakantie gaat: ‘wordt maar lekker bruin!’

Dat bruin worden kun je niet zelf, maar je kunt wel in de zon gaan liggen.
Zo ook met Gods Geest – je kunt jezelf niet vullen, maar je kunt, mag, moet er wel om vragen.

Punt 2 - Noodzakelijk

Dit toont ons een beeld van de Heilige Geest in vijf punten;

- 1 – Wind : windstil, matig, krachtig, stormachtig, orkaan.
- 2 – Water : druppeltjes of stromen van zegen.
- 3 – Vuur : vonk onder as of vuur. Blus niet uit! Aanblazen. Vb.
- 4 – Vreugdeolie : besprenkelt of overgoten Psalm 133
- 5 – Wijn : Johannes 2 kwantiteit of kwaliteit, kracht.

Punt 3 - Heerlijk

Pinkstervolheid in de praktijk

- A – Kerst = God met ons = open hemel
- B – Pasen = God voor ons = open graf
- C – Pinksteren = God in ons = open mond

Er zijn zeven heerlijke V-effecten bij de christen:

1. Vruchtbaarheid
2. Verkondigen
3. Verering
4. Vreugde
5. Victorie
6. Volgen
7. In vrede heengaan

1^e is Vruchtbaarheid

Galaten 5: de vrucht van de Geest – groeit en bloeit
Vrucht op je bediening – 30, 60 en 100-voud
Opwekking – Zijn Koninkrijk wordt uitgebreid

2^e is Verkondigen

Handelingen 1 – bekleed met kracht – Mijn getuigen
Petrus op pinksterdag – scherp en ruim
Hij verlangt Jezus te verkondigen vol vuur
Vrijmoedigheid – de Heilige Geest getuigt door jou heen
1 Korinthe 2:2 – in betoning van Geest en kracht

3^e is Verering

Efeze 5:18 – Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen – jubelend
Johannes 4 – Vader zoekt aanbidders! God als Abba en Jezus als Heer
Opwekking = nieuwe liederen
Laat uit Gods hemel stromen in de kerken, overal, nieuwe lofgezangen
Psalm 119 – *‘dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer’*

4^e is Vreugde

Vb. Johannes de Doper sprong op van vreugde

Handelingen 2:46 – met vreugdegejuich het heilig avondmaal vieren
Vrucht van de Geest is geen happiness (kortstondige vreugde), maar joy (eeuwige vreugde)
Lukas 10 – Jezus juichte in de Geest: Ik prijs U Vader!

5^e is Victorie

Romeinen 7 – een christen strijdt met zijn zondige vlees – ik ellendig mens!
Romeinen 8 – Kracht in de strijd tussen vlees en Geest
Psalm 84 – *Van kracht tot kracht steeds voort!* Kracht uit de hoge.
Vb. Lukas 2 – Jezus vol van de Geest in de woestijn overwon de duivel
Efeze 6 – met het zwaard van de Geest

6^e is Volgen

Vb. Wolkkolom bepaalt de route voor Israël
Wandelen door de Geest
Romeinen 8 – geleide, in de pas lopen met de Heilige Geest: niet onreine/boze geest, niet eigen geest
Vb. Simeon – Geest op hem + kwam door de Geest in de tempel.
Gelovige + Gemeente: uit de wereld, in de waarheid, **tot** Christus **naar** glorie.

7^e is in Vrede heengaan

Vb. Simeon, Stefanus en Petrus.
Vervuld met de Geest kunnen wij in rust sterven

Tenslotte punt 4 – Mogelijk

1. Besef en beken: wel gered, maar niet vervuld: hol of vol?
Maar 10 % beschikbaar?
2. Bid! Psalm 81: *'Doe uw mond wijd open!'*
Take me, mould me, use me, fill me
Elia bidt 7 x voor een wolkje. Bidden met elkaar (Handelingen 1)
3. Breken: kamer echt vol!?
4. Belofte: Ik zal gieten, bij de Bron.

Slotzin van Ruud is:

'De Heere stopt pas met geven, als wij stoppen met vragen.'

Tijdens de conferentie zijn alle punten uitvoerig toegelicht en behandeld

Voor alle info verwijst u naar de website van de mannenconferentie waar u de lezingen van Ruud en Wim rustig kunt naluisteren: www.mannenconferentie.eu – Stichting Verdieping²⁹.

²⁹ Verslag van de eerste conferentie (God de Vader) is te vinden op:

www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Special_1.pdf > *VaderKracht Centraal - Special* (1): 'De wachtende Vader' (Maart 2023) – zie ook op: <https://mannenconferentie.eu/jaar/2023/>

-De foto's en lezingen van de afgelopen conferenties kun je op onderstaande pagina bekijken en beluisteren: <https://mannenconferentie.eu/jaar/2024/> - <https://mannenconferentie.eu/conferenties/>

-Het verslag van de studies over Jezus, de Zoon van God is te lezen in 'VaderKracht Centraal' nr. 22, pag. 16-28, te vinden op www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php

Referenties:

- Ds. M.M. van Campen (2022, 1^e herziene druk) *De gereedschapskist van de Heilige Geest – de 9 geestesgaven* – Leeuwarden: Groen Uitg.; ISBN 978 90 8897 316 1.
- www.mannenconferentie.eu
- www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Special_1.pdf
- 'VaderKracht Centraal' nr. 22, pag. 16-28, te vinden op www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
-