

VaderKracht Centraal, nr. 29

nov. 2024,

3^e jaargang nr. 9.

Versie: 25-11-2024



© Bob de Raadt

Freelance Contextueel Maatschappelijk Werker – Methodisch Ouderbegeleider –
Pastoraal counselor - lid Connect2Grow > Connect2Fathers/Fathers4Fathers –
Auteur/boekenrecensent – Assistent onderzoek Verloskunde-Gynaecologie Erasmus MC
Sophia – Gastdocent Erasmus MC Academie – ROTTERDAM – blogger voor vakbond
CGMV – extern adviseur Veer-Krachtige Ouders.

www.bobderaadt.nl

www.bobderaadt.nl/vaderschap.php (interviews & boekrecensies)

www.bobderaadt.nl/connect2fathers.php (Rotterdams project 'vaderschap')

www.bobderaadt.nl/socialeverloskunde.php (kwetsbare zwangeren/risicofactoren)

www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php (magazine vaderschap & ontwikkelingen)

www.bobderaadt.nl/oudersenchristelijkgelooft/Daddycation/betrokkenvaderschap.php

www.bobderaadt.nl/VaderKrachtCentraal.php : christelijk geïnspireerd magazine
(digitaal)

www.bobderaadt.nl/fathersmatters.php Vaders doen ertoe.

@ bobderaadt@live.nl

Ook op: LinkedIn – Instagram – You Tube: https://youtu.be/y9WX_gspePw

+ <https://www.youtube.com/channel/UC1XmtqO6KlofGRFNGlqNakQ>

Inhoudsopgave:

- Redactioneel (pag. 2)
- Agenda (pag. 4)
- Publicaties (pag. 4)
- Mannendag 2 november 2024, Gorinchem (2^e editie) – pag. 4.
 1. Publicaties
 2. Verslag
 3. Enquête en onderzoeksvragen
 4. Willem de Vink
 5. Waar is de vader? - artikel van Willem de Vink
 6. Emoties in de Bijbel - door Bill Gaultiere
 7. Publiciteit
 8. Referenties
- Israël (pag. 15):
 - Connect2Israël
 - Lezing: 240910 - *Israël, eenzaamheid, strijd en belofte* (pag. 17)
- Herschreven tekst vanuit *Mattheüs 25: 14- 30*, door Laura Rooijackers (pag. 21).
- Getuigenissen in een doopdienst (10 november 2024; 3 personen die gedoopt werden en hun getuigenissen gaven) – pag. 23.
- Zorgcongres 15 april 2025, te Zeist (folder & informatie) – pag. 30.

Agenda:

-

MANNENDAG
2 nov. 2024: 9.30 – 14.30
Worship, onderwijs (Q&A) en ontmoeting

Kosten: 10,- pp incl. lunch – koffie/thee
Bij aanvang: **CONTANT** geld meenemen
Inschrijven (vóór 30 okt.)
Via: mannendaggorinchem@gmail.com

SPREKER
WILLEM DE VINK

THEMA
MANNEN EN EMOTIES

De Ark – Gorinchem
Kennelweg 14

- Op DV **dinsdag 12 november 2024** is er in VEG de Ark te Gorinchem een studieavond over het thema Bijbelse feesten, spreker is Jaap Bönker
Inloop met koffie vanaf 19.45 uur en de avond begint om 20.00 uur.
In de folder ziet u een aankondiging met meer informatie.

U bent van harte welkom!

The poster features the logo of 'de Ark' at the top left, which includes a red cross and the text 'de Ark' and 'Evangelische Gemeente Gorinchem'. The main title 'CENTRALE STUDIE' is in large, bold, red letters. Below it, the date '12 NOVEMBER 2024' is centered. A line of text indicates 'Inloop en koffie vanaf 19:45, aanvang 20:00'. The speaker's name 'SPREKER: JAAP BÖNKER' is highlighted in bold. A paragraph follows, detailing Jaap Bönker's background: 'Jaap Bönker woont in Andijk. Jaap heeft o.a. gewerkt bij Dorkas International (9 jaar); Arabische Wereld Zending (16 jaar) en sinds 2018 als ZPP-er betrokken bij Comité Gemeentehulp Israël. Daarnaast is Jaap betrokken bij de Bijbelse Cultuur Stichting van waaruit hij lezingen verzorgt met zijn verzamelde voorwerpen om de cultuur van de Bijbel tastbaar te maken. Daarnaast schrijft hij boeken waaronder een coproductie over de Feesten van de Eeuwige.' The theme 'THEMA: BIJBELSE FEESTEN' is also in bold. A paragraph explains: 'In de Bijbel worden verschillende feesttijden genoemd die door de Eeuwige zijn ingesteld. Het gaat enerzijds over oogstfeesten en anderzijds over de uitwerking en voltoering van het plan van God door de eeuwen heen naar de toekomst toe.' Another paragraph asks: 'JHWH is een God van timing en dat betekent dat alles op Zijn tijd gebeurde en gebeurt. Wat zeggen die feesten ons vandaag de dag? Wat is Pesach (Pasen) precies en Sjaveaot (Pinksteren)? En wat weten we van Jom Teruah (Feest van de Bazuinen), Jom Kippoer (Grote Verzoendag) en Sukkot (Loofhuttenfeest)?' The phrase 'U BENT VAN HARTE WELKOM!' is centered in bold. Below it, the names 'Bob de Raadt - Sofie Achterberg - René Verhoeks' are listed, followed by the contact information: 'Heeft u vragen? Of wilt u graag meer informatie? Mail dan naar: reneverhoeks@ziggo.nl'. At the bottom, there are three images: an open Bible, a portrait of Jaap Bönker, and a blue cross on a cloudy sky. The address 'VEG De Ark - Kennelweg 14, Gorinchem' is at the very bottom. A navigation bar at the bottom of the poster shows a page number '1 / 1' and search icons.

- **Donderdag 21 november, om 20.00 uur:**

Als je meer wilt weten over de verschillende verbonden van God met het volk Israël, dan ben je komende donderdag (21 november) welkom om naar de lezing over dit thema te komen luisteren (gebouw De Ark, aanvang 20.00 uur; inloop vanaf 19.45 uur, bovenzaal). De organisatie Christenen voor Israël heeft 7 Bijbelstudies over het volk en land Israël geschreven in het boekje 'Focus op Israël'. En een van de themastudies gaat over 'Gods verbonden met Israël': het verbond met Abraham, het Sinaïverbond en het nieuwe verbond. Een boeiend studie-onderwerp.

- **15 april 2025 > Zorgcongres (Zeist)** > de flyer staat in het laatste hoofdstuk van deze editie van *VaderKracht Centraal*. Een belangrijk congres, vanuit christelijk perspectief, over de stress die ouders meemaken bij een acute en/of langdurende opname van hun kind op een afdeling neonatologie (bij -extreme-vroeggeboorte) of intensive care kinderen (ICK).

Publicatie:

- www.bobderaadt.nl/mannendag.php > mannen en emoties, door Willem de Vink; presentatie op 2 nov. 2024.

Mannendag 2 november 2024, in de Ark, Kennelweg 14 – Gorinchem.

1. Publicaties
2. Verslag
3. Enquête en onderzoeksvragen
4. Willem de Vink
5. Waar is de vader? - artikel van Willem de Vink
6. Emoties in de Bijbel - door Bill Gaultiere
7. Publiciteit
8. Referenties

1. Publicaties:

- www.bobderaadt.nl/mannendag.php > mannen en emoties, door Willem de Vink.
- Verslag op de stream:
https://www.youtube.com/live/qFg3ANcST_A?si=KAoCHuiTamqPa-
Moet nog geplaatst worden. Tijdsindeling:
 1. Muziek vooraf
 2. Opening & worship
 3. Presentatie thema door Willem de Vink

2. Verslag:

Op 2 november 2024 werd in Gorinchem voor de tweede keer een manndag georganiseerd door gezamenlijke evangelisch-christelijke kerken in Gorinchem e.o. De eerste manndag werd op 20 april¹ gehouden in het gebouw van Gemeente Sion (Schelluinsestraat 6). Ook dit keer verzorgde Willem de Vink (tekenaar, schrijver, spreker) het thema: ‘Mannen en emoties’. Emoties vormen altijd een bijzondere plek in het leven van mannen: angst, teleurstelling, egoïsme, eenzaamheid, onzekerheid, behoefte aan bevestiging, gevoel van afwijzing, boosheid, vermoedheid e.d. Om die reden is het een belangrijk thema om met andere mannen bij stil te staan. In de pauze, tijdens de lunch kwamen de emoties ook aan de orde in de onderlinge ontmoetingen en gesprekken. Willem de Vink is een inspirerend en openhartig spreker over dit onderwerp. Opnieuw zette hij de aanwezigen aan het denken en het ervaren van eigen emoties.

¹ www.bobderaadt.nl/mannendag.php: PowerPoint presentatie van die dag, van Willem de Vink (spreker, schrijver).



MANNENDAG
2 nov. 2024: 9.30 – 14.30
Worship, onderwijs (Q&A) en ontmoeting

Kosten: 10,- pp incl. lunch – koffie/thee
Bij aanvang: **CONTANT** geld meenemen
Inschrijven (vóór 30 okt.)
Via: mannendaggorinchem@gmail.com

SPREKER
WILLEM DE VINK

THEMA
MANNEN EN EMOTIES

*De Ark – Gorinchem
Kennelweg 14*

Ruim 50 mannen uit verschillende evangelische gemeenten in Gorinchem en omgeving bezochten deze leerzame bijeenkomst en hadden een goede, gezellige tijd met elkaar.



En dat maakte het tot een bijzondere bijeenkomst. Misschien aanvankelijk wat aarzelend vanwege een dergelijk gevoelig thema, gaandeweg werd de sfeer open en gemoedelijker. De herkenning en saamhorigheid groeide. Om deze reden is het goed om als mannen samen te komen en van elkaar te leren. Een ieder heeft z'n eigen ervaringen; mooi om te delen. Er zijn plannen voor een volgende mannendag (mogelijk in het voorjaar 2025). In ieder geval zal op zaterdag 1 november 2025 Jan Pool spreken op een volgende mannendag. Details volgen.



MANNENDAG 2 NOVEMBER 2024

PROGRAMMA

Het programma zag er gevarieerd uit: met worship-liederen, met de lezing van Willem de Vink, met een lekkere lunch en met een Q&A in het middagprogramma.

PROGRAMMA MANNENDAG 2 NOVEMBER 2024

- 09.30 uur inloop
- 10.00 uur opening en welkom, door Bob de Raadt en door Theo Witte
- 10.15 uur worship
- 10.35 – 11.45 uur presentatie door Willem de Vink
- 11.45 uur worship en afronding ochtendprogramma
- 12.00 – 13.00 uur: pauze, lunch, ontmoeting, voorbereiding Q&A
- 13.00 – 14.00 uur worship en daarna Q&A, met Michel Meeuws & Willem de Vink
- 14.00 – 14.30 uur afronding middagprogramma.

Tijdens Q&A:



3. Enquête en onderzoeksvragen:

Aan het eind van de dag hebben we vanuit de organisatie van deze Mannendag een enquête gehouden en een paar inventariserende onderzoeksvragen gesteld. Helaas was de respons op deze vragen zeer gering. Hieronder staat de oogst van de verschillende antwoorden.

De enquête leverde de volgende informatie op:

1. *Wat vond je waardevol en leerzaam tijdens deze mannendag?*

- Waardevol is de ontmoeting met elkaar, en leerzaam dat we allemaal verschillend zijn en ons toch met elkaar verbonden weten.

2. *Welk thema zie je graag op een volgende mannendag?*

- Ik kan zo niet direct iets aanreiken voor een thema. Als mij nog iets te binnen schiet zal ik dat alsnog doorgeven.
- Een vriend als Jezus
- Onze invloed als man op of in de hedendaagse maatschappij

3. *Overige opmerkingen:*

- Wel zou ik voor willen stellen om iets interactiever met elkaar bezig te kunnen zijn.

Vond nu het gedeelte van Willem de Vink wel een erg lange monoloog.

Daarnaast vond ik de antwoorden op de vragen na de middag niet altijd duidelijk een antwoord op de vraag. Wel in het algemeen mogelijk bruikbaar voor in bepaalde situaties.

Bij de onderzoeksvragen werden de volgende antwoorden gegeven:

Hoe zie jij jouw rol als man/vader/priester in jouw gezin?

- Een belangrijke rol, die je naar vermogen en inzicht in mag vullen. Maar wel met de gedachte dat je man/vader en priester bent. Dus proberen daar balans in te vinden.

Welke invloed (positief en/of negatief) heeft/had jouw vader op jouw levensgeschiedenis (rol als man, als vader, als echtgenoot)?

- Mijn vader heeft een positieve invloed gehad als man. Door er in de weekeinden dat hij bij zijn gezin was niet de rol van moeder over te nemen, maar aan te vullen en er, waar mogelijk voor de kinderen te zijn. Een zorgzame en zorgende vader, voor zowel zijn vrouw en ons als kinderen.

Wat betekent God de Vader voor jou? Wie is Hij voor jou? Hoe inspireert Hij jou?

- God de Vader betekent voor mij degene die **er boven** staat. Die er is, die voorziet en overziet. Die vertrouwen schenkt. Die Zijn liefde geeft, gegeven heeft, en zal blijven geven. Maar Die ook rechtvaardig is, dus ook oordeelt naar Zijn soevereine wil. En dat maakt mij dankbaar, want in de afhankelijkheid van Hem, mag ik ontspannen leven. Er op vertrouwen dat Hij corrigeert en leidt uit liefde. Hij inspireert mij door Zijn Woord en Geest. Soms voor mij bewust en merkbaar, soms op het moment zelf voor mij onbewust, maar achteraf merkbaar.

Mocht je dit verslag lezen en spontaan de onderzoeksvragen willen beantwoorden -hetgeen ik zeker op prijs stel – stuur dan gerust jouw antwoorden en ervaringen naar het vermelde emailadres. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen.

ENQUETE EN (ONDERZOEKS)VRAGEN

Enquête:

- 1. Wat vond je waardevol en leerzaam tijdens deze mannendag?
- 2. Welk thema zie je graag op een volgende mannendag?

Onderzoeksvragen:

1. Hoe zie jij jouw rol als man/vader/priester in jouw gezin?
2. Welke invloed (positief en/of negatief) heeft/had jouw vader op jouw levensgeschiedenis (rol als man, rol als vader, rol als echtgenoot)?
3. Wat betekent God de Vader voor jou? Wie is Hij voor jou? Hoe inspireert Hij jou?

Graag je reactie zenden aan: Bob de Raadt > bobderaadt@live.nl Alvast bedankt!

❖ 4. Willem de Vink:

- www.nl.wikipedia.org/wiki/Willem_de_Vink
- Bibliografie: *Op weg naar goud* (1993)
- *Jezus Messias* (stripboek, 1993)
- *Simon en Zo, op zoek naar de Naam* (1995)

- *Vogelperspectief* (1996)
- *Hij is er!* (1997)
- *Getekend* (autobiografie, 1999)
- *Waarom die vis?* (1999)
- *Waarom dat kruis?* (1999)
- *Hemels DNA* (2006)
- *Goede genade!* (dagboek, 2007)
- *Jezus Messias Dichtbij* (stripboek met bijbellessen, 2008)
- *Skip van Zandt komt thuis* (prentenboek, 2009)
- *Genade op genade* (dagboek, 2009)
- *Tienerbijbel* (2011)
- *Ik zegen je* (2011)
- *Inspirator* (dagboek, 2012)
- *Jezus en jij* (minidagboek, 2012)
- *Dit is liefde, Vincent* (2013)
- *Wow zo ben jij!* (2013)
- *De Bijbel eenvoudig naverteld* (2014)
- *52x Samen, Hemels huwelijk kalender* (2015)
- *Rust bij Jezus* (dagboek, 2015)
- *Heroes* (2016)
- *Stripverhaal wereldtaal* (2017)
- *Hemels huwelijk* (2017)
- *Zeker weten!* (2018)
- *Vaders vol wijsheid* (2019)
- *Moeders met hoop* (2019)
- *The Passion* (2019)
- *Aan jou is alles mooi* (2019)
- *Hemelmomenten voor elke dag* (2020)
- www.willemdevink.nl/category/boeken/
- www.willemdevink.nl/preken-luisteren/willem-op-video/

❖ **5. Waar is de Vader?** door Willem de Vink

Vaders geven hun kinderen identiteit. Daarom zou God de Vader, onze hemelse Vader, onder christenen alom tegenwoordig moeten zijn. Maar het valt me op dat er veel over Christus geschreven is en behoorlijk wat over de Geest, maar weinig over de Vader. In veel invloedrijke christelijke werken blijkt Hij nauwelijks aanwezig te zijn. Ik blader wat boeken uit mijn boekenkast door. In de Imitatie van Christus van Thomas Kempis (uit 1425): weinig tot geen Vader. Dit boek is nota bene na de Bijbel en het stripboek Jezus Messias het meest vertaalde christelijke werk. Het telt 2506 zinnen, maar de Vader wordt – behalve in een enkel bijbelcitaat – maar drie of vier keer genoemd, waarbij deze Vader meer als een werkgever wordt neergezet dan als de Vader zoals Jezus Hem kenbaar maakt. In de Belijdenissen van Augustinus (uit 398 na Christus): bijna niet genoemd. Ook Maarten Luther schreef in *De vrijheid van een christen* (waarmee hij rond 1520 een godsdienstrevolutie op gang bracht) maar weinig over de Vader. Blaise Pascal met zijn *Gedachten* (1669): bijna niets over de Vader, zelfs niet in het hoofdstuk over de christelijke grondbeginselen. En ook niet in *Geheel voor Hem* (1924), het dagboek van Oswald

Chambers, dat altijd maar weer herdrukt wordt, omdat het steeds weer nieuwe generaties aanspreekt. Een uitzondering is misschien het boek Eindelijk thuis van Henri Nouwen uit 1994, waarin de Rooms-Katholieke priester aan de hand van een schilderij van Rembrandt Jezus' gelijkenis van de verloren zoon bespreekt, maar misschien heeft de populariteit van dit boek wel juist te maken met het gat waar hij insprong.

Dezelfde blinde vlek als het om God als Vader gaat zien we terug in de studierichtingen die theologische faculteiten aanbieden. Dr. Abraham van de Beek heeft er in zijn werk *Mijn Vader, uw Vader* (dat dus wel over de Vader gaat) op gewezen dat studenten op universiteiten over de hele wereld kunnen kiezen voor Jezus ('christologie') en de Geest ('pneumatologie'), maar dat er voor de Vader niets is ingericht. En wat dragen televisiepredikers eigenlijk over? Allemaal hebben ze het over God en allemaal gaan ze op hun eigen, charismatische manier in op Jezus, maar al noemen ze Hem misschien, meestal zetten ze de stap naar de Vader om bij Hem thuis te komen niet.

In al die onderzoeken en uitingen mag misschien een spoor van de Vader van Jezus gevonden worden, maar de Vader concreet voor ogen stellen doen christelijke schrijvers, predikers en bijbelleraren niet of nauwelijks, laat staan dat ze mensen aan Hem binden. Daarom duurt de identiteitscrisis onder christenen voort en leven velen van hen net zo verweesd als hun burens. Het lijkt wel alsof in het taalgebruik van christenen de termen God en Vader als synoniemen worden gezien, maar God onderscheidt zich juist onder de goden in deze wereld als Vader. Volgens mij zou een nieuwe opleving van het christendom weleens voort kunnen komen uit een sterke openbaring van De Vader van Jezus Christus als onze Vader.

Willem de Vink

❖ **6. Mannen en emoties: een bijbelse verkenning:**

Emoties in de bijbel. · Door **Bill Gaultiere** ²

² www.facebook.com/bobbyschuller/videos/interview-with-dr-bill-gaultiere/3979728808725525/

- www.soulshpherd.org/god-image-questionnaire/

- www.amazon.com/Journey-Soul-Practical-Emotional-Spiritual/dp/0800739027 > The healthy Christian life is one of continuing spiritual, emotional, and relational growth. But so many of us feel stuck or stagnated at one stage of the journey. It's not always clear to us where or why we are stuck, making it difficult to take the next step on our journey of the soul.

That's where Bill and Kristi Gaultiere come in. After decades in private practice as counselors and therapists, they have developed a unique model for growing in grace. In *Journey of the Soul*, they draw on more than 70,000 hours of providing therapy and spiritual direction to show you how to identify your current stage of faith and the next steps to take based on your unique needs and struggles. With Scripture, self-assessments, and soul care practices to support your progress along the way, this insightful and inspiring book will be a treasured companion on your journey no matter where you are or how long you've been following Jesus-> **Journey of the Soul: A Practical Guide to Emotional and Spiritual Growth Paperback – February 16, 2021** by [Bill Gaultiere](#) (Author), [Kristi Gaultiere](#) (Author).

Om als Jezus te worden, moeten we bevriend raken met zijn emoties. Het is belangrijk om te beseffen dat Jezus een voeler is die diepe en levendige emoties ervaart en uitdrukt over veel dingen in het leven.

Is Jezus een voeler? U bent het misschien niet met ons eens. De meeste christelijke leiders lijken dat tegenwoordig wel te zijn. In het begin van mijn leven en bediening negeerde ik mijn emoties en bleef ik in mijn gedachten.

Maar de waarheid is dat Jezus alle worstelingen voelde die wij voelen, inclusief de verleiding om te zondigen. Daarom leeft Hij met ons mee om ons te helpen groeien in emotionele heilheid en heiligheid (Hebreeën 4:15).

Als we Jezus de Voeler bewonderen en met Hem een band opbouwen, zal dat ons helpen meer waarde te hechten aan de emoties die wij en andere mensen hebben. Het zal ons aanmoedigen om meer emotie over te brengen in onze relaties, gebeden, leidinggeven, preken en onderwijzen. Het zal ons helpen om onszelf te bekleden met het mededogen, de vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld van Christus (Kolossenzen 3:12).

Onderzoek in de sociale psychologie ondersteunt deze manier van denken over gevoelens door aan te tonen dat emotionele intelligentie (EQ) de sleutel is tot succes in relaties en op het werk, en dat dit begint met zelfbewustzijn.

In de Bijbel laat Jezus het volledige scala aan menselijke emoties zien en uit hij ze in volmaakte liefde. Tijdens mijn Bijbelstudie vond ik teksten die 39 verschillende emoties identificeerden die Jezus ervoer. Dat zijn een hoop emoties! We kunnen misschien niet eens 39 verschillende emoties benoemen, laat staan ze allemaal voelen en verwoorden!

Ik heb deze 39 gevoelens en hun Bijbelse verwijzingen gegroepeerd in **elf kernemoties: angst, woede, schaamte, verdriet, pijn, verrassing, hoop, geloof, liefde, vreugde en vrede**. Elk biedt een spiegel om ons te helpen onze emoties te verwoorden en Jezus' empathie te ontvangen...

Deze elf emotiewoorden die Jezus ervoer, en die wij ook ervaren, zijn niet zomaar emoties — het zijn condities van een heel persoon. Ze omvatten emoties, maar ook intenties, houdingen, fysieke toestanden en relationele houdingen.

Terwijl u de 39 emotionele toestanden van Jezus hieronder overweegt, laat ze dan als een spiegel voor u dienen. Onze Heer weerspiegelt ons de taal van gevoelens:

Angst:

Terwijl Hij zich voorbereidde om naar het kruis te gaan, bad Jezus met zo'n grote angst dat Hij bloeddruppels zweette (Lukas 22:44). Hij voelde zich ook bang (Hebreeën 5:7), onder druk gezet (Lukas 12:50), verontrust (Johannes 11:33; 12:27) en doodsbang (Marcus 14:33).

Woede:

Jezus was boos op de Farizeeën die zich verzetten tegen zijn genezing van de man met een misvormde hand op de sabbat (Marcus 3). Hij voelde ook kokende passie (Johannes 2:17), verontwaardiging (Marcus 10:14) en ernstige ontevredenheid (Johannes 11:33, 38).

Schaamte:

Uit vrije wil onderging Jezus een schandelijke dood aan het kruis voor onze zonden (Hebreeën 12:2). Hij voelde zich ook depressief (Marcus 14:33) en verlaten (Marcus 15:34).

Verdriet:

Vanaf de Olijfberg Jezus keek neer op Jeruzalem en weende van verdriet omdat ze Gods aanbod van vrede hadden afgewezen (Lucas 19:41). Hij voelde ook verdriet (Marcus 3:5), diepe zuchten (Marcus 8:12), diepe nood (Mattheüs 26:37), verpletterend verdriet (Marcus 14:34) en tranen (Johannes 11:35, 43).

Pijn:

Jezus leed verschrikkelijke pijn toen Hij gezeseld werd (Markus 15:15). Hij voelde ook lijden (Lukas 24:26, Hebreëen 2:18, 1 Petrus 2:21), honger (Mattheüs 4:2, 21:18), dorst (Johannes 19:28) en vermoeidheid (Johannes 4:6).

Verrassing:

Jezus was verbaasd over het geloof van de Romeinse officier (Lukas 7:9). Hij was ook verbaasd toen hij tot zijn Abba bad over zijn kruis (Marcus 14:33).

Hoop:

De liefde van Jezus voor God en ons komt voort uit zijn hoop (1 Korintiërs 13:7, Kolossenzen 1:5).

Hij voelde zich ook **nieuwsgierig** (Lucas 19:5).

Geloof:

Jezus leefde door geloof (vertrouwen) in God, en liet ons zien hoe we dat moeten doen. (Paulus zegt: "Ik leef door het geloof van Christus" in Galaten 2:21. Zie ook Johannes 15:12)

Liefde:

Jezus voelde oprechte liefde voor mensen zoals de rijke jongeling (Marcus 10:21), Martha, Maria en Lazarus (Johannes 11:5), zijn discipelen toen hij hun voeten waste (Johannes 13:1).

Hij voelde ook vriendschapsliefde (Johannes 11:3; 20:2), mededogen (Mattheüs 9:36; 14:14; 15:32; 20:34) en sympathie (Hebreëen 4:15).

Vreugde:

Jezus was buitengewoon blij toen Hij zag dat 72 gewone discipelen de kracht van Gods koninkrijk aan de mensen konden doorgeven (Lucas 10:21). Hij voelde ook vreugde (Johannes 11:15), blij (Johannes 15:11; 17:13) en dankbaar (Mattheüs 11:25).

Vrede:

Jezus voelde vrede vanuit de hemelse wereld en deelde dit met zijn discipelen voordat hij stierf (Johannes 14:27). Hij voelde ook rust (Mattheüs 11:28) en verkwikking (Marcus 6:31).

Dank U, Heer Jezus, dat U ons empathie en genade geeft in al onze emotionele moeilijkheden, zodat wij God, onszelf en de mensen om ons heen kunnen liefhebben!

❖ 7. Publiciteit over de Mannendag 2 november 2024:

- www.gorincheminspireert.nl/agenda/een-mannendag-om-met-mannen-te-praten-over-hoe-belangrijk-emoties-zijn/ **Een manndag om met mannen te praten over hoe belangrijk emoties zijn**

Sinds 2023 verzorgt een groep mannen in Gorinchem manndagen. Het doel is om met mannen bij elkaar te komen waarbij een gastspreker is uitgenodigd om een onderwerp te bespreken. Naast een lunch is het een gezellige bijeenkomst waar er ook ruimte is voor Q & A, er kunnen vragen worden gesteld n.a.v. een onderwerp. Er is ook een liveband aanwezig voor muzikale ondersteuning.

Deze keer is Willem de Vink de spreker. Hij is internationaal schrijver en kunstenaar en hij durft mannen uit te dagen om tot hun doel te komen.

De locatie is deze keer: Gemeente de Ark, Kennelweg 14 Gorinchem

Je kan je aanmelden via:

mannendaggorinchem@gmail.com

- www.destadgorinchem.nl/lokaal/religie/1087566/mannendag-vrije-evangelische-gemeente-de-ark-gorinchem > **Mannendag Vrije Evangelische Gemeente De Ark Gorinchem**
- www.inhetnieuws.nl/nieuws/binnenland/mannendag-vrije-evangelische-gemeente-de-ark-gorinchem/13747212 > Op zaterdag 2 november vindt er een manndag plaats in Gorinchem, in gebouw de Ark, Kennelweg 14. Het thema is: Mannen en emoties. Spreker Willem de Vink is schrijver en kunstenaar en zijn boeken gaan de hele wereld over.
- www.destadgorinchem.nl/lokaal/activiteiten/1065067/mannen-en-emoties

Op 2 november vindt alweer de 2e manndag plaats in Gorinchem, dit keer in de Ark. Spreker en schrijver Willem de Vink zal spreken over hoe mannen omgaan met emoties. Aanmelden kan via mannendaggorinchem@gmail.com, 10,- pp incl. lunch.

- www.samengorinchem.nl/index.php/berichten/mannen-en-emoties
- www.gemeentesion.nl/agenda/358648/mannendag.html
- *Arktueel* (weekbrief VEG De Ark, Gorinchem; op 27 oktober en op 3 nov. 2024)

Mannendag 2 november 2024

Op 2 november a.s. wordt in De Ark de tweede manndag georganiseerd. Met een team van gemeenteleden uit de Ark zijn we deze dag aan het voorbereiden. Het is waardevol om als mannen bezig te zijn met het Woord van God en ons te laten onderwijzen hoe wij Hem kunnen dienen. Bijvoorbeeld over 'hoe om te gaan met emoties'. Willem de Vink (schrijver, tekenaar) zal een presentatie houden over dit thema en het belooft een boeiende dag te worden. Met worship, bijbelstudie, samen lunchen en ontmoeting. De dag begint om 10.00 uur en de inloop is vanaf 09.30 uur. Toegang: 10,00 euro (incl. lunch); bij binnenkomst te voldoen. Je bent van harte welkom en geef je snel op via mannendaggorinchem@gmail.com Tot dan! Hartelijke groet, Rene Verhoeks, Ruud Ton en Bob de Raadt.

❖ **8. Referenties – documentatie - websites:**

- Bill Bright e.a. (1997) *Mannen in beweging* – Uitg. Jongbloed; ISBN 9789050306799.
- Meeuws, M., Bob de Raadt³ & Theo Witte (2023) *Mannen & priesterschap – een aantal lezingen tijdens mannenavonden in Gorinchem, 2023*. Voor meer informatie: zie op www.michelmeeuws.com

- www.bobderaadt.nl/documents/vaderfactor/PowerPoint_Priesterschap_opvoeding_23_09_2023.pdf - door Theo Witte.
- www.bobderaadt.nl/documents/vadergids/PowerPoint_mannen_vaders_vaderschap_priesterschap.pdf
- www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Special_3.pdf
- www.bobderaadt.nl/mannendag.php *Mannen en emoties*, door Willem de Vink, PowerPoint-presentatie 02-11-2024.
- www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_24.pdf - met boekrecensies van *'Mannen & Priesterschap* (Meeuws, De Raadt & Witte) en het boek van Willem de Vink (2019) *Vaders vol wijsheid – van onschatbare waarde –* Uitg. The Grace Factory.

9. **Programma-overzicht:**

Draaiboek Mannendag 2 november 2024, VEG De Ark Gorinchem
(versie 21-10-2024)

09.00 uur: verzamelen leden van de organisatie: korte instructie en voorbede en vervolgens je positie opzoeken/taak vervullen.

09.30 uur: zaal open,

- ontvangst deelnemers (Adriaan, deurdienst),

- betaling toegangsgeld €10,00 euro en afvinken deelnemerslijst (René).

±09.45 uur: gebedstijd van de dagleiding (Theo, Michel, Bob) met Willem de Vink: gebed en voorbede

10.00 uur: opening en welkom, namens De Ark, door Bob de Raadt

10.05 uur Theo Witte, dagvoorzitter, opent het programma met gebed en bijbellezing; overzicht dagindeling

10.15 uur: worship met de band o.l.v. Anselm Krol > Opwekking 672, 203, 465 en 510.

10.35 uur: Theo Witte kondigt Willem de Vink aan als spreker (en zegent hem als spreker)

±11.45 uur afronding presentatie van Willem de Vink

11.50 uur Worship: Opw. 727

12.00 uur Theo: aankondiging Q&A, briefjes voor Q&A invullen in de pauze, aanwezigheid gebedsteam (Kees en Adriaan);

12.05 uur: pauze – tot 13.00 uur: lunch, buffet (Peter en Brian) – ontmoeting – Q&A voorbereiden – boekentafel Willem de Vink

13.00 uur Theo: welkom terug; Q&A o.l.v. Michel Meeuws en Willem de Vink

14.00 uur Worship: Opw. 709

14.15 uur: Bob: Evaluatievragen/dia – volgende keer - thema

14.20 uur: Afronding door Theo: slotgebed en zegen

14.30 uur: sluiting en opruimen.



Israël, Gods eerstgeboren zoon:

- Connect2Israël
- Israël, eenzaamheid, strijd en belofte – lezing.

Connect2Israël:

- (31-10-2024)

Op de recente Zoeklichtdag (12 okt. 2024) heeft Oscar Lohuis een interessante lezing gehouden over Gods trouw en Zijn plan met Israël. Aan de hand van Bijbelse profetieën neemt Oscar ons mee door de geschiedenis en laat hij zien hoe Gods beloften aan Israël onveranderlijk en betrouwbaar zijn, ondanks de uitdagingen en gebeurtenissen van deze tijd. Deze lezing is terug te zien via www.youtube.com/watch?v=2fetTYQxFco

- Connect2Israël (07-11-2024)

Israël beleeft benauwde momenten. Elke dag zijn er aanvallen vanuit Libanon. Met grote gevolgen: branden, mensen die gewond raken of gedood worden, angst en een regelmatig verblijf in de schuilkelders. De dreiging van een groter wordende oorlog in het Midden-Oosten neemt toe.

- Bid voor degenen die nog steeds gegijzeld worden door Hamas. Dat de huidige gegijzelden veilig thuis mogen komen.
- Tijdens een recente avond van de Israëlkring is het onderwerp 'Huis van God' besproken, een bijbelstudie over David: hij heeft het verlangen om een huis voor God te bouwen (1 Kron. 17:1-14). De tekst van de studie is te vinden op: www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_28.pdf - pag. 9-15.
- Komende dinsdagavond 12 november, om 20.00 uur spreekt Jaap Bönker (Comite Gemeentehulp Israël) tijdens de centrale bijbelstudie-avond in de Ark over het thema: **Joodse feesten**. Een boeiend thema, want voor het Joodse volk zijn de verschillende feesten erg belangrijk om te vieren. Elk feest heeft een specifieke

betekenis. Het is nuttig om die betekenis te leren kennen en om daardoor het Joodse volk beter te begrijpen.

○ Connect2Israël (14-11-2024):

- Afgelopen week stonden de kranten vol over de 'pogrom tegen Israëlische voetbalfans' in Amsterdam. Er is geen legitiem excuus voor dit geweld tegen Joodse voetbalfans en tegen Israëlische burgers. Van meerdere kanten is opgeroepen om waakzaam te zijn en om deze vorm van antisemitisme tegen te gaan. Het georganiseerde geweld tegen Joden en het openlijke antisemitisme zijn angstwekkend en een teken van deze tijd.
- Meerdere organisaties en personen hebben acties in het leven geroepen om juist nu solidariteit met het Joodse volk en met Israël te betonen: <https://www.tekenvanrouwenberouw.nl> - <https://www.icej.nl/activiteiten/statement-pogrom-amsterdam/> - of lees de Gebedsmuur van Comite Gemeentehulp Israël (aanvragen via info@cgi-holland.nl).
- Als je meer wilt weten over de verschillende verbonden van God met het volk Israël, dan ben je komende donderdag (21 november) welkom om naar de lezing over dit thema te komen luisteren (gebouw De Ark, aanvang 20.00 uur; inloop vanaf 19.45 uur, bovenzaal). De organisatie Christenen voor Israël heeft 7 Bijbelstudies over het volk en land Israël geschreven in het boekje *'Focus op Israël'*. En een van de themastudies gaat over 'Gods verbonden met Israël': het verbond met Abraham, het Sinaïverbond en het nieuwe verbond. Een boeiend studie-onderwerp.
- Op dinsdagavond 12 november 2024 gaf Jaap Bönker (CGI) een interessante lezing en een les aanschouwelijk onderwijs over de Joodse feesten, vanuit de kern van de Thora: vanuit het boek Leviticus, hoofdstuk 23: over 'de feesten van God'. Een prachtige uitleg aan de hand van allerlei voorwerpen ⁴, die op deze feesten gebruikt worden.



⁴ www.bijbelcultuur.nl/jaapbonker/ - www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/livestream-met-jaap-bonker-over-bijbelse-voorwerpen-en-hun-betekenis - www.family7.nl/programmas/de-messias-van-israel

Over de voorjaarsfeesten en over de najaarsfeesten en hij legde het verband met de Messias: Jezus Christus, de Hogepriester (Hebr. 8). Kortom: een leerzame centrale studie. Wie de lezing na wil beluisteren, vindt de studie op de app 'Arktualiteiten', (13-11-2024).

Connect2Israël (21-11-2024)

- Meerdere organisaties en personen hebben acties in het leven geroepen om juist nu solidariteit met het Joodse volk en met Israël te betonen: <https://www.tekenvanrouwenberouw.nl> - <https://www.icej.nl/actualiteiten/statement-pogrom-amsterdam/> - of lees de Gebedsmuur van Comite Gemeentehulp Israël (aanvragen via info@cgi-holland.nl).
- Wij hebben afgelopen zaterdag de ontmoetingsdag van Comité Gemeentehulp Israël in Nijkerk bezocht en dat was een boeiende dag met veel informatie over Messiasbelijdende Joden en hun gemeenten en over christenen in Iran, een groeiende groep die veelal door persoonlijke ontmoetingen met Jezus tot geloof komen. Wonderlijke hoe de Here werkt en hoe krachtig hun getuigenis is.
- Ook in Gaza komen veel Arabieren/moslims tot een persoonlijk geloof, door een ontmoeting met Jezus in een visioen of in een droom.
- Jaap Bönker vertelt over zijn ervaringen met Arabische gelovigen in de Gaza-strook. Een boeiend interview, dat te zien is op www.christenenvoorisrael.nl/videos/uitzending-28-juni-welke-rol-speelt-gaza-in-de-bijbel. De afgelopen 2 decennia heeft hij de veranderingen in Gaza van dichtbij meegemaakt.

❖ **Lezing: 240910 Israël, eenzaamheid, strijd en belofte** in VEG de Ark, Gorinchem

Wat een onderwerp, als er ergens beroering over is, onenigheid over is, heftige emoties over zijn, verwijdering door ontstaat, het meest gepolariseerde onderwerp, dan is het Israël.

Mooi van de Ark om het niet uit de weg te gaan, God is aan het werk, maar waar zien we dat en hoe duiden we dat? Mijn insteek voor vanavond is een goed gesprek daarover, zonder het vergroten van tegenstellingen. Wel handvatten krijgen voor je denkrichting, wijsheid hebben we nodig

Jakobus 1:5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Spr. 3:7 Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Heer en keer je af van het kwade.

Joh 7 : 24 Oordeel niet naar wat voor ogen is, (aanzien= hoe het lijkt) maar vel een rechtvaardig oordeel. (kijk dieper)

Psalm 97: 2 Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon. zoek waarheid

2 Petrus 1:19 en wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op en lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart, vs. 20 geeft duiding: geen profetie laat eigenmachtige uitleg toe. Dus de directe betekenis nemen. Natuurlijk weten we dat als er staat dat Jezus de deur is, dat er geen plaat hout met een raam bedoeld wordt, dat is duidelijke beeldspraak.

Maar als de bijbel spreekt over een ballingschap wanneer het volk God loslaat, of over 70 jaar

dat het duurt voordat ze terugkeren, dan staat er wat er staat, en dat geldt ook als er over het land of over Israël gesproken wordt.

Zo hebben we een goed fundament om bij elkaar te komen, het gaat niet om gelijk hebben, maar om het Woord, Jezus Christus de zoon, geloof, wijsheid, de Heilige Geest en leiding. van daaruit gaan we bekijken hoe het nu zit met Israël.

Het eerste wat opvalt is de enorme verdeeldheid in de samenleving De website nu.nl staat al geen reacties meer toe op dit onderwerp, te heftig en niet bij te houden. Helaas is het ook in de kerk en christenheid niet veel anders, velen zien Israël als iets van het verleden wat afgedaan heeft.

Waar zou deze verdeeldheid vandaan komen? Nu een belangrijke oorzaak ligt in de spirituele geladenheid van het onderwerp, het is niet zomaar een onderwerp, het is ook een botsing van wereldbeelden, het humanistisch wereldbeeld tegenover het bijbels wereldbeeld.

Humanistisch: mens centraal, wetenschap, rede en gevoel, absoluut geen Goddelijke openbaring, de enige hogere macht is de mens zelf (als God zijn)

Bijbels: op God en openbaring gericht, God is schepper en onderhouder, liefdevol betrokken, centraal staat zijn Zoon, zijn Woord en Zijn toekomst, en die heeft alles met Israël te maken!

Die strijd is al heel oud, het eerste begin ligt in Genesis 3:15 de vijandschap tussen slangenzaad en vrouwenzaad.

Abraham, de belofte van zegen (voor de wereld) en het land voor zijn nakomelingen Isaac, Jacob en het volk Israël

De verkiezing van Israël

Deut. 7: 6 Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.

De volkeren rondom, als Egypte, Moab, Amalek alsook de persoon van Haman en Herodes waren hinderpalen met als doel: Er mag geen Messias komen. de tijd erna, Romeinen, Kruisvaarders, kerken, Byzantijnen, Ottomanen waren ook hinderpalen:

Er mag geen herstel van Israël komen (Hitler), geen toekomst van God met de wereld

En zo zou je de geschiedenis van Israël kunnen samenvatten in 3 kernwoorden: eenzaamheid, strijd en belofte.

Maar Israël heeft een moderne roeping, die kunnen we lezen in Romeinen 11:15 Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Om dit te zien hoef je het echt niet eens te zijn met alles wat Israël doet en het huidige Israël van na 1948 is ook nog lang niet datgene waartoe het geroepen is. Velen zijn atheïsten en de orthodoxen erkennen de staat Israël daarom niet.

De weerstand tegen Israël neemt soms bizarre vormen aan, de VN namen in eenzelfde periode 200 resoluties aan tegen Israël en maar 15 tegen de rest van de wereld.

In één van de resoluties wordt zo maar even gesteld dat Jeruzalem niet tot Israël behoort, dus Israël is bezetter. Israël is ook het enige land ter wereld waar een resolutie is aangenomen tegen het schenden van vrouwenrechten. Israël is historisch eerst vervolgd voor hun geloof, daarna voor hun ras (WOII) en nu voor hun staat, Israël en het zionisme.

Psalm 2 lezen, deze is heel actueel vandaag.

De strijd is steeds, van wie is het land en wie is daar de baas daarover. Bepalend zijn ook de woorden door God gesproken: wie Israël zegent zal ik zegenen maar wie Israël vervloekt zal ik vervloeken.

De strijd is ook een mediastrijd, na 7 oktober heeft de wereld 10 dagen met Israël meegeleefd, daarna werd Israël vals beschuldigd van een ziekenhuis bombardement en een explosie van Jodenhaat kwam boven. Die bleek latent aanwezig, wachtte alleen nog op de vonk, was wereldwijd ineens maximaal en binnen een paar uur waren Joden nergens meer veilig. (russen wel)

Op dat moment was de tijd van de vissers over en die van de jagers ingegaan, laten we lezen: Jeremia 16:16 Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HEERE, dat zij hen moeten opvissen. En daarna zend Ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen..

Afgelopen weekend was ik in het nieuwe Holocaust museum in Amsterdam. Een van de eerste projecties op een muur was deze, Van Jacob van der Hoeden 1929: 'Het Christelijke vriendinnetje vertelde dat haar grootvader heeft gezegd dat Joden honden zijn' Dit staat symbool voor alle tijden van Jodenvervolgung.

Leugens, meer leugens, grove leugens werden een geloof en daarna een dogma. De beulen in de kampen waren 'aardige en normale' mensen, woonden gewoon in de wijk en deden hun werk, maar wel met een geloof met Satan als bron, Joden doden was een goed werk aldus de vader der leugen. De huidige strijd heeft alles te maken met geestelijke machten!

Het land Israël werd pas in het jaar 135 Palestina genoemd door de Romeinen, met de bedoeling de herinnering aan Israël uit te wissen tot 1948 werden de daar wonende Joden Palestijnen genoemd (inwoners van Palestina) Daarna werd het Israël en was de naam Palestijnen vacant. Arafat (Egyptenaar) samen met de USSR hebben dat overgenomen en toegepast op de daar aanwezige Arabieren, Turkmenen, Azerbeidzjanen, Bedoeïenen, Filistijnen, Egyptenaren en Saudi's. Voortaan werden dit het Palestijnse volk. Israel is maar 1/600 deel van de Arabische wereld.

Israël is het meest gehate, meest vervolgte, meest vernietigde volk ter wereld, maar het moet en zal blijven bestaan, God staat daar garant voor.

Israël is verbonden met Gods hart en bij de toekomstige manifestatie van Jezus als koning is de 1e plaats van aankomst: Israël en Jeruzalem Zelfs Mozes profeteerde al over het herstel van Israël.

Deut. 4:30 Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, in later tijd, dan zult u terugkeren naar de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzamen.

Deut. 30:1-3 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft.

En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied.

Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had.

Daarna bv Jeremia: 30:3 Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaders gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen.

Jer. 30:9-11 maar zij zullen de HEERE, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan. U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt de HEERE, wees

niet ontsteld, Israël, want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap, zodat Jakob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is, en niemand hem schrik aanjaagt. Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen.

Iedere kerst lezen we Lucas 1 maar daarin staan ook de verzen 32 en 33 Ik heb daar in meer dan 50 jaar nog nooit over horen preken. Lukas 1: 32-33 ' Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.'

De strijd gaat over van wie het land is en wie daarover regeert, dat was al in oude tijden, dat was ook in Jezus dagen en ook vandaag is dat niet anders, maar geen zorgen, het Lam van God is ook de Leeuw van Juda die al Gods welbehagen zal uitvoeren totdat God alles in allen zal zijn.



12-11-2024,

lezing met Jaap Bönker: Joodse feesten; zichtbare attributen om de feesten luister bij te zetten.

Het is als God die nog in de hemel is. Voordat Hij terugkomt, roept Hij ons bij zich. Hij geeft ons geld of talenten waarmee we voor Hem aan de slag moeten gaan. Een van ons geeft Hij heel veel (talent om te zingen, te spreken, is wijs en is handig op de computer), een ander krijgt ook veel (geduld, inzicht en kan goed met social media omgaan) en weer een ander ook (is gastvrij en kan goed voor anderen zorgen). Hij geeft ons allemaal dat waarvan Hij weet dat we daar goed mee om kunnen gaan. Daarna geeft God ons de tijd om daar mee aan de slag te gaan. Degene van ons die heel veel heeft gekregen, gaat onmiddellijk daarmee aan de slag. En zijn talent verdubbelt zich. Hij wordt actief in het muziketeam in de kerk, wordt leiding bij de zondagsschool en maakt de meest aansprekende posters waardoor steeds meer mensen naar de gemeente komen. Degene van ons die ook veel heeft gekregen gaat ook aan de slag. Zij meldt zich aan bij de crèche zodat de tekorten zijn opgelost. Oververmoeide vaders en moeders komen vaker naar de gemeente omdat zij een moment van rust ervaren en over God kunnen horen. Daarnaast wordt Tik Tok en Instagram actief ingezet om alle leeftijden te bereiken en over Gods liefde te vertellen. Maar degene van ons waaraan God ook heeft gegeven, degene die mensen bij de deur kan verwelkomen of bij ouderen op bezoek kan gaan doet dit niet. Die geeft geen gehoor aan zijn talenten en laat het voor wat het is. Eenzame ouderen ontvangen geen bezoek op hun verjaardag en bij de deurdienst voelt de jeugd zich niet aangesproken bij het binnenkomen, omdat er altijd mensen van oudere leeftijd staan. Na lange tijd komt God weer terug. En God wil dan van ons weten wat we gedaan hebben met de dingen die Hij aan ons heeft gegeven. Degene van ons die heel veel heeft gekregen kijkt samen met God naar alles wat er gebeurd is op het moment dat hij actief aan de slag ging. En zegt: "Heer, U heeft mij het talent gegeven om te zingen, te spreken, maakte mij wijs en handig op de computer. En kijk eens wat er gebeurd is. Er zijn nu worship avonden waar meer en meer jongeren naar toe zijn gekomen, vragen die zij hadden aan het einde van die avond kon ik beantwoorden en Uw lof

⁵ Deze hertaling las Laura voor tijdens haar presentatie bij Bible in practice (BIP) op 3 nov. 2024.

heeft geklonken" God zegt tegen hem: "Goed gedaan! Je bent een goed en trouw geweest. Ik heb je eerst weinig gegeven. Daar ben je goed mee omgegaan. Ik geef je nog veel meer. Welkom op Mijn feest." Degene van ons die ook veel heeft gekregen kijkt ook samen met God naar alles wat er is gebeurd op het moment dat hij actief aan de slag ging. En zegt: "Heer, U heeft mij geduld, inzicht en het talent gegeven om goed met social media om te gaan. En kijk eens wat er gebeurd is. De kinderen op de crèche hebben de mooiste verhalen over U gehoord, zij gingen zingend over U naar huis. En mijn leeftijdsgenoten op Tik Tok hebben de meeste rake filmpjes gezien waardoor zij over U zijn gaan nadenken en daar vragen over U begonnen te stellen." God zegt tegen hem: "Goed gedaan! Je bent een goed en trouw geweest. Ik heb je eerst weinig gegeven. Daar ben je goed mee omgegaan. Ik geef je nog veel meer. Welkom op Mijn feest." En dan komt ook degene van ons waaraan God ook heeft gegeven. En zegt: "Heer, ik was bang dat U boos zou worden. Dat als ik het niet goed zou doen, zodat U ook niet Uw werk zou kunnen doen. Of op de momenten dat ik het niet zeker wist of in twijfel was, dat ik niet op die plekken moest gaan staan waar ik kon staan. Ik heb daarom besloten om er niets mee te doen. Ik wilde daarnaast wel eens zien of ik U weer zou zien." God zegt: "Je zegt dat ik een boze man ben, dat ik niet door jou heen kan werken als je er zelf niet van overtuigd ben. Je moest niet kijken naar wie je denkt dat Ik ben, maar naar wat Ik door jou heen had kunnen doen. Je had hulp kunnen vragen aan één van de leiding van de BIP of aan je ouders. Dan hadden zij samen met jou de eerste stappen kunnen zetten. Dan had er zeker iets uit voortgekomen..

- **[Getuigenissen in een doopdienst \(10 november 2024; 3 personen die gedoopt werden en hun getuigenissen gaven\).](#)**

1.

Op 6 augustus 1969 ben ik als baby gedoopt in de Augustijnenkerk in Dordrecht. Toen maakten mijn ouders die keuze.

Ik ben blij en dankbaar dat ik 55 jaar later hier mag staan om zelf te getuigen van mijn geloof en om bewust te kiezen voor een leven met God.

Mijn geloofsreis van toen naar nu deel ik graag met jullie.

Ik werd geboren als jongste van 3 kinderen.

Mijn zus, broer en ik werden met het geloof opgevoed, in ons geval Nederlands Hervormd.

Nu ik terugkijk op mijn jeugd was geloven voor mij vooral een aangeleerde gewoonte.

Bij het eten werd er gebeden en uit de bijbel gelezen en op zondag gingen we naar de kerk, daar was geen discussie over.

Mijn ouders waren binnenschippers. Doordeweeks waren wij op het schippersinternaat in Dordrecht en in het weekend en vakanties bij mijn ouders op het schip.

In onbekende plaatsen stapten mijn ouders op de fiets om te zien waar de kerk was en hoe laat deze zondags begon.

U begrijpt wij hebben heel wat kerken gezien op die manier.

In bekende plaatsen bezochten we meestal dezelfde kerk.

In de kerk spraken vooral de liedjes mij aan. Het wekelijks uit je hoofd leren van een versje op de basisschool vond ik geen straf. Vaak oefende ik die tijdens de preek.

In de middelbare school periode ging ik met vriendin Nelly braaf naar catechisatie, omdat onze ouders dat wilden.

Waar het volgen van catechisatie vaak leidt tot belijdenis, is het daar bij mij op één of andere manier nooit van gekomen.

Toen mijn man, Ton en ik gingen trouwen wilde ik wel in de kerk trouwen, maar Ton gaf aan hier niet achter te staan. Hij is niet zonder het geloof opgevoed, maar wel een heel stuk minder dan bij mij thuis.

Uiteindelijk besloten we samen om niet in de kerk te trouwen.

Achteraf wat mij betreft een goede keuze, want ik realiseer me dat ik het toen met name voor mijn ouders heb willen doen.

Vooraf mijn vader stak niet onder stoelen of banken dat hij ons heel graag in de kerk zag trouwen.

Na ons trouwen brak voor mij een periode aan van weinig met het geloof bezig zijn.

Op zondagochtend samen uitslapen was toch wel erg lekker.

Toen onze kinderen op de basisschool zaten bezocht ik met hen een paar jaar de PKN diensten in de Regenboogschool op Gorinchem Oost. Ik was me er toen erg van bewust: ik ga nu omdat ik dat zelf wil. Dat was een fijne ervaring.

O.a. doordat ik er buiten de zondagsdienst niet echt aansluiting zocht en thuis ook niet veel met het geloof bezig was, verwaterde het en volgde er weer een periode van weinig met het geloof bezig zijn.

In februari 2017 overleed mijn vader anderhalve week na een hartinfarct.

In februari 2 jaar later overleed mijn moeder anderhalve week na een herseninfarct.

Tijdens het bespreken van de afscheidsdienst voor mijn moeder vroeg de pastoraal medewerkster aan mijn zus, broer en mij wat het geloof voor ons betekende.

Ik antwoordde: het zit er nog wel, maar ik weet nog niet wat ik er verder mee wil.

Nu kan ik zeggen dat die vraag en dat antwoord het begin is geweest van mijn reis terug naar het geloof en naar dit moment vandaag.

Na het overlijden van mijn ouders had ik heel sterk het gevoel "ik kan dit niet alleen, dit is te groot voor mij".

En dan bedoel ik "ik kan het niet zonder God".

Kort na het overlijden van mijn moeder werd ik 50.

Mijn zus Tanja, die mij zo nu en dan op subtiele wijze wist te prikkelen, gaf me deze steen met daarop de tekst "Hij laat niet los". Een souvenir van de Nederland Zingt dag die ze had bezocht.

Deze tekst werd zeer belangrijk voor mij.

Evenals de teksten op de grafsteen van mijn ouders.

Mijn vaders tekst: "Leer mij Uw weg, o Heer" en mijn moeders tekst: "Ga met God en Hij zal met je zijn".

Deze teksten werden en zijn nog altijd een bemoediging voor mij.

In mei 2019 nodigde vriendin Wendy me uit om een keer mee te gaan naar De Ark.

Door welkom geheten te worden bij de deur en opgemerkt te worden als nieuwe bezoeker voelde ik me welkom. Dat ik hier bekenden trof, zoals ex-collega Marleen, hielp daar ook aan mee. Vanaf die tijd bezocht ik met enige regelmaat De Ark.

In die tijd realiseerde ik me steeds meer: "wat ben ik blij en dankbaar dat mijn ouders mij het geloof hebben meegegeven".

In dat najaar introduceerde Wendy mij bij haar bijbelkring. Een fijne dameskring waar ik ook nu nog deel van uitmaak.

Vriendin Adrie ging de Alpha cursus begeleiden en vroeg of deze cursus misschien ook iets voor mij was.

Daar startte ik begin 2020 mee. Ik vond het fijn om met anderen over het geloof te praten. Het vuurtje in mij werd weer aangewakkerd.

Tijdens corona bezocht ik weinig diensten in De Ark.

Liever ging ik wandelen met op mijn oortjes een kerkdienst van Mozaïek via You Yube.

Maar na coronatijd bezocht ik de diensten van De Ark weer.

En 2 jaar geleden besloot ik mee te gaan op Gemeenteweekend. Best spannend vond ik dat maar ik heb geen moment spijt gehad. Ik legde er nieuwe contacten, had mooie gesprekken en werd geraakt door getuigenissen die gemeenteleden deelden.

Het verlaagde voor mij de drempel om voortaan na de kerkdienst te blijven voor een bakkie en een praatje om meer aansluiting te vinden.

Toen ik De Ark pas bezocht had ik een kennismakingsgeprek met Kees en Arjan. Ik werd vriend van De Ark.

Ze merkten op dat vrienden na zo'n 3 jaar vaak lid worden.

Omdat ik daardoor, vanwege mijn verleden, enige druk voelde, benoemde ik dat en dat ik het belangrijk vond het op mijn eigen tempo te kunnen doen.

Begin dit jaar vroeg Christine me na te denken of ik de beginselkring wilde volgen. Deze kring kan je volgen als vriend van De Ark, om, als je dat wilt, lid te worden van De Ark.

Ik dacht "help, ik moet iets" en voelde weer druk.

Tijdens een gesprek met Wendy hierover zei ze "joh Deb, zie het als een uitnodiging". Door deze benadering en door erover te sparren met Marleen, die ook hiervoor benaderd was, dacht ik: "je komt hier graag, je voelt je hier thuis, wat houdt je tegen"? "Dit is mogelijk een mooie stap in je geloof".

"Toeval bestaat niet" zeg ik vaak, maar het afgelopen jaar heb ik mogen ervaren dat dingen inderdaad niet bij toeval gebeuren maar door God gestuurd zijn.

Tijdens een dienst zongen we het lied "Lopen op het water". Bij de zin "daar vind ik U en ik twijfel niet" schoot ik vol. Ik zag het als een teken van God en dus meldde ik me samen met Marleen aan voor de beginselkring samen met 3 andere stellen en wat werd het een mooie reis. En omdat Marleen en ik zonder partner aansloten was het fijn dit met elkaar te doen.

We groeiden nog meer naar elkaar toe als zussen in geloof.

En dus extra mooi om vandaag met Marleen en met Ruth deze stap te mogen zetten.

Tijdens de kring ontstond een connectie tussen Geesje en mij. Na een wandeling waarbij we spraken over het geloof, las ze mij Psalm 51 voor.

De avond erna viel de Arktueel, onze nieuwsbrief, in de mailbox en welke tekst prijkte bovenaan? Precies Psalm 51.

De maandag erna bij de beginselkring deelde Christine iets over Psalm 51. Voor mij weer een teken: God is erbij!

De doopdiensten hier in De Ark maakten elke keer diepe indruk op mij. Dan dacht ik "zal dat ooit iets voor mij zijn"?

Door gesprekken tijdens de beginselkring over belijdenis en doop groeide in mij het verlangen om me te laten dopen.

Maar er was ook twijfel. En zoals dat dan bij mij gaat blijf ik er maar over malen en herkauwen.

Op een dag opende ik de "Ik wonder jou"- app van Wilma Veen en las daar de tekst van Handelingen 22, vers 16 "Waarom aarzel je nog? Sta op en laat je dopen. Laat zo je ongehoorzaamheid aan God van je afwassen, terwijl je Hem aanbidt." Weer een teken van God.

Met Christine had ik een persoonlijk gesprek over de doop. Ze las mij Psalm 32 voor. Een paar dagen daarvoor appte Geesje mij een lied van diezelfde Psalm 32. Geen toeval!

Eerder dit jaar sprak Gerben tijdens een dienst over Psalm 23.

Hij zei: "De Here zoekt jou, ook als je Hem misschien niet meer zoekt." Die woorden raakten me enorm. Ik dacht "dit gaat over mij". Ik heb God lange tijd niet gezocht, maar Hij is mij blijven zoeken en Hij heeft mij niet losgelaten. Er zijn dingen in mijn leven geweest, waar God niet blij mee was. Maar terugkijkend is Hij altijd goed voor mij geweest.

Ook al was ik Hem niet trouw, Hij is mij altijd trouw gebleven.

Hij schonk mij Zijn genade en vergeving.

Hij is er altijd bij geweest waar ik ook doorheen ging.

Als ik onrustig ben of me zorgen maak praat ik met Hem en voel ik rust.

Iedereen die een bijdrage leverde aan het aanwakkeren van mijn vuur ben ik dankbaar. Maar vooral ben ik God, mijn Hemelse vader, dankbaar dat hij deze mensen in mijn leven op mijn pad heeft gebracht en dat Hij door hen heen mij weer op Zijn weg heeft weten te leiden. En dat ik nu hier mag getuigen van zijn trouw en zijn goedheid.

Is het altijd makkelijk als je God in je leven toelaat? Nee.

Ik ben best een controlefreak en vind het moeilijk dingen uit handen te geven.

Ik wil graag op God vertrouwen, maar soms vind ik dat lastig. Tijdens de beginselkring sprak Rose de woorden "bring it to God and leave it there". Breng het bij God en laat het bij Hem. Een wijze raad waarmee ik mezelf regelmatig toespreek.

Een liedje dat we vroeger tijdens kamp met het internaat zongen, vond ik toen al mooi en zing ik regelmatig in mijn hoofd als ik niet kan slapen of om de dag mee te beginnen.

Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij

Ik zie naar Hem op en ik weet

Hij is mij steeds nabij.

Amen.

2.

Gods droom in uitvoering:

Ik wil jullie mijn getuigenis voorlezen.

Eindelijk sta ik dan hier. Welkom aan iedereen die hier aanwezig is vandaag. Bijzonder welkom aan mijn vrienden/familie die nooit naar de kerk gaan en of

helemaal niks met het geloof hebben, maar ook voor anderen die wel kerkelijk zijn. Het zal misschien wat vreemd voor jullie zijn, maar weet dat je welkom bent.

Sommigen van jullie zullen tijdens deze getuigenis niks nieuws horen. Anderen hebben misschien zoiets van o dat is nieuw voor mij, maar kom gerust met je vragen naar me toe.

Ik heb geen spannende getuigenis of spectaculaire bekering gehad. Ik ben door mijn ouders opgevoed met het christelijk geloof en dat hield in dat je op zondag naar de kerk ging dat was iets wat er erbij hoorde. Daar ben ik ze ook dankbaar voor. God en Jezus zijn altijd wel in mijn leven geweest.



Ergens rond de periode dat deze gemeente 40 doelgerichte dagen heeft georganiseerd is het geloof voor mij persoonlijker geworden en is het meer gaan leven en is het geloof een onderdeel van mij geworden.

De weg naar dit moment was een proces. Waarom dan zullen sommigen denken? Anderen zullen me volledig begrijpen. Volwassendoop heb ik altijd heel speciaal gevonden. Er zat altijd al een verlangen in mij van dat wil ik ooit ook. Wat mooi dat mensen in het openbaar zeggen dat Jezus de Zoon van God is, dat ze geloven dat Hij voor hun zonden gestorven is en weer is opgestaan. Geloof je dat, vraagt Wendy mijn vriendin aan mij? Ik zeg jazeker, nou dan, dan kan je dus jezelf laten dopen, want als je dat gelooft is dopen een volgende stap. Euh ja maar lees ik wel genoeg de Bijbel? NEE. Bid ik wel voldoende? NEE. Steek ik wel genoeg tijd in het geloof? NEE, maar het gaat niet om mij. Het gaat om Jezus en wat Hij voor ons heeft gedaan. Hij heeft al onze tekortkomingen gedragen aan het kruis dus ook mijn tekortkomingen en die van u en jou!

Het is ook niet zo dat ik het evangelie overal verkondig zeg maar. Ik betrap mezelf regelmatig op dingen die niet bij een "echte" christen horen. Ik zeg weleens iets over een ander en dan ook niet altijd positief, ik denk weleens o nee heb je hem of haar ook weer en bij een verkeerde opmerking lach ik mee en je kan me ook nog weleens tegenkomen op een leuk feestje, dus dopen ... ik denk niet dat ik daar goed genoeg christen voor ben. Als je jezelf gaat laten dopen dan ben je een soort super christen. Dopen is een soort van einddoel voor een christen (dacht ik). Voor mij is

de doop het begin geworden. Ik kan zeggen dat ik geloof dat Jezus de Zoon van God is en dat ik weet dat Hij alles van ons weet en dat Hij gestorven is om het tussen mij en God weer in order te maken. Dankzij Jezus ziet God mij zonder zonde, omdat Hij mij ziet door Jezus heen. Jezus heeft al mijn zonde, lasten en twijfel gedragen. Hij weet het dat er altijd een stemmetje in mijn hoofd zit dat zegt dat de boodschap van redding en eeuwig leven voor iedereen is maar niet voor mij, maar dat stemmetje heeft het mis. Want er staat geschreven: want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft opdat Marleen (of vul je eigen naam) maar in die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leeft. Dat geloof ik en daarom mag ik hier vandaag staan. Voor de mensen waarvoor dit helemaal nieuw is zou ik zeggen, probeer het eens een keer uit. Neem een keer de tijd en vouw je handen en doe je ogen dicht en ga een gesprek aan met Jezus of wees juist eens stil, want misschien heeft Hij wel wat te zeggen (vind ik zelf ook lastig hoor). Vraag Hem om jou te laten zien wie Hij is. God is namelijk Liefde een ander soort liefde als wat wij kennen, maar eentje die rust geeft op momenten dat je het nodig hebt, je vertrouwen geeft, altijd bij je is, , nooit offline en Hij biedt jou eeuwig leven een toekomst vol van hoop. Wat heb je te verliezen? Niks toch?



3.

Vandaag mag ik getuigen van de grote liefde en trouw van God.

De weg naar deze dag is voor mij hobbelig geweest. Van groots geloof naar amper geloven in een paar jaar tijd.

Ik heb lange tijd geworsteld met anorexia. Ik heb in die tijd God niet naast me gevoeld. Voor mij voelde het alsof God mij alleen liet vechten tegen de enorm gemene stemmen in mijn hoofd die maar niet van ophouden wisten.

Nu weet ik gelukkig dat dit niet zo was. God was bij mij! Zoals er in Jesaja 43 vers 2 staat: "Als u door diepe wateren moet, zal Ik bij u zijn". Ik was niet alleen. God was er al die tijd bij! Hij heeft ervoor gezorgd dat ik de hulp kreeg die ik zo hard nodig had. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik de persoon ben die ik vandaag de dag ben. De persoon waar ik 2,5 jaar geleden niet eens van durfde te

dromen. God heeft mijn pijn gebruikt om me te laten groeien en me te laten helen.

Ik ben dankbaar dat God mij tijdens deze periode in mijn leven mensen om mij heen heeft gegeven die me steunde en mij er doorheen sleepte. De mensen voor wie ik bleef vechten en die mij hoop gaven, terwijl het zo donker voelde in mij.

Het werd mij pas in mijn herstel duidelijk. De dingen die mij 's nachts wakker hielden, waren de dingen die ik niet in Gods handen durfde te leggen. Ik hield me er aan vast, overdacht alle gedachten en probeerde er controle over te krijgen. Ik probeerde er zelf de oplossing voor te bedenken.

Maar vandaag mag ik mij laten dopen, omdat ik alles in Gods handen wil neerleggen. Om mijn angsten en twijfels los te laten en me over te geven aan Hem.

Als ik soms nadenk over hoe goed mijn God voor mij is geweest kan ik wel huilen. Ik ben niet meer wie ik was. Ik denk niet meer hoe ik toen dacht. En ik ervaar een vrijheid die ik nog nooit eerder heb ervaart.

Hij heeft mij zo ver gebracht. En nee mijn leven is nu niet perfect. Maar Zijn liefde maakt wel een wereld van verschil.

En als je nog twijfelt of het het waard is om God te volgen, dan kan ik je vertellen dat het dat zonder twijfel is.

God heeft mij door dingen heen geleid.
Moeilijke dingen.
Dingen die ik niet wilde of om had gevraagd.

God heeft me laten lijden
Hij heeft me nooit uitgelegd waarom.
En ook niet al mij vragen of gebeden beantwoord.

En soms begrijp ik zijn wegen nog steeds niet
Maar ik geloof dat Hij van mij houdt.
En ik ben niet bang voor wat er nog komen gaat.

Want zoals er in de bijbel staat ben ik in staat om alles te doen door Christus die mij daarvoor de kracht geeft!

THEMA

Vanuit de moederschoot in **zorgverleners** handen

WANNEER?

15 april 2025



DAGVOORZITTER

Dr. Pieter van Dijkhuizen
Kinderarts

DOELGROEP

Kraamzorg, (kinder)
verpleegkundigen, NICU/
HC-verpleegkundigen,
verloskundigen en
specialisten.



SPREKER

Dr. Jhanneke Harteman
Kinderneuroloog

SPREKER

Jozua van Duuren

*Verpleegkundige op de
neonatale intensive care*



THEMA

Mag ik er zijn?

THEMA

Kwetsbaar leven, als
begin en einde dicht bij
elkaar liggen



SPREKER

Bob de Raadt

*Medisch-maatschappelijk
werker methodisch
ouderbegeleider*

THEMA

De psychosociale stress
bij kind/ouders rondom
een medische opname

SPREKER

Hanneke ter Beek

*Ambulanceverpleegkundige
en coach*

THEMA

Wat als ik...



INFORMATIE EN TICKETS

Kijk op onze
website

hetzorgcongres.nl



Samen zorgen vanuit liefde en geloof.

Dagprogramma.

08:15 Inloop (inleidend muzikaal intermezzo)

09:00 Opening: Dr. Pieter van Dijkhuizen

09:20 Presentatie: Jozua van Duuren
'Mag ik er zijn...?'

10:00 Presentatie: Johanneke Harteman
'Kwetsbaar leven, als begin en einde dicht bij elkaar liggen'

10:40 Pauze

11:05 Workshopronde 1 *

11:55 Presentatie: Bob de Raadt
'De psychosociale stress bij kind/ouders rondom een medische opname'

12:30 Lunchpauze

13:45 Muzikaal intermezzo
Aansluitend presentatie van Hanneke ter Beek
'Wat als ik..?'

14:30 Vragen beantwoorden/forumdiscussie met alle sprekers

15:00 Workshopronde 2^[1]_[SEP]

15:45 Afsluiting: Dr. Pieter van Dijkhuizen

16:00 Borrel

Workshops.

Op het voorjaarscongres:

1. Omgaan met het onverwachte

Workshopleider

Jozua van Duuren

In deze praktische workshop neemt Jozua jullie mee door verschillende scenario's die je in de zorg voor zuigelingen kunt tegenkomen. Deze workshop vraagt wel enige voorbereiding in de huidige richtlijnen van b.v. babyreanimatie.

Dit is een ideale gelegenheid voor o.a. kraamverzorgenden om praktijkgerichte kennis op te doen en actief deel te nemen. Heb je een specifieke casus die je graag wilt bespreken? Stuur deze dan van tevoren naar: info@hetzorgcongres.nl

Mis deze kans niet!

2.

In liefdevolle herinnering

Workshopleiders

Stichting living memories i.c.m. ouders van Jeftha

De ouders van Jeftha, geboren na 26 weken zwangerschap in Kroatië en gerepatrieerd naar Nederland met de verwachting dat hij zou overlijden, delen hun aangrijpende verhaal. Ze vertellen ook over de bijzondere film die door Stichting Living Memories is gemaakt ter herinnering aan hun zoon. Tijdens de presentatie worden enkele fragmenten van de film getoond. Daarnaast legt Stichting Living Memories uit waarom zij de stichting zijn begonnen, voor welke doelgroep zij zich inzetten, en hoe het proces van het maken van zo'n herinneringsfilm verloopt.

3.

Schuld; Een aanslag op je mentale welzijn

Workshopleiders

Hanneke ter Beek & Rosanne van Dam (verloskundige)

In deze workshop staat de vraag centraal: 'Hoe blijf je professioneel wanneer je als zorgverlener onterecht beschuldigd wordt?' en 'Hoe zorg je voor jezelf als mens?' We zullen specifiek kijken naar situaties waarin ouders boosheid uiten, bijvoorbeeld wanneer complicaties optreden tijdens of na een zwangerschap. Samen verkennen we hoe je als zorgverlener kunt omgaan met deze emoties en toch professioneel blijft handelen.

Heb je een specifieke casus die je graag wilt bespreken? Stuur deze dan van tevoren naar: info@hetzorgcongres.nl

4.

Als het anders loopt dan verwacht

Workshopleider

Ali van Dijk (medewerker advies & toerusting NPV)

'Elk nieuw leven is een wonder, kostbaar voor God vanaf het allereerste begin. Juist daarom is het belangrijk om stil te staan bij deze bijzondere start. Maar hoe ervaren ouders het gesprek hierover met hun verloskundige, gynaecoloog, neonatoloog of verpleegkundige wanneer de dingen anders lopen dan verwacht? Wat verwachten zij van zorgverleners?

Het vraagt tijd en aandacht om dit soort gesprekken te voeren en samen na te denken over de rol van geloof en levensvisie in de zorg voor nieuw leven. Ali, met veel praktijkervaring rondom dilemma's bij pril en kwetsbaar leven, begeleidt deze workshop. Daarbij maakt zij gebruik van persoonlijke ervaringen die ouders met de NPV-Advieslijn delen. Samen met Ali ga je op zoek naar antwoorden op deze en andere uitdagende vragen.'

5.

De kwetsbare zorgverlener

Workshopleiders

Johanneke Harteman & Bob de Raadt

In deze workshop staat de kwetsbare zorgverlener centraal. Zorg geven kan emotioneel en fysiek zwaar zijn, vooral wanneer je geconfronteerd wordt met moeilijke situaties, zoals verlies, heftige emoties van patiënten/ouders, of morele dilemma's. Hoe zorg je dan goed voor jezelf? Tijdens deze workshop gaan we dieper in op de balans tussen professionele betrokkenheid en persoonlijke kwetsbaarheid. We bespreken manieren om je eigen grenzen te bewaken, veerkracht op te bouwen en steun te vinden in je omgeving. Dit is een waardevolle sessie voor iedereen die in de zorg werkt en wil leren omgaan met de uitdagingen die bij dit werk komen kijken.

6.

De zorgverlener in rouw

Workshopleider

Thijs Aarten

(auteur 'Huilend vaderhart' ⁶)

In deze workshop, geleid door Thijs, staat het omgaan met rouw in de zorgverlening centraal, met de nadruk op het verlies van een kind. Thijs, ambulanceverpleegkundige, wordt soms geconfronteerd met het immense verdriet van ouders die hun kind verliezen. Dit thema is voor hem persoonlijk, omdat hij zelf een kind heeft verloren, wat hem een diepere verbondenheid geeft met de ouders die hij ondersteunt. Thijs neemt jullie mee in het ruwe landschap van rouw. We delen ervaringen en bespreken hoe je als zorgverlener staande blijft wanneer je eigen hart gebroken is. Daarnaast bespreken we hoe je ouders en gezinnen kunt begeleiden na het verlies van hun kindje.

Bijbelse inspiratie en professionele ontwikkeling.

Onze missie is om een congres te organiseren voor zorgprofessionals, al dan niet met een christelijke achtergrond, om hen bij te scholen. Het doel is om via verschillende sprekers en invalshoeken het onderwerp te belichten, met ruimte voor interactie en workshops die handvatten bieden voor de dagelijkse praktijk.

'Het-Zorgcongres' voelt zich uitgedaagd en verantwoordelijk om een congres te organiseren waarin het genoemde onderwerp centraal staat. We willen kennis en kwaliteiten delen en onze christelijke visie bespreekbaar maken en delen met de deelnemers.

⁶ Boekbespreking > www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_28.pdf - pag. 4-7.