

VaderKracht Centraal, nr. 27

Juli - augustus – sept. 2024,

3^e jaargang nr. 7.

Versie: 26-09-2024



© Bob de Raadt

Freelance Contextueel Maatschappelijk Werker – Methodisch Ouderbegeleider –
Pastoraal counselor - lid Connect2Grow > Connect2Fathers/Fathers4Fathers –
Auteur/boekenrecensent – Assistent onderzoek Verloskunde-Gynaecologie Erasmus MC
Sophia – Gastdocent Erasmus MC Academie – ROTTERDAM – blogger voor vakbond
CGMV – extern adviseur Veer-Krachtige Ouders.

www.bobderaadt.nl

www.bobderaadt.nl/vaderschap.php (interviews & boekrecensies)

www.bobderaadt.nl/connect2fathers.php (Rotterdams project ‘vaderschap’)

www.bobderaadt.nl/socialeverloskunde.php (kwetsbare zwangeren/risicofactoren)

www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php (magazine vaderschap & ontwikkelingen)

www.bobderaadt.nl/oudersenchristelijk geloof/Daddycation/betrokkenvaderschap.php

www.bobderaadt.nl/VaderKrachtCentraal.php : christelijk geïnspireerd magazine
(digitaal)

www.bobderaadt.nl/fathersmatters.php Vaders doen ertoe.

@ bobderaadt@live.nl

Ook op: LinkedIn – Instagram – You Tube: https://youtu.be/y9WX_gspePw

+ <https://www.youtube.com/channel/UC1XmtqO6KlofGRFNGlqNakQ>

Inhoudsopgave:

- Redactioneel (pag. 2)
- Agenda (pag. 4)
- Publicaties (pag. 5)
- Berichten (pag. 6)
- Boekenplank (pag. 7):
 - Coppens, Leony. (2024)
Iedereen kan het verschil maken – Trauma en veerkracht bij kinderen
Utrecht: Ten Have.
 - Henri Nouwen (2005, 2^e druk; oorspr. uitgave 1992 *'Life of the beloved'*) *Een parel in Gods ogen – Gedachten over de betekenis van een mensenleven* – Tielt: Uitg. Lannoo.
- **Israël:**
 - Connect2Israël – rubriek (pag. 10).
 - Teksten uit de Bijbel n.a.v. lezing van Jan Hamstra (10-09-2024) – pag. 14)
 - Bid vanuit de Bijbel voor Israël (gebedsoproep en bijbelteksten) – pag. 16.

Redactioneel

- (1) **Waarom 'VaderKracht Centraal'?**

Ten diepste is God onze eerste vader. God de Vader: Elohim, de Here, Jahweh, Adonai, 'Onze Vader' (zoals Jezus ons leert), El Shaddai, Jehova, Abba – Vader = 'papa', en nog veel meer van Zijn namen) onze eerste vader, omdat Hij onze Schepper, eigenaar en maker is. Hij is onze primaire Formeerder (Psalm 139). Van Hem stammen wij af. Hij heeft een doel met ons. Dat vraagt van ons een diepgaand besef van Zijn aanwezigheid, van Zijn perspectief, van Zijn dialogische existentie met ons. Zijn verbondenheid met ons en van Zijn verlangen naar ons. Een verlangen naar wederzijdsheid, naar een zinvolle, betekenisvolle en geïnspireerde omgang met elkaar. Hij ontvangt graag onze acceptatie van Hem in ons leven; onze verering en aanbedding; onze toewijding en afstemming met Hem. Onze wandel met Hem, waarin Hij zich gekend, erkend en herkend voelt/weet. Zijn Geest(kracht) in ons.

* In *'VaderKracht Centraal'* wil ik stilstaan bij die God als zijnde 'Onze Vader', de dierbare, gekende 'Abba', de wachtende, toerennende Vader (zoals bekend in het verhaal van Jezus over de 'verloren zoon', in Lucas 15 – prachtig geschilderd door Rembrandt van Rhijn). De Vader van Abraham, Izaäk en Jacob. De God van het Verbond (op de Sinai), met zijn volk Israël (het Joodse volk, Juda).

De Vader die Zijn Zoon Jezus (Messias, Gezalfde) Zijn geliefde Zoon noemt, in wie Hij Zijn welbehagen heeft. Wat een bijzondere relatie! God de Vader zoekt via Zijn Zoon Jezus van Nazareth, via Zijn lijden-sterven-opstanding-hemelvaart-maranatha een hersteld contact met de mens (ook in onze tijd, in onze generatie).

* Zijn Zoon Jezus,

 - als *verzoening* tussen Hem en de mens(en).
 - *Vergeving* van zonden (de breuk door de keuze van mensen; het afwijzen van God als Vader & Schepper; de eigenzinnigheid van de mensheid, diens keuzes voor een eigen godheid (een Toren van Babel, Baäls & Astartes, Satan/Duivel/gevallen engel, Beëlzebub, de mens als substituut subject-god).

- *Genade*, door God gegeven aan mensen als zij tot inkeer komen, als erkenning dat God, de Allerhoogste is, de Souverein Heer.
- *Leven* voor de dood en leven na de dood (toekomstperspectief; hiernumaals & hiernamaals; de dood is overwonnen > Pasen/ de Opstanding van Jezus; het lijden is geleden en is verleden tijd).
- * In '*VaderKracht Centraal*' besteed ik aandacht aan:
 - God de vader, voor ons mannen en vrouwen, vaders, echtgenoten/partners, zonen van onze aardse vaders.
 - Aan Zijn betekenis in ons leven als aardse vaders (partners, echtgenoten, in ons man-zijn) en hoe wij als mannen/vaders/echtgenoten/biologische vaders aan Zijn betekenis inhoud en vorm geven: Hem kennen, aanbidding, toewijding, stille tijd, (re)presentatie & naaste-zijn. 'Daddycation'¹, toegewijd vader-zijn, zoals dat ook wel genoemd wordt. Een mooie term voor 'toegewijd vaderschap'.
 - Aan Bijbelstudies en – lezingen;
 - aan Israël en de verbondsrelatie met Jahweh²
 - boekrecensies m.b.t. dit thema³
 - bijeenkomsten, berichten, podcasts en publicaties ⁴

Kortom: God de Vader, als hoogste context, als eerste Vader, die ons Zijn liefde en gerechtigheid heeft gegeven, kenbaar gemaakt in en door Zijn Zoon, Jezus van Nazareth, als inspiratiebron voor ons als vaders (mannen, partners, echtgenoten, zoon van onze eigen vader (en onze moeder), mooi samengebracht in het woord 'Daddycation'. En dat bedoel ik met de titel '*VaderKracht Centraal*'. Daar bedoel ik met dit online magazine een bijdrage aan te leveren.

Henk Medema (1950-2024): "Altijd heb ik ervaren dat de Vader erbij is".⁵

- (2) Vandaag is het 6 augustus als ik dit 'redactioneel' schrijf. 6 Augustus is de herinneringsdag aan de eerste atoombom die boven Hiroshima tot ontploffing werd gebracht. Met een verwoestende uitwerking, met veel slachtoffers en langdurige schade. 6 Augustus 1945 staat in de geschiedenisboeken als een keerpunt in de geschiedenis. Na de 'koude oorlog' leek de kou uit de lucht qua dreigingen met het gebruik van atoom- en kernwapens. Vandaag de dag is die dreiging inmiddels groter dan ooit. Een gevaarlijk wapen in de hand van machthebbers, dictaturen en ideologische fanatici. Hun macht is van het allergrootse en allerhoogste belang. Vijandsdenken, die geen ruimte laat voor dialoog, voor samenwerking, vredesinitiatieven, medemenselijkheid en invulling van het 'grote gebod' dat door Yeshua Messias, Jezus de Zoon van God, gegeven is. Ter navolging.

¹ Met dank aan Stephen van der Ley en zijn boek met de gelijkkluidende titel >> Stephen van der Ley (2020) *Daddycation. Toegewijd vader zijn* – Heerenveen: Uitg. Ark Media.

² Jonathan Sacks (2020) *Genesis, boek van het begin* – Middelburg: SkanDalon.

³ www.bobderaadt.nl/documents/vadergids/DADDYCATION.pdf

⁴ www.bobderaadt.nl/vadergids.php - www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php

⁵ Ned. Dagblad, 24-09-2024, pag. 5, in memoriam, door Gerald Bruins - www.nd.nl/geloof/evangelisch/1240006/het-geloof-van-uitgever-henk-medema-1950-2024-verdiepte-zich- ; ook in: www.cvandaag.nl/102849-evangelische-publicist-henk-medema-74-overleden

*Momenteel woeden er veel oorlogen (zo'n 50) in deze wereld. Sommige oorlogsgebieden zijn bekend en komen dagelijks in de krant of op het journaal. Andere oorlogen zijn amper in het nieuws, vergeten, verborgen, niet interessant als wereldnieuws, terwijl daar net zoveel destructie plaatsvindt of zelfs nog meer. Er vindt een soort willekeur plaats, naast misschien een soort verzadiging van oorlogsnieuws en beklemmende journaalbeelden. Landen, die met actieve oefeningen bezig zijn als voorbereidingen op een offensieve kernoorlog. Heel bedreigend en destructief. Regelmatig wordt er gesproken over 'de 3^e wereldoorlog'.

*Ik mis de internationale vredesstichters, die resultaten boeken en die rekening houden met de burgerbevolking. Ik mis protesten tegen de toenemende behoefte aan wapensystemen (ter verdediging), de groter wordende defensiebudgetten, de bewapeningswedloop die in de afgelopen jaren weer gegroeid is. Ik mis het besef van de enorme destructie die mondiaal dreigt, als deze wapensystemen gebruikt worden. We zien de destructie in Oekraïne, in Afrikaanse landen: geweld, vluchtelingenstromen, armoede, onderdrukking, verminkingen, kindsoldaten etc. Barry McGuire zong in 1965 de protestsong 'Eve of destruction'⁶ en dat geldt in deze eeuw ook. Wat ik rond 4 augustus j.l. als enorme dreiging zag aankomen, is tot nu toe (anno 09-09-2024) nog niet in gang gezet. De dreiging blijft, met een grote catastrofe als impact. De wereld verkeert in een onzekere situatie; in afwachting van een eventuele escalatie van oorlogsgeweld in het Midden-Oosten.

- Op 7 oktober 2024 is het een jaar geleden, dat de terroristische organisatie Hamas en tevens de officiële regering van de landstrook Gaza c.q. deze Palestijnse staat een verwoestende en verminkende aanval deed op een aantal dorpen nabij Gaza. Hamas heeft toen ruim 1200 Israëliërs gedood en zo'n 240 mensen ontvoerd en in gijzeling genomen. Op de eerste dag van deze ramp voor het Joodse volk, op een sabbat, was de veroordeling van deze actie van Hamas luid te horen. De kritiek op Hamas c.s. is verdwenen: geen stop van wapenleveranties aan deze terreurorganisatie; integendeel en de raketbeschietingen vanuit Gaza zijn gewoon doorgedaan. Geen kritieken en klachten over de besteding van materialen en goederen voor het maken van een kolossaal ondergronds tunnelstelsel. Geen beperkingen en sancties vanwege de smokkelroutes tussen Gaza en Egypte. Geen uitzicht op de opheffing van de gijzelingsactie; gegijzelden die nu bijna een jaar vastzitten. 'Bring them home' is de dagelijkse slogan van protesterende familieleden. Onderhandelingen, die steeds weer opgeschort worden, door nieuwe eisen. Deze oorlog heeft dramatische gevolgen, voor alle betrokkenen. Het menselijk leed (wederzijds), de oorlogsschade, de economische gevolgen, de voedingsbodem voor wraak en vergelding, broze vredesinitiatieven en vele andere consequenties. Ooit gaven twee broers, Ishmaël en Izaak het goede voorbeeld: hun verzoenende ontmoeting bij de begrafenis van hun vader⁷. Lees daarover in het boek *De God van Abraham, Isaak én Ishmaël – Eén Weg naar vrede in het Midden-Oosten*, van Jaap Bönker⁸.

⁶ www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=barry+mcguire+eve+of+destruction

⁷ Genesis 25: 9. Zie: www.theologie.nl/de-begravenis-van-abraham-cs/

⁸ Uitg. Timotheüs, 2^e herziene druk, juni 2011; ISBN 978-90-79895-00-7. Recensie in VaderKracht Centraal : www.bobderaad.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_22.pdf - pag. 27-28 + www.bobderaad.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_21.pdf - pag. 4-5.

Agenda:

✚ CENTRALE STUDIE Jan Hamstra is een Gorcumse ondernemer en verzorgt regelmatig lezingen tijdens verschillende kerkdiensten. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van Stichting Ontmoeting, een samenwerkingsverband van twaalf kerken in Gorinchem.

S P R E K E R : J A N H A M S T R A Jan zal ons aan de hand van verschillende Bijbelpassages en teksten, meenemen naar de actuele situatie in Israël. Hoe kijken wij zelf tegen Israël aan? Hoe gaan we om met berichten uit de media, en hoe kunnen we de realiteit achter deze berichten doorgronden? Welke bronnen kunnen we raadplegen om een helder en waarheidsgetrouw beeld te vormen?

10 SEPTEMBER 2024 T H E M A : I S R A E L Inloop en koffie vanaf 19:45, aanvang 20:00 U B E N T V A N H A R T E W E L K O M ! Bob de Raadt - Sofie Achterberg - René Verhoeks Heeft u vragen? Of wilt u graag meer informatie? Mail dan naar: reneverhoeks@ziggo.nl VEG De Ark - Kennelweg 14, Gorinchem



MANNENDAG

2 nov. 2024: 9.30 – 14.30

Worship, onderwijs (Q&A) en ontmoeting

Kosten: 10,- pp incl. lunch – koffie/thee
Bij aanvang: **CONTANT** geld meenemen
Inschrijven (vóór 30 okt.)
Via: mannendaggorinchem@gmail.com

SPREKER
WILLEM DE VINK

THEMA
MANNEN EN EMOTIES

De Ark – Gorinchem
Kennelweg 14

Publicaties:

- www.vakbladvroeg.nl/laat-kinderen-met-traumatisch-verleden-niet-in-de-kou-staan/
Gepubliceerd op 14-08-2024. Boekrecensie van het boek van Leony Coppens (2024) *Iedereen kan het verschil maken – Trauma en veerkracht bij kinderen.*
- Nunn, Philip (2019) Betere vaders – God laat ons als Vader zien hoe wij goede vaders kunnen zijn; in: *Metamorfose – Magazine voor pastoraat en hulpverlening*; 1^e kwartaal 2019, 28^e jaargang, nr. 121⁹ – ISSN 2032-1953, pag. 29-31. Bron: www.philipnunn.com – articles.
“Wanneer je gezegend bent met een goede vader, zal je je kinderen onbewust en soms ook bewust behandelen zoals je vader jou behandelde. Wanneer je vader behoorlijk

⁹ Themanummer: Vaderschap: voorrecht én verantwoordelijkheid.

egoïstisch, onredelijk, wreed of simpelweg afwezig was, zal je dit waarschijnlijk compenseren door te proberen precies het tegenovergestelde te zijn voor jouw eigen kinderen. Wanneer je in de verdrietige situatie zit dat je geen vader hebt, weet dan dat onze God een “Vader van de wezen” is (Psalm. 68:6) en altijd zal zijn. Wat voor vader ben *jij*? Als christen hebben we het perfecte rolmodel voor vaderschap in God zelf. Denk eens na over de volgende manieren waarop God handelt als Vader:

- 1. Hij bevestigt (Matt. 3:17; Matt. 17:3-5)
- 2. Hij geeft (Matt. 7:11)
- 3. Hij onderwijst (Joh. 8:28; Joh. 14:24, Joh. 14:31, Hebr. 5:8, Matt. 28:20)
- 4. Hij corrigeert (Hebr. 12:9-11, Spr. 3:11-12)
- 5. Hij doet het voor (Joh. 5:19).
- Arthur Alderliesten (directeur van Schreeuw om leven) pleit voor ‘Betrek man meer bij onbedoelde zwangerschap en een mogelijke abortus’: Hulpverlening aan mannen zal expliciet aangeboden moeten worden. Betrek de partner erbij als de vrouwelijke hulpvrager dat wil. Het helpt om mannen en vrouwen samen te laten praten over wat een abortus betekent, maar ook hoe de keuze voor het leven eruit zal zien.¹⁰
- Biesheuvel, Willem (2024) *Aangenomen door de Vader – Leven vanuit de rijkdom van onze geestelijke adoptie* – Uitg. Peace bij the Spirit Series Volume 8 (PSS8), Halle, België. (recensie-exemplaar).^{11, 12}

Berichten:

- Ik kreeg van Uitgeverij Scholten bericht, dat zij gestopt zijn met hun uitgave van het magazine ‘Gewoon papa’. Vier edities heeft dit prachtige en informatieve blad gekend. Ik heb middels een interview aan het derde nummer mogen meewerken¹³. Van de verschillende edities heb ik recensies¹⁴ geschreven. Jammer dat ‘Gewoon papa’ verdwijnt. Het was een mooi, bemoedigend blad voor ‘aardse’ papa’s, die hun verbondenheid met hun hemelse Vader adequate invulling willen geven. Ik vond het inspirerende en voorbeeldgevende edities. Mogelijk verschijnt er in de toekomst een ‘mannenmagazine’. De toekomst zal het leren. Bij deze wil ik Uitgeverij Scholten en de redactie bedanken voor het hebben uitgegeven en inhoud geven van ‘Gewoon papa’. Het was een nuttig initiatief.
- Boek: *The Surprising Rebirth of Belief in God* (2023), geschreven door Justin Brierley. Artikel over dit boek in Ned. Dagblad, 18-08-2024 (Justin Brierley): ‘Er is een opwekking op gang aan het komen in de Engelstalige wereld’, met berichten over Ayaan Hirsi Ali, Tom Holland, Jordan Peterson en Louise Perry. Artikel verscheen

¹⁰ Artikel van Arthur Alderliesten in Ned. Dagblad, 12-09-2024, opinie&debat; pag. 16. N.a.v. het symposium ‘Mannen, onbedoelde zwangerschap en abortus’.

De vrouw beslist bij een onbedoelde zwangerschap over haar eigen lichaam en het leven van het ongeboren kind dat erin groeit. Maar hoe zit het dan met de mannen die betrokken zijn bij onbedoelde zwangerschap en abortus? Welke rol hebben zij en hoe gaan we hier als kerk, hulpverleners en maatschappij mee om? Tijdens het symposium, dat op woensdagavond 18 september in de Schakel te Nijkerk plaatsvindt, zal op deze vragen worden ingegaan. www.schreeuwomleven.nl/symposium/

¹¹ Zie ook:

www.bobderaadt.nl/documents/vadergids/PowerPoint_Aangenomen_door_God_de_Vader_Willem_Biesheuvel.pdf

¹² Zie op: www.bobderaadt.nl/documents/vadergids/Masters_Thesis_Willem_Biesheuvel.pdf

¹³ www.bobderaadt.nl/documents/fathersmatters/Artikel_Bob_de_Raadt_Gewoon_papa.pdf

¹⁴ Bijv. in: www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_15.pdf - pag. 2-3.

eerder in het tijdschrift *The Spectator*. Brierley maakt ook een podcast onder dezelfde titel.

Boekenplank:

Coppens, L. (2024)

Iedereen kan het verschil maken – Trauma en veerkracht bij kinderen

Utrecht: Ten Have (239 pp; €22,99).

Veerkracht mobiliseren

Door: Bob de Raadt, boekenrecensent, www.bobderaadt.nl

Wat een impact hebben traumatische gebeurtenissen op de ontwikkeling van (jonge) kinderen! Je kunt je ook afvragen: ‘Welke invloed hebben kindermishandeling, seksueel misbruik, armoede, vroeg overlijden van een ouder, discriminatie, uithuisplaatsingen en vormen van jeugdopvang, middelengebruik van ouders, oorlogservaringen, emotionele verwaarlozing op de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen?’ Wie ziet hun moeite en nood? Hoe helpen wij hen als medemensen en als zorgverleners dat zij zich gezien en gehoord voelen?

Leony Coppens is orthopedagoog en klinisch psycholoog. Zij is gespecialiseerd in traumabehandeling bij kinderen en gezinnen en heeft jarenlange ervaringen met het geven van behandelingen aan deze doelgroep. Zij pleit voor een traumasensitieve en veerkrachtversterkende aanpak, die helpend is voor kinderen en die opvoeders en betrokkenen in staat stellen om de inzet van hun eigen mogelijkheden qua steun en motivatie te versterken. Om zodoende persoonlijke hulpbronnen en omgevingshulpbronnen te mobiliseren. De auteur heeft het boek als volgt ingedeeld: theoretische informatie, die telkens wordt ondersteund door zeer persoonlijke interviews en aan het eind van elk interview staat een overzicht van veerkrachtbronnen van degene die geïnterviewd is. Een boeiende aanpak waarbij het belang van traumasensitief en veerkrachtversterkend werken effectief wordt geïllustreerd.

Het theoretisch gedeelte gaat over: het belang van een goede start (over de ontwikkeling van de hersenen in de zwangerschapsperiode en tijdens de eerste levensjaren, en de invloed van chronische stressfactoren), over ingrijpende jeugdervaringen (opgroeien in armoede, racisme, verwaarlozing, mishandeling), wat je als kind gaat geloven over jezelf, anderen en de wereld (zelfbeeld, ‘pleasen’, het ‘onzichtbare koffertje’, onveilige gehechtheid), de impact van trauma en hoe te reageren op trauma en tot slot het verwerven van veerkracht.

Coppens noemt vier effectieve pijlers van veerkracht:

1. Sociale steun, in het bijzonder relaties met ondersteunende volwassenen, die het positieve verschil maken (bijv. familieleden, leraren, een politieagent).
2. Een gevoel van controle en geloof in eigen kunnen.
3. Zelfregulatie- en copingvaardigheden.
4. Bronnen van geloof, culturele tradities, hoop en zingeving.

Dit zijn de persoonlijke (interne) en de omgevingsgerelateerde (externe) hulpbronnen, die elkaar onderling beïnvloeden.

De interviews vertellen de persoonlijke verhalen, die de beschadigende invloed van diverse vormen van trauma laat zien. Het zijn meeslepende interviews. Als lezend voel je mee met de onmacht, het lijden, het verdriet, de boosheid en de loyaliteit van betreffende personen: Zilla en Marlene, David en Jeen, Martha en Jacky, Lily en Kevin, Mohammed en Ingrid, Mellody

en Israël. Overlevers! En hoe zij in die overlevingsmodus mensen ontmoeten die hun talenten, hun inzet, hun kracht en hun ervaringen zien. Zij maken het verschil voor de hoofdpersonen in het boek. Hun woorden, hun vertrouwen in hen, de ideeën die zij aanreiken. Uiteindelijk heeft elke geïnterviewde een indrukwekkend lijstje van veerkrachtbronnen. Niet de focus op de problemen. Wel de focus op factoren die de invloed van trauma kunnen veranderen, verminderen. Een belangrijke manier van kijken, ontmoeten, hulpverleners en zorgdragers.

'Iedereen kan het verschil maken' biedt een belangrijke (zorg)visie om traumasensitief en veerkrachtbevorderend te werken met kinderen met traumatische gebeurtenissen in hun leven. De geïnterviewde personen bevestigen het belang van deze aanpak. Het boek geeft belangrijke theoretische informatie en veel praktische (methodische) tips om kinderen met een traumatisch verleden op te vangen en te begeleiden. Het is een oproep aan elke hulp- en zorgverlener om signalerend en sensitief om te gaan met trauma's en om daar veerkrachtig handreikingen in te bieden.

Het boek leest prettig, de persoonlijke interviews zijn boeiend om te lezen en de indeling is overzichtelijk. Waardevol zijn alle overzichten van veerkrachtbronnen die uiteindelijk de geïnterviewden geholpen hebben om de invloed van het kindertrauma te verminderen en om krachtig in het leven te staan. Een inspirerend boek, dat hopelijk een groot lezerspubliek zal krijgen. Van harte aanbevolen.¹⁵



Henri Nouwen (2005, 2^e druk; oorspr. uitgave 1992 'Life of the beloved') *Een parel in Gods ogen – Gedachten over de betekenis van een mensenleven* – Tielt: Uitg. Lannoo; ISBN 978902096061.

¹⁵ Vindplaats: www.vakbladvroeg.nl/laat-kinderen-met-traumatisch-verleden-niet-in-de-kou-staan/ Gepubliceerd op 14-08-2024.

Een betekenisgevende God

In dit boek gaat Henri Nouwen in op de uitdaging van zijn vriend Fred Bratman, een journalist van de New York Times, die hem vroeg: 'Hoe moeten mijn collega's en ik, die allemaal doordrenkt zijn van de westerse, gesecculariseerde cultuur, nu een geestelijk leven leiden? Henri Nouwen pakte de handschoen op en probeert hen in dit boek duidelijk te maken wat geloven is. Wat het betekent om 'Geliefd te zijn door God'. 'Jij bent de Geliefde'. Nouwen probeert dat duidelijk te maken in de taal van de moderne mens, die op zoek is naar de betekenis van God in het persoonlijk leven. Een betekenisgevende God.

Hoop

In de proloog introduceert Henri Nouwen de persoon van Fred Bratman en diens cultuur. "Spreek met ons over de honger van ons hart, over onze verlangens en onze hoop, over vertrouwen, over liefde. Spreek met ons over een perspectief dat onze steeds wisselende toekomstverwachtingen te boven gaat. Spreek met ons over een stem die diepere snaren raakt dan het lawaai van onze massamedia. Ja, spreek met ons over iets dat groter is, iemand die meerder is dan onszelf. Spreek met ons over God..." Over de geïnteresseerde, omarmende God. God die sprak tegen Jezus, de Gezalfde: 'Gij zijt mijn Zoon, de Geliefde; in U heb ik mijn welbehagen'.

Zelfafwijzing

En dat is wat anders dan de wereld van "Je voldoet niet aan de eisen, je bent lelijk, waardeloos, ongewenst, overbodig, je deugt niet; door verkeerde woorden of door eigen interpretatie: 'de val van zelfafwijzing' (p. 25). Nouwen spreekt over 'zelfafwijzing als niet meer dan een neurotische uiting van innerlijke onzekerheid'. "Maar achter een neurose gaat bijna altijd het donkere gat van een veel dieperliggend menselijk probleem schuil; het gevoel dat je er beter niet had kunnen zijn." Een pijnlijk zelfbeeld, dat kwetsbaar en raakbaar maakt. Nouwen schrijft "de basis van het menselijk bestaan is dat wij, ieder afzonderlijk, geliefd zijn". Dat mogen we beseffen, internaliseren, ontvangen. Dat is Godsliefde voor ons, zichtbaar gemaakt door Zijn Zoon, Jezus, de Gezalfde, Messias. Nouwen nodigt de lezer uit om in dit beeld van 'de geliefde' dieper te groeien. "de geliefde te worden".

1. Nemen 2. Zegenen 3. Breken en 4. Delen

Hij werkt dat uit via de woorden: 1. Nemen 2. Zegenen 3. Breken en 4. Delen.

- Nemen: verkiezen, door God uitverkoren zijn; je bent uniek, bijzonder, en een kostbaar wezen/persoon. Dat is Gods zicht op jou: jouw positie in Zijn ogen. "Durf te accepteren dat jij uitverkoren bent tot Gods geliefde". "Ik ben een parel in Zijn ogen".
- Zegenen: bevestigen, onderstrepen dat iemand een Geliefde is. Goed spreken van iemand, goede dingen zeggen over iemand; iemand bemoedigen, waarderen, positief bejegenen; openstaan voor Gods aanwezigheid en aandacht. En: 'Wie gezegend is, zegent altijd'; zegent zelf, is zelf tot zegen.
- Breken: ons breekbaar bestaan, onze gebrokenheid. "We zijn geneigd om weg te lopen van de angst en de verscheurdheid die het gevolg zijn van afwijzing, verwerping, smaad en emotionele manipulatie". Voorbij de pijngrens, afzien zoals sporters doen. Nouwen noemt het 'onze gebrokenheid onder Gods zegen stellen'.
- Geven: met het oog op de ander. Iets voor een ander doen. Onze gaven/talenten, capaciteiten horen bij ons mens-zijn: vriendschap, vriendelijkheid, geduld, blijdschap vrede, vergeving, zachtmoedigheid, liefde, hoop, vertrouwen etc.

Bemoedigend boek

Henri Nouwen probeert aan de hand van deze woorden en begrippen de bijzondere band tussen God en Zijn geliefde kinderen inhoud te geven. Op deze manier mag je dit boek als zegen ontvangen; een hulpmiddel om uit je eigen ‘val van zelfafwijzing’ te kruipen en stil te staan bij Gods ontfermende liefde, zichtbaar geworden in Zijn Zoon, die wandelde op aarde. Je mag het boek ontvankelijk lezen, om Gods liefde te ontmoeten en diep te beseffen. Dan weet je dat je ‘Geliefd’ bent. Kortom: een bemoedigend boek!



ISRAËL

Connect2Israël:

Connect2Israël (04-07-2024)

- Tijdens de pinksterconferentie Opwekking is dit jaar o.a. gecollecteerd voor het project Bezel-El van de Joods-messiaanse gemeente HaMayaan in Kfar Saba. De collecte bracht het prachtige bedrag van 6000,00 euro op. Met dit project wordt d.m.v. creatieve therapie hulp verleend aan getraumatiseerde volwassenen en kinderen, slachtoffers van de aanslagen op 7 oktober 2023. Bron: 'Israël gemeentenieuws - Comite Gemeentehulp Israël, juni 2024; www.comitegemeentehulpisrael.nl/doneren
- Psalm 122 roept ons op te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Bid dat deze Psalm en dit gebed wereldwijd in de kerken mag klinken.
- Bid dat God ons de moed en wijsheid geeft om op te staan tegen groeiend antisemitisme wanneer dit zich voordoet.
- Bid voor alle slachtoffers - in welke vorm dan ook - van de huidige oorlog tussen Israël en haar vijanden.

- Bid voor degenen die nog steeds gegijzeld zijn: dat zij levend verenigd mogen worden met hun families.
- Bid dat de voedselleveringen en -transporten vanuit Israël aan Gaza voor de hele wereld zichtbaar mogen zijn.

Connect2Israël (11-07-2024):

- Christenen voor Israël heeft aan het zomernummer van '*Israël Aktueel*' een bijlage toegevoegd over het thema antisemitisme: 'Antisemitisme is probleem van ons allemaal' - www.cvi.nl
- Er heerst angst onder de inwoners van Judea en Samaria dat zij te maken zullen krijgen met de terreur zoals we die hebben gezien in oktober 2023. Bid om bescherming van de inwoners van Judea en Samaria.
- Israël Today geeft een dagelijkse nieuws-update van actuele gebeurtenissen in Israël: www.israeltoday.nl
- Christenen voor Israël heeft een livestream met belangrijke thema's en studies: www.youtube.com/c/christenenvoorisrael/videos
- Bid om een geestelijke doorbraak: zowel voor Israël als haar vijanden: dat zij de liefde en de genade van Jezus Messias mogen leren kennen.

Connect2Israël (18-07-2024)

- Ook in deze vakantietijd is voorbede voor het Joodse volk en Israël van belang. Er zijn dagelijks beschietingen met raketten op het noorden van Israël. Uit dat gebied zijn sinds 8 oktober 2023 duizenden inwoners geëvacueerd naar veilige plekken in Israël. Zij wonen al maanden in hotels, in afwachting op de mogelijkheid om terug te keren naar hun woningen in het noorden van Israël.
- Elke donderdagavond wordt er in Amersfoort een stille tocht gehouden. Een groep deelnemers loopt van het stadhuis naar de synagoge van Amersfoort. Reden: om solidariteit te laten zien en steun te betuigen aan de Joodse gemeenschap in Amersfoort en Nederland. Een mooi initiatief.
- Bid voor alle slachtoffers van deze oorlog. En dat de vijanden van Israël tot inkeer mogen komen en de Here Jezus als hun Messias mogen gaan zien.
- Bid voor het Joodse volk zelf, vanwege de onderlinge spanningen en tegenstellingen. Jahweh kent Zijn volk en Hij heeft een verbond met hen gesloten.

Connect2Israël (25-07-2024)

- Informatie over de huidige rechtszaak tegen Israël bij het Internationaal Hoog Gerechtshof: www.hetrial2024.org/nl/ Het decreet dat een aantal christelijke leiders hebben opgesteld, is te vinden op: www.thetrial2024.org/wp-content/uploads/2024/07/Decree-A4-1.pdf
- Bid dat de Here God Zijn volk leidt. Juist in deze spannende tijden. En dat de omringende volken Jahweh zullen erkennen als de Almachtige.

Connect2Israël (01-08-2024):

- Israël wordt in het nauw gedreven. Zowel binnen de grenzen van Israël, met onrust en verdeeldheid, als buiten haar grenzen, met landen die zich tegen het volk van Jahweh keren. Vergelijkbaar met Psalm 83. Er is tegenstand tegen de Messias, de Gezalfde, de Koning der koningen en de Heer der heren: Jezus, de Christus, de komende Koning. De samenspanning tegen Israël en het Joodse volk groeit (Psalm 2).
- Het Joodse volk kreeg in 1948, moet toestemming van de toenmalige Verenigde Naties, hun eigen staat Israël. De Arabische staten hebben toen de oprichting van de Joodse staat niet erkend. Een eigen (t)huis in Israël. Veel Arabische landen erkennen Israël nog steeds niet.
- Hamas is erin geslaagd om op 7 oktober 2023 en daarna de vijandschap tegen Israël en het Joodse volk te mobiliseren en op scherp te zetten. Met als gevolg veel burgerslachtoffers, schade aan woningen en wegen, groeiend onderling wantrouwen, mislukte onderhandelingen op vrede, grote militaire dreiging, vergroting van defensiebudgetten, groeiende wanhoop en op meer (gewelds)escalatie in het Midden-Oosten.
- In de Israël Nieuwsbrief (nr. 86, juli 2024) doet Christenen voor Israël verslag van activiteiten in verschillende landen om het Joodse volk juist nu te steunen: met gebed, met zegening, met solidariteitsbijeenkomsten en hulpverlening.
- Steun in uw gebed het Joodse volk in deze benauwende tijd. Bid om de genade en vrede van onze Messias, ook voor Zijn volk. Bid om troost en kracht voor alle slachtoffers, dat zij de verlossing en de verzoening met Jahweh leren kennen. De ontmoeting met Jezus, de Zoon van God, Vredevorst bracht een inkeer teweeg en dat zorgde voor een verandering bij mensen. Die inkeer en dat herstel hebben we vandaag de dag ook nodig. Totdat Hij (terug)komt.

Connect2Israël: (08-08-2024)

- De dreiging op het Joodse volk in Israël wordt door Iran en Hezbollah (Zuid-Libanon) steeds verder opgevoerd. Op het moment dat ik dit schrijf (donderdagochtend 08-08-2024) weet ik niet wat zich de komende uren/dagen zal ontwikkelen aan oorlogsgeweld op Israël. Beiden dreigen met heftige, ongekende vergeldingen; zwaarder dan de aanval van Iran op Israël op 13 april j.l.
- De wereld wordt opgeroepen om voor Gods volk te bidden. Dat de Here God Zijn volk beschermt! Lees de oproep in de bijlage (zie link). Voor meer informatie: <https://t.me/jenniferguette/3891> Jennifer organiseert dagelijks via Zoom een gebedsbijeenkomst als steun voor het volk van Israël; van 18.00-20.00 uur (Ned. tijd). Zie ook op: <https://planthopeisrael.com>
- Ik volg de nieuwsberichten uit Israël via diverse kanalen: Daniël Keijzer geeft regelmatig nieuws via zijn gebedsapp. Mocht u zijn gebedsapp willen ontvangen, dan kunt u hem een mailtje sturen: daniel.keijzer@gmail.com Website: www.life4israel.nl
Via Christenen voor Israël - www.christenenvoorisrael.nl/livestream - en via Israël Today (met dagelijkse nieuwsberichten: www.israeltoday.nl/read/israelnieuws/). Informatie en achtergrondberichten, die een belangrijke tegenhanger zijn van het reguliere nieuws.
- We bidden dat de terreurdreiging mag afnemen en dat de gegijzelde Israëliërs vrij zullen komen. We bidden voor een vreedzame samenwerking tussen Arabieren en

Israël; voor de nakomelingen van Izaak en Ishmaël. Bid om de vrede van Jeruzalem, Psalm 122.

Connect2Israël (19-08-2024)

- Afgelopen dinsdag was het Tisja Beav, een nationale dag van rouw onder het Joodse volk. Op die dag werd gerouwd, gebeden en gevast. De verwoesting van de Eerste Tempel wordt dan herdacht, alsook de verwoesting van de Tweede Tempel. Wereldwijd is door christenen met het Joodse volk meegedaan met vasten en gebeden. Lees Jes. 56:7 en het boek Klaagliederen.
- Bid, dat de huidige diplomatieke druk op de vijanden van Israël (Iran, Hezbollah, Hamas) invloed zal hebben en dat het een verwoestende oorlog zal voorkomen.
- Maak gebruik van: www.israelplatform.nl/weekbrief/weekbrief.pdf
- Bid Jeruzalem vrede toe.

Shalom, Bob de Raadt.

Connect2Israël (08-08-2024):

- Dinsdagavond a.s. bent u van harte welkom bij de centrale bijbelstudieavond met Jan Hamstra. Recent preekte hij in onze gemeente o.a. over Israël. Hij zal op 10 september een vervolg geven aan deze preek met een verdiepende studie. Van harte aanbevolen.
- Daniël Keijzer heeft de afgelopen week weer op een indringende manier verslag gedaan van de gebeurtenissen in Israël, Gaza, Judea & Samaria (het Hartland, de Westbank) en de hevige beschietingen vanuit Zuid-Libanon. Zijn oproep is: "Laten we aanhoudend blijven bidden voor de troon van genade voor bescherming, troost, genezing en herstel van het Joodse volk".
- Op onze wekelijkse gemeentebidstond bidden we voor Israël en het Joodse volk. Bid u mee?

Connect2Israël (12-09-2024)

- Afgelopen dinsdagavond heeft Jan Hamstra in een boeiende lezing ons veel denkstof verschaft over Israël en de huidige situatie waarin het Joodse volk zich bevindt. De geluidsopname is via de Arktualiteiten beschikbaar, evenals de Bijbelsteksten, waarnaar Jan in deze centrale studie naar verwezen heeft ¹⁶.
- Aanvankelijk zou Daniël Keijzer op 10 september bij ons te gast zijn voor een lezing, maar door de actuele omstandigheden in Israël zag hij geen gelegenheid om naar Nederland te reizen. In zijn gebedsapp-bericht van 11-09-2024, nr. 340 doet hij weer uitgebreid verslag van de gebeurtenissen in Israël en de strijd waarin het Joodse volk gewikkeld is. Een aanslag, waarbij een Israëliische soldaat die in een bushalte op de bus staat te wachten, gedood wordt, omdat een chauffeur met een vrachtwagen dit bushokje verpletterd. De zorg binnen Israël is, dat - onder invloed van Iran - er weer meer aanslagen zullen worden gepleegd in Israël, om onrust en chaos te creëren.

¹⁶ Deze Bijbelteksten staan elders in dit nummer van *VaderKracht Centraal* vermeld.

CENTRALE STUDIE thema: Israël Verwijzingen naar Bijbelteksten:

- Jakobus 1:5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.
- Spreeken 3:7 Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade.
- Johannes 7:24 Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel.
- Psalm 97:2 Donkere wolken zijn rondom Hem, gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.
- 2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
- Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
- Deuteronomium 7:6 Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.
- Romeinen 11:15 Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?
- Psalm 2 Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!
- Jeremia 16:16 Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HEERE, dat zij hen moeten opvissen. En daarna zend Ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg en van elke heuvel, en uit de kloven van de rotsen.
- Lucas 1:32-33 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.
- Handelingen 1:3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.

- Deuteronomium 4:30 Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, in later tijd, dan zult u terugkeren naar de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzamen.
- Deuteronomium 30:1-3 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied.
- Jeremia 30:3 Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaders gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen.
- Jeremia 9:11 Ik zal van Jeruzalem steenhopen maken, een verblijfplaats van jakhalzen, Ik zal van de steden van Juda een woestijn maken, zodat niemand er meer woont

Bid vanuit de Bijbel voor Israël

- Jesaja 41: 8-11

Maar u Israël , Mijn dienaar, u, Jacob die Ik heb uitgekozen, het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad, u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie Ik zei: u bent Mijn dienaar, Ik heb u gekozen, Ik heb u niet verworpen. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. IK sterk u, ook help IK u, ook ondersteun IK u met Mijn hand die gerechtigheid werkt. Zie zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die in woede tegen u ontstoken zijn. Zij worden als niets, zij zullen omkomen, de mannen die u aanklagen.

- Bid deze tekst uit over Israël . Bijv:

Heer, Israël is Uw volk, U hebt hen uitgekozen. Heer, dank U wel dat U hun God bent en dat U hen zult sterken, helpen en ondersteunen met Uw heilrijke rechterhand! Wil hen beschermen Heer tegen de aanvallen van de vijand. Dank U Heer dat U zelf de vijand zult bestrijden zodat zij worden als niets! Dank U Heer dat voor U niets onmogelijk is!

- Psalm 20:8-10

Dezen vertrouwen op strijdwapens en die op paarden, maar wij zullen de naam van de HEERE, onze God in herinnering roepen. Zij kromden zich en vielen, maar wij zijn opgestaan en staande gebleven.

HEERE verlos: Moge die Koning ons verhoren op de dag dat wij roepen.

Here ik bid dat uw volk niet op hun eigen kracht en wapens zullen vertrouwen, maar dat ze zich U, hun God, zullen herinneren en U zullen gaan aan roepen en

op U zullen gaan vertrouwen! Heer verlos hen van hun vijanden en hoor hun roep en antwoord hen!

- Psalm 83
 2. O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o God!
 3. Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog.
 4. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.

 - 5. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.
 - 6. Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd; dezen hebben een verbond tegen U gesloten
 - 7. de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten,
 - 8. Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de bewoners van Tyrus.
 - 9. Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten, zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. Sela
 - 14. Mijn God, maak hen als een werveldistel, als stoppels voor de wind.
 - 15. Zoals vuur een woud verbrandt, zoals de vlam de bergen verzenegt,
 - 16. achtervolg hen zó met Uw storm, jaag hun schrik aan met Uw werfelwind.
 - 17. Bedek hun gezicht met schande, dan zullen zij, HEERE, Uw Naam zoeken.
 - 18. Laten zij beschaamd en door schrik overmand zijn tot in eeuwigheid, laten zij rood van schaamte worden en omkomen.
 - 19. Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is HEERE! – U alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde.
-
- Bid deze psalm over Israël uit! Proclameer het! (proclameren is hardop uitspreken van Gods Woord.) Proclamatie is in het geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort “toverspreuk”, maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist! (Hebr.4:12, Jes. 55:11, Rom 10: 17 (Citaat van Derek Prince).
 - Psalm 18: 2. Hij zei: Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte.
 3. De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.
 4. Ik riep de HEERE aan, Die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden.
Laat heel Israël zeggen: Ik heb U hartelijk lief, HEERE , mijn sterkte!
Ik bid dat heel Israël zich tot U zal keren, U aan zullen roepen, zullen weten dat U hun rots bent, hun burcht en hun Bevrijder! Ik bid dat ze tot U hun Rots hun toevlucht zullen nemen. Heer wees hun Schild en hun Bevrijder , U die te prijzen bent voor eeuwig!
 - Psalm 109:26. Help mij, HEERE, mijn God, verlos mij, naar Uw goedertierenheid.
 27. Dan weten zij: ja, dit is Uw hand; Ú hebt het gedaan, HEERE.

28. Laten zij vloeken, als Ú maar zegent, laten zij aanvallen, als zij maar beschaamd worden en Uw dienaar zich verblijdt.

29. Laten mijn tegenstanders met schande bekleed worden, zich hullen in hun schaamte als in een mantel.

Vul voor “mij” Israël in en bidt deze psalm over Israël uit en vul aan met je eigen woorden.

- Psalm 121:1: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
 2. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
 3. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
 4. Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.

Dank U Heer, dat U de Bewaarder van Israël bent, Dat u niet zal sluimeren of slapen maar zult waken over Uw volk! U bent de Enige die hen helpen kan!

U bent de God van het onmogelijke! Bescherm Heer, Uw volk tegen de aanvallen van de vijanden! Bescherm hen met Uw heilrijke rechterhand en bestrijd hun vijanden, dat ze zullen weten dat Israël een God heeft!

- Psalm 125:1: Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft.
 2. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.
- Dank U Heer dat U rondom Uw volk bent! Altijd! Dat U hen beschermt en over hen waakt! Dat U hen beschermt en hun vijanden zult verslaan!
- Psalm 91:1. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
 2. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!
 3. Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest.
 4. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.
 5. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen,
 6. voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.
 7. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen.
 8. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien.
- Ik bid Heer, dat Uw volk zijn toevlucht zal nemen bij U, dat ze bij U gaan schuilen, U zullen gaan vertrouwen met hun hele hart! Heer wilt U hen beschutten met Uw vlerken. Wil voor hen een schild en een pantser zijn.

- Open hun ogen Heer voor Uw almacht. Dank U Heer dat u bij machte bent Uw volk en Uw land te beschermen en dat de vijand niets, maar dan ook niets tegen U zal vermogen! Heer, bescherm en red Uw volk en maak Uw naam groot, zo dat heel de wereld zal zien en weten dat U regeert en dat U de God van Israël bent!
- Psalm 46:8. De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. Sela
9. Kom, zie de daden van de HEERE, Die verwoestingen op de aarde aanricht;
10. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt.
11. Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde.
12. De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. Sela
- Bid voor alle Christenen in Israël, de Gazastrook, de Westbank, in het leger, dat God ze sterkt en bemoedigt, zodat zij staande zullen blijven en hun vertrouwen volkomen op God zullen stellen en hun licht helder zullen laten schijnen in deze donkere tijd, zodat nog velen daardoor aangetrokken zullen worden en zich tot God van Israël zullen wenden en Jezus als hun Messias zullen aannemen!
- Bid voor de gegijzelden, dat ze spoedig gevonden zullen worden. Bid dat God hem beschermt met Zijn engelen. Bid dat de IDF mensen die zich bezighouden met het vinden van de gegijzelden bovennatuurlijke wijsheid en inzicht van God zullen ontvangen en de juiste strategie. Bid dat de vijand afgeleid, verblind zal worden zodat ze bevrijd kunnen worden zonder gevecht en bloedvergieten. Bid dat ze veilig aan hun familie teruggegeven kunnen worden.
- Bid voor de legerleiding en de regering dat God hen bovennatuurlijke wijsheid en inzicht zal geven en Zijn strategieën . Dat er eenheid zal zijn, zodat ze als eenheid op kunnen trekken. Kracht, moed en uithoudingsvermogen voor de soldaten op de grond, de piloten in de lucht. Om alertheid en rust zodat ze zonder paniek kunnen handelen op het juiste moment en op de juiste manier.
- Bid voor de gezinnen van de gegijzelden, voor de gezinnen waarvan vader, broers, zussen of echtgenoten aan het front zijn. Bid om troost , moed en kracht en vertrouwen op God.
- Bid voor de vele weduwen en wezen in Israël dat God hen troost en voorziet in hulp en alles wat ze nodig hebben.
- Bid voor verwarring onder de vijand, dat er discommunicatie zal zijn en ze elkaar niet zullen begrijpen, wat ze zwak zal maken en niet slagvaardig. Bid dat ze zullen ervaren dat God met Israël is en er tegen Hem niet te vechten valt! Dat er vrees over hen zal vallen voor de God van Israël en ze zullen ontdekken dat hun eigen goden niets vermogen. Bid dat ze God zullen zoeken en zich zullen bekeren tot de God van Israël.

- Het Woord van GOD zegt: "Wanneer je Israël aanraakt, raak je de appel van Gods oog aan" (Zacharia 2:8). "Hij die Israël bewaart, sluimert niet en slaapt niet. De HEERE is uw Bewaarder" (Psalm 121:4). "Ik zal zegenen wie u zegenen en Ik zal vervloeken wie u vervloeken" (Genesis 12:3). We worden ook geboden om te bidden voor de vrede van Jeruzalem in Psalm 122.
- ISRAËL is belangrijk.
- BIDDEN VOOR ISRAËL IS BELANGRIJK!
- Als lichaam van de Here Jezus worden wij opgeroepen om dat te doen! Wie anders?
Gods zegen toegewenst! Laten we samen op de bres staan voor Israël!